

## Zwarte Pieten

We beginnen nu echt aan de donkere tijd van het jaar. Het is vroeg donker, we verwachten de najaarsstormen en we wapenen ons tegen guur weer door het slikken van allemaal gezond hetende drankjes en pillen met de meest uiteenlopende natuurlijke en plantaardige substanties, waarmee we hopen de winter door te komen.



Er zijn ook lichtpuntjes. In de verte zien we in Spanje Sint de boot al laden met speelgoed en marsepein en het Kerstkind maakt zich klaar om weer op aarde te komen. Soms wordt Het verdrongen door een schimmige figuur, die hier kerstman wordt genoemd en in andere landen Vadertje Vorst of Santa Claus.

Eind augustus kreeg ik echter de schrik in de benen. Twee kunstenaars in Eindhoven kregen het op hun heupen over de dienaren van Sint Nicolaas. U kent deze lieden onder de algemene benaming Zwarte Piet. Deze twee kunstheren van blanke allochtone afkomst vinden dit verschijnsel racistisch en een overblijfsel uit ons koloniale verleden. Ze wilden er ook een heuse protestmars tegen houden. De spandoeken en leuzenborden stonden al in het museum klaar, want het was ook nog een kunstproject. Velen schoot dat in het verkeerde keelgat en de kunstmakers kregen dan ook allerlei onverkwikkelijke mails en bedreigingen naar hun hoofd gezonden. Hen werd zo gezegd de Zwarte Piet toegespeeld..



Ik wachtte in spanning het verdere loop van de gebeurtenissen af. Zou het Zwarte Piet net zo vergaan als de Buijs Negerzoenen. Enkele jaren geleden moest mijnheer Buijs uit Oudenbosch afzien van zijn negerzoenen. Hij mocht ze nog wel maken en geven, maar zonder neger. Ik begrijp daar nog steeds niets van! Want wat is er nu tegen een lekkere zoen van chocola met room? Hadden we een echte multiculturele snoep en was het weer niet goed. De negerzoen werd een bedreigde snoepsoort, maar blijft in trek en is nog steeds niet met uitsterven bedreigd.

En hoe moest het dan met al die Sinterliedjes, waarin we ook over Zwarte Piet zingen? Jaren lang zongen over een fietsende Zwarte Piet, met een pepernootje in zijn band en lek reed. Nu zou hij niet meer mogen fietsen en lek rijden. Dat kun je geen fietsenmaker aandoen! Is hij gewend in november Zwarte Piet met een leuke band in zijn winkel te krijgen en dan komt die niet meer opdagen. Weg gesaneerd wegens zijn koloniaal verleden.

En dan wij, opa's en oma's van de 21<sup>ste</sup> eeuw! We lezen onze kleinkinderen verhaaltjes voor over Zwarte Piet die via de schoorsteen cadeautjes brengt, terwijl zijn baas op het dak met zijn paard evenwichtsoefeningen staat te doen om niet naar beneden te glijden. En dat schoorsteen kruipen kan alleen nog bij huizen met een open haard of houtkachel, want de CV-buizen zijn niet gemaakt op Zwarte Pieten, zelfs niet als ze aan de lijn doen. En dan zitten we daar met onze bibberende stem en voorleesboekjes, waar we Zwarte Piet uit geknipt hebben, vanwege hun koloniale verleden. En in die weken mag ik dan ook niet meer terugdenken aan de tijd dat ik als Sint scholen in Goes onveilig maakte met assistentie van twee of meer zwart gemaakte dames, die dan de grootste pret hadden en de kinderen ook. In sprookjes geloof ik al lang niet meer, maar in november en begin december wel in Sinterklaas. Waarom zou ik dat kinderlijke geloof niet mogen houden?



Reageren? [a.dekok@kbgoes.nl](mailto:a.dekok@kbgoes.nl)

**Augustinus**