

## Stil maar, wacht maar.....



Nee, geen zorgen. Ik ga het kerkenpad niet op, maar ik dacht daaraan toen ik het onderwerp voor deze spinsels koos. Deze maand krijgt de USA een nieuwe president. 20 januari is/was de grote dag. Barack Obama volgt dan George W. Bush op. Die heeft het niet gemakkelijk gehad in zijn periode. Vreemde verkiezingen, 9/11, onbezonnen oorlogen en een kredietcrisis. Ga er maar aan staan. Gelukkig stond hij stevig in zijn cowboylaarzen, anders was hij al lang geleden omgevallen en hij heeft toch al e.e.a. zien omvallen, zoals ministers, banken,

soldaten van allerlei rang en stand, projectontwikkelaars en nog veel meer.

Maar nu hebben we een El Salvador, een verlosser. Ten minste als we mogen geloven, water allemaal over Barack Obama is uitgestrooid. Hij moet wel haast bovennatuurlijke krachten hebben om aan die hooggespannen verwachtingen te kunnen voldoen. Hij begint zo gezegd onder hoogspanning. Tal van lieden hier te lande verwachten wonderen van hem. Velen van hen stammen van christelijke huize, maar hebben dat huis verlaten en een ander onderkomen gevonden. Barack, is een gelovig man en toont dat ook. Onze wonderverwachters, die zeggen niet meer of anders of minder te geloven, geloven wel in iemand die gelovig is en die man daardoor wonderen kan verrichten. Dat hij in de komende vier jaar de wonderdoener is, die alle problemen van deze aardbol oplost en ons het paradijs binnenvoert. Ze roepen het al maanden, zij het niet zo letterlijk: Stil maar, wacht maar, alles wordt nieuw .....

Ik blij dat ik niet in zijn schoenen sta en al die wonderen moet gaan verrichten en aan die opgeklopte verwachtingen moet gaan voldoen. Het eenvoudige raadswerk is vaak al ingewikkeld genoeg en dan gaat het nog alleen maar om onze schone stede Goes. Soms verwacht de goegemeente dat je ijzer met handen kunt breken en dat zou een wonder zijn. En hoewel ik me daarover verwonder ben ik er niet op berekend wonderen te kunnen verrichten. En van Obama verwacht ik dat ook niet.

We mogen hopen dat Barack iets aan de wereld te kunnen veranderen. Dat hij en zijn hulpjes de mensen zicht op een betere toekomst kan geven. Daarbij zal hij ook uitglijders hebben, omvallen en weer moeten opkrabbelen. Ook hij zal stevige laarzen moeten hebben om op de been te blijven. Misschien een cursus politieke valpreventie volgen? Als die er al is. En is die er niet, dan kan hij snel worden uitgevonden.



Stil maar, wacht maar af of alles nieuwe wordt. Ik wens Barack alle geluk en wijsheid toe en om het op op z'n Amerikaans te eindigen: God bless him.

Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

Augustinus