

We hadden beloofd dat Hermandad nog een keer terug zou komen. Hij zat te popelen en schreef of typte zich de vingers blauw. Het verhaal gaat, dat, als je alle probeersels op papier zou zetten, er een compleet Poelbos van geplant zou kunnen worden. Lees en geniet.



Reclame

“Geniet“ u ook iedere keer zo bij het luisteren naar de reclameboodschappen op radio en tv? Of u wilt of niet..... er is geen ontkomen aan! Sommige zijn zo dom dat ze gewoon leuk worden. Maar er zijn er bij! Nou, nou Wat denkt u van de reclame voor die heerlijke voeding voor kat en hond: ”alleen verkrijgbaar bij dierenspeciaalzaken en bij de dierenarts”. We horen het een mooie mannenstem zeggen, voordragen bijna. Een bekende stem ook. Vast een bijklussende BNER met geldgebrek. Als je dan direct na het beluisteren van de radioreclame je radio uitzet en de tv aan, word je geconfronteerd met beelden van een heleboel ellende. Geen weldoorvoede honden en katten, maar magere en hongerige kindertjes. Maar misschien doneert die bekende BNER zijn honorarium wel naar de voedselbank. Kan toch? En wat denkt u van die reclame waarin mannen met een spraakgebrek een product aanprijzen. Kom onder de paraplof”. Om te gillen.

Tussen de middag luisteren we meestal naar Omroep Zeeland. Echt een zender voor senioren die een beetje vergeetachtig worden. Tussen 12 uur en 13 uur hoor je drie keer hetzelfde. Nou..dan vergeet je dat natuurlijk nooit meer!

Alhoewel? Een zender voor senioren? Aan de muziek zou je het niet zeggen, integendeel! En met Bob is ook de humor verdwenen. Natuurlijk ook in dit uur de onvermijdelijke reclame, een paar geluidsniveaus hoger dan waarop het normale programma wordt uitgezonden. Dus..... met de afstandbediening het domme gedoe iets zachter gezet en wat denkt u? Ja natuurlijk: het praatje van Jos Broeke, onze onvergetelijke weerman..... **net gemist**. Wie, o wie, bedenkt een systeem dat vanzelf het geluid zachter zet bij aanvang van de reclame en weer harder als dat getoeter is afgelopen.

“Wat wil je voor je verjaardag opa” vroeg m’n kleinzoon Kees (u weet wel, die van de Hoge School van vorige keer). “Doe mij maar een dag zonder reclame op radio en tv“ zei ik een beetje chagrijnig. Mensen, mensen, dat heb ik geweten. Toen we op de heuglijke dag opstonden hadden we geen stroom. Storing, dachten wij. Geen licht, radio deed het niet, en de TV evenmin. Gek genoeg hadden de burens wel licht aan.

Een paar uur later hoorden we de telefoon op onze slaapkamer. Daar hebben we nog een oud toestel wat geen stroom nodig heeft. “Gefeliciteerd opa” riep Kees, ”en je bent wel blij met je cadeau zeker?”

“Ik ben vanochtend al geweest, maar je sliep nog. Toen heb ik m’n cadeau maar meteen achtergelaten”. Schandalige kleinzoon. Nadat ik de zekeringen had aangedraaid nog even de radio aangezet om naar het nieuws te luisteren. Dat was net afgelopen, dus wat hoorden we toen ... heel luid en heel duidelijk? RECLAME natuurlijk.



Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Hermandad