

## Reacties

Na iedere column vragen we u te reageren. U staat er niet voor in de rij, maar, er zijn mensen die dat wel doen. Met bijval, met gedachtespinsels over een onderwerp, met de vraag Hoe kom je erop? En nog andere opmerkingen. Bij het ene spinsel is dat meer en anders dan bij het andere.

Hoe ik aan onderwerpen kom? Het is een kwestie van de oogjes en oortjes openhouden, denken en luisteren naar dat wat door anderen luidkeels of minder hardop wordt verkondigd. De onderwerpen liggen voor het oprapen. Denk maar aan mijnheer van Middelkoop en zijn soldaatjes en de protesten tegen Zwarte Piet en zijn zwart gemaakte plaatsvervaarders. En de vervuiling van onze taal is ook een dankbaar onderwerp.

Op kerkelijk gebied heb ik me nog niet begeben, maar daarover zijn evangeliën vol te spinnen. Toch heb ik daar schroom over, want ooit hadden we O.B. Servator, die op of achter een pilaar in ons kerkgebouw, de kerkelijke zaken lichtvoetig beschouwde. Dat tot groot genoegen van een deel van het kerkvolk, maar ook tot ergernis van sommige kerkelijke bobo's en hun aanhang. Ik ben bang dat we hem nooit meer zullen tegenkomen in de kerkelijke annalen, nu Kontakt al weer enkele jaren uit ons geestelijke leven is weggerukt. Misschien zal ik me wel eens op het kerkenpad begeben, dat dan met toewijding doen, maar wel met grote vreze.



Binnen de eigen KBO ligt ook nog een onontgonnen gebied om er gedachten over te spinnen. Daar ligt nog veel terrein braak, waarover we onze hersenen kunnen breken en een web van gedachten kunnen spinnen. Hoe dat komt? Ik heb het niet altijd eens met wat namens ons wordt gezegd en geschreven. Ik, en velen met mij, kunnen onze boontjes heel goed zelf doppen en willen niet als minimale zielige figuurtjes afgeschilderd worden. Daarom moet dit met ingang van het nieuwe jaar maar eens afgelopen zijn. Laten we het in de geest van Karl Marx zeggen: “Ouderen uit alle landen, sta op, werp af de boeien van het kindse en neem het heft in eigen hand!” En dan maar eens kijken hoe er op die Zilveren opstand gereageerd wordt.



Reageren. Er is vaak commentaar op wat er door polletiekers, wetenschappers, agogen en meer van deze soorten mensen wordt gezegd. Maar reageren? Ho maar! Er wordt wel geblaft, maar weinig gebeten, ofschoon er vaak hondse opmerkingen worden gemaakt. Vaak zakt ons de moed in de schoenen, overdonderd als we worden door allerlei heftigheden in de krant van weer andere figuren op de hiervoor genoemde terreinen. Een voorbeeld: waarom reageren wij Bevelanders zo lauw op de ziekenhuisfusie? De Walchernaren schreeuwen moord en brand, hoewel ze in de huidige plannen een nieuw ziekenhuis krijgen. Dat twee volwassen ziekenhuizen een berg geld kosten, dat op een andere manier beter besteed kan worden, vinden ze niet belangrijk. Het zijn net Yersekenaren: Mot ik ôk aene. Wij maken geen lawaai, de Maneblussers en Flessentrekkers wel.

Laten we daarom 2009 eens beginnen met het goede voornemen om naar elkaar te luisteren. En te reageren. En u zult het al begrepen hebben. Het woord Column vliegt er uit. Het wordt een echt Nederlands woord. Geen Kronkels zoals de grote Carmiggelt zijn gedachten noemde, maar Hersenspinsels. Toch verdwijnt het woord Column niet helemaal, want op deze site zal de rubriek nog wel zo worden genoemd. Dat voor de figuren, die niet weten wat Hersenspinsels zijn. En de eerste bijdrage van 2009 is niet van mij, maar van een gastschrijver, maar dat ziet u wel op 1 januari als u, nog vervuld van wijn en oliebolletjes, deze op uw scherm ziet verschijnen. We blijven dus bestaan en hopelijk hebben we dan voldoende lees- en schrijfvoer. Mooie kerstdagen en een knallende jaarwisseling en Luctor et Emergo!!!



Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

**Augustinus**