

Hermidad heeft al weer een ei gelegd. In mei leggen immers alle vogels een ei, behalve sommige, die leggen in een andere maand of in andermans nest. Lees hieronder wat hij nu weer heeft uitgebroed.

Klagen en mopperen...



Er wordt wat afgeklaagd in ons mooie landje. Via de radio, de krant, het internet. Het kan niet op. Niks deugt er! De regering niet, de burgemeester niet, de paus evenmin en ook van allerlei andere personen in de lagere regionen van onze samenleving deugt ook niets. Dit werd voor mij nog duidelijker toen ik een bezoekje bracht aan de apotheek. Daar stonden veel fietsen voor de deur. ‘Dat wordt weer een poos wachten’ dacht ik, maar dat viel reuze mee.

Tenminste...er stonden veel meer fietsen buiten, dan er mensen binnen waren. Het was echter geen garantie voor een korte wachttijd.

De meneer voor mij was aan de beurt en hij bleek nogal een mopperkont. Er was een medicijn niet op voorraad, dat moest besteld worden en kon pas de volgende dag opgehaald worden. Nou dat was tegen het zere been van Klaagmans. ‘Heel het ziektekostenstelsel werd achteloos in de prullenbak gesmeten, de premie er voor was veel en veel te hoog, de eigen bijdrage van € 150,- een aanfluiting, enz. enz.’. Ik wou eerst nog vertellen dat de eigen bijdrage inmiddels € 155,- was geworden, maar dat heb ik wijselijk achterwege gelaten. Hij had m’n opmerking waarschijnlijk toch niet gehoord, want hij was via gemopper op een doktersassistente inmiddels aangeland bij de minister van sociale zaken??? ‘Ja, ja, ook de uitkeringen konden wel wat omhoog en de prijzen naar benede.

Logisch toch?’

En al mopperend liep hij de apotheek uit, het vrouwelijk schoon achter de toonbank enigszins onthutst achterlatend. Buiten zocht de man in al z’n zakken naar het fietssleuteltje. Niks te vinden. Hij liep, een beetje rood geworden, de apotheek weer binnen, tot schrik van iedereen. Het bleek allemaal moeite voor niets want ook daar was geen fietssleuteltje te bekennen. En wat bleek? Zijn fiets stond niet op slot!!!

Ik begin zo langzamerhand grote bewondering te krijgen voor mensen van Omroep Zeeland die het programma ‘Zegt u het maar’ op het rechte spoor moeten zien te houden. Daar lijkt het soms wel: ‘alle mopperkonten verzamelen’. Ga er maar aan staan.

Ik heb Bob al eens genoemd. U mist hem toch ook zo? Nee, niet de BOB die u thuis moet brengen na een bezoekje aan de kroeg maar die andere Bob, van Omroep Zeeland! Hij wist wel raad met al die klagers. Met zijn onnavolgbare humor wist hij, soms op het scherpst van de snede, altijd een glimlach bij de luisteraars op te roepen.

Tenminste, bij mij wel. Soms was het echt op het randje, maar daar heb ik de bellers nooit over gehoord.

Die hadden het veel te druk. Met?

Juist ja...met zeuren, klagen en mopperen!!



Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Hermidad