

De lente voorbij



“Nu al?” vraag ik me verbaasd af en kijk even op de voorpagina van onze onvolprezen PZC naar de datum van vandaag. Snel gegaan. Voor mijn gevoel weer sneller dan vorig jaar. En toen was de lente ook al voorbij voordat ik er erg in had.

Zoals ieder jaar kijken we vol verlangen uit naar het moment dat je zonder te bibberen lekker naar buiten kunt, lekker van het zonnetje kunt genieten en die dikke jas weer voor een tijdje in de kast kunt laten.

De laatste jaren ben ik een beetje in verwarring geraakt over het begin van de lente. Op de lagere school heb ik héééééél lang geleden geleerd dat de lente begint als de dag en de nacht ongeveer even lang zijn. En dat was, zo is ons bijgebracht, op 21 maart. Niet helemaal waar, want wat blijkt? Meestal is het 20 maart! We hebben het dan over het astronomische begin van de lente op het noordelijke halfrond.

Maar nu praten onze weervrouwen en mannen over 1 maart als begin van de lente. En wat blijkt? Die lieden werken met een meteorologisch begin van de lente! Waarom? Niet omdat zo het zoveel beter weten, maar gewoon. Dat vinden ze praktischer en heeft met het klimaat te maken. En ja. Daar weten ze alles van.

Maar ik doe niet mee. Dan is de lente op 1 juni al voorbij. Moet je toch niet aan denken.

We willen **zo** graag dat het 's avonds langer licht is, dat we het laatste weekend van maart midden in de nacht, de klok een uur vooruit zetten.

Het idee hierachter is energiebesparing. Maar of dat klopt? Toegegeven: de lamp hoeft 's morgens niet meer aan, maar soms zijn de lange avonden best kil. En dan gaat de thermostaat een graadje hoger. Tel uit de winst. Niet iedereen is blij met het fenomeen zomertijd. Zeker niet als je nog geen klok kunt kijken

Vertel maar eens aan een peutertje van één jaar dat het al half acht is en tijd voor het kinderdagverblijf.

Voor zijn /haar gevoel is het pas half zeven! Om nog maar niet te praten over onze boeren met koeien die toch echt op hun "normale tijd" gemolken willen worden en denk maar niet dat bloemen en planten zich aanpassen aan ons gemorrel aan de klok. Aanpassen dus het klimaatbeheer in de kassen.

Maar voor ons senioren zijn die lekkere lange warme zomeravonden best wel fijn en heel welkom.

Dus wij de eerste de beste lange avond op de fiets. "rondje Hoge pad". Leuk rondje om het fietsseizoen mee te beginnen. Ongeveer 18 km dus dat is goed te doen.

Langs de molen bij Kloetinge, over de Monnikendijk richting Kattendijke, ongeveer halverwege rechtsaf en u fietst midden tussen de fruitbomen door. De eerste keer stond er nog geen boom in bloei, maar de fietstocht is het herhalen dubbel en dwars waard en zo is te zien hoe de boomgaard in bloei komt: - pruimen - peren - en daarna de roze bloesem van appels. Alles op z'n eigen tijd en in het eigen tempo.

Als je geboren bent in een grote stad met een dubbele tramrail voor je slaapkamerraam dan blijft dat groeien en bloeien van de natuur je steeds maar weer verbazen.

U zult het misschien niet geloven maar ik kende vroeger maar twee soorten vogels: sijsies en drijsijsies.

En als er wat bovenkomt op een ingezaaide akker weet ik echt niet wat er te zien is! Soms denk ik dat ik het weet maar dan zijn het geen suikerbieten maar mangels. Maar dan is het alweer veel later in het jaar.

Eerst maar eens wat verder fietsen als training voor de Zeeuwse Rijwiel- en Toervierdaagse. Vier dagen heerlijk toeren rondom Goes. Kies tussen 25, 40 of 60 km en geniet.. Misschien zien we u daar wel? Van harte aanbevolen.

Tot ziens.



Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Hermandad

PS. De Zeeuwse Rijwiel en Toervierdaagse is van 27 t/m 30 juli 2010