

De uitgekledde koning(in)



Vreemde titel voor een spinsel? U hebt gelijk, maar het gaat dan ook niet over een koning of koningin in natuurlijke staat, maar meer over hun symbolische staat. Cryptische taal? Beetje wel, maar ik zal u duidelijkheid verschaffen, want er gaat niets boven een helder standpunt, om het met een duidelijke hedendaagse kreet te zeggen, waarmee ik hoop u klaarheid te verschaffen.

Het gaat om een ritueel dat vooral in en rond het Binnenhof wordt opgevoerd. Ieder jaar rond Koninginnedag, met de verjaardagen van prins Willem en prinses Máxima en Prinsjesdag laait het discussievuur over het koningschap steeds weer op. Linkse en rechtse partijen roepen dan om het hardst dat het koningschap gemoderniseerd moet worden. Al jaren lees en hoor je dezelfde litanie: de koning(in) moet uit de regering, hij / zij mag geen wetten meer tekenen, de kabinetsformateur mag zij / hij niet meer benoemen, het lidmaatschap van de Raad van State moet klaar zijn en nog wat van dat soort kreten. Hun taak mag alleen nog ceremonieel zijn. Wat ze daarmee bedoelen, wordt er niet bijgezegd. Wellicht dat het Kamerlid van dienst dat zelf niet weet of denkt: dat moet een ander maar verzinnen. En nog zo' n doodoener: moet de vrouw van de toekomstige koning wel koningin genoemd worden? En dat allemaal onder het motto: dit is niet meer van deze tijd!

Uren durende discussies worden eraan besteed. De actualiteitenrubrieken laten weer een leger "Huis van Oranjekenners" aanrukken, de kranten vullen er hun pagina's weer mee totdat de minister-president zegt: voor mij hoeft het niet en het blijft zoals het is. Hij schrijft de Kamer daarover nog een brief, waar door goed betaalde functionarissen uren aan gedokterd, geschreven en gestreept is en we kunnen weer een paar maanden door. Totdat de "moeder des vaderlands" ons op de Eerste Kerstdag haar jaarlijkse Kersttoespraak trakteert en dan begint het weer te borrelen. De koninklijken hebben teveel macht en die moet beknót worden. Ze mogen alleen nog samen met het volk feest vieren, dat bij rampen komen troosten en in hun bijzijn sleutels omdraaien of linten knippen. En dat onder de lumineuze naam "uitgekleed koningschap".

Ik ben geen onverdeelde fan van het Oranjehuis. Ik vind het prima dat ze er zijn, maar ik ga niet voor hen de straat op en naar hen zwaaien als ze in koets of auto langskomen of op een balkon staan. Dat doet met teveel aan Jules de Corte en zijn "Koningin van Lombardije" denken. Een president zal wellicht een wat goedkoper huishouden hebben, maar wie steekt er in ons kikkerland zo ver boven iedereen uit dat hij of zij vier, vijf of zes jaren ons staatshoofd kan zijn. Men wil in feite een koning zonder kleren. Zoals in het sprookje van de "Nieuwe kleren van de keizer", waarin die keizer werd wijs gemaakt dat er een kleed werd gemaakt dat hem onzichtbaar maakte. En toen hij daarmee door de straten schreed bleek dat een sprookje te zijn, want een klein jongetje riep hardop dat de vorst in zijn blootje door de straten schreed. Willen wij zo'n man of vrouw? Willen we echt zo iemand als onze machteloze baas of bazin, die niets mag en niets kan? En wie moeten we dan daarvoor kiezen? Welk lid van welke partij kan echt neutraal zijn en niet meteen worden aangevallen om zijn rooie, blauwe, groene of zwarte uitspraken of zijn levensovertuiging of zijn geaardheid?



Als de oranjemensen naar Goes komen zal ik mijn huis niet speciaal voor hen onbewaakt achterlaten, maar ze mogen van mij wel blijven meepraten en het gevoel hebben dat ze iets in kunnen brengen. Al is het maar een verstandig advies. Voor mij hoeft hun baantje niet uitgekled te worden. En het volk of een deel daarvan? Hoe denkt dat hierover? Het merendeel wil hen toejuichen en zwaaien als ze langs komen of op het balkon staan. Desnoods willen ze zich ook nog nat laten regenen, want het volk wil brood en spelen.

Reageren? a.dekok@kbgoes.nl

Augustinus