

Opa op Hyves



Kleinzoon Kees heeft een vier jaar jonger zusje. Ze zat achter de computer toen ik even over haar schouder mee keek. 'Ik zit op Hyves opa' zei ze, 'hartstikke leuk en bijna iedereen die ik ken zit er op'. Op het scherm zag ik allemaal foto's van vrienden en vriendinnen.

'Jij zit nog niet op Hyves' constateerde ze. 'Ik kom straks wel ff langs, zet ik je er ook op. Goed?'

En ze keek me aan met die mooie blauwe ogen van d'r. Nou, zeg daar maar eens "nee" tegen. 'Wat moet ik met Hyves' sputterde ik nog even tegen. Maar ze wist allang dat ze gewonnen had.

En zo ben ik 'Hyver' geworden. Kost niks. Ja, je moet wel je pc aanzetten natuurlijk,

maar dan heb je ook wat.!

Eerlijk gezegd heb ik de eerste paar weken weinig ingelogd. Zoveel mogelijkheden. Dat was even te veel van het goede. Eindelijk klikte ik uit nieuwsgierigheid op de foto van onze kleindochter. Ze had 637 vrienden op Hyves. En ze was 56424 keer bekeken !!!!! Dat laatste verwondert mij natuurlijk niets. Maar hoe kom je aan al die vrienden? En...wie zijn het eigenlijk?

Je kunt op Hyves ook niet gewoon met elkaar praten of kletsen. Nee.. op Hyves heet dat krabbelen. Toch maar weer even een weekje wachten met "Hyven". Dat duurde haar echter toch te lang. Na twee dagen kreeg ik een smsje 'heb je me krabbeltje niet gelezen opa. 'Ik zie niks terug' Met een vleugje weemoed dacht ik even terug aan vroeger. Geen computer, zelfs nog geen telefoon in het begin. Die kwam later. En je kon er toen nog niet op zien wie er gebeld had. Zeg nou zelf.! Je hebt altijd de neiging om terug te bellen. Toch?

Maar als ik even doordenk over dat weemoedige gevoel naar vroeger vraag ik me toch af of dat wel zo terecht is?

Geen wasmachine! De was koken in een ketel op een petroleumvlammetje Levensgevaarlijk. Geen koelkast en/of vriezer. En al helemaal geen afwasmachine. (Nu ook nog niet trouwens.) Geen tv en ook geen auto.

Maak dat maar eens wijs aan een krabbelende kleindochter. Vol ongeloof staarde ze me een ogenblik aan.. 'Was er wel stroom? Voor licht en zo..en kwam er wel water uit de kraan?'

"Ja, er kwam water uit de kraan, KOUD water!!

'Nou' zei ze, 'er zijn opa's en oma's die zeggen dat het vroeger allemaal beter was en leuker'.

Dat laatste was natuurlijk wel te verdedigen maar vroeger beter? Ik heb het er maar bij gelaten. Thuis gekomen m' n pc opgestart en meteen kwam er een krabbeltje: 'opa, hoe deden jullie dat vroeger met douchen?'

Ze had er toch over nagedacht.



Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Hermandad