

## Hoogmoed

We kennen allemaal het spreekwoord ‘Hoogmoed komt voor de val’. Tenslotte hebben we vroeger op school allemaal gedegen onderwijs in de Nederlandse Taal gehad. En of we er nu zin in hadden of niet, we stampten onze hersenen vol met werkwoorden, gezegdes, bijvoeglijke naamwoorden, verleden tijd en onvoltooid tegenwoordige tijd en nog veel meer van dergelijke termen. En natuurlijk spreekwoorden en zinrijke gezegdes.

In de laatste weken moest ik bij sommige berichten aan ‘Hoogmoed komt voor de val’ denken.



Uiteraard bij de geldcrisis. De bankmacho's dachten dat de bomen tot in de hemel groeiden, het geld niet op kon en daarom de mensen aanvuurden steeds meer geld te leden om een (tweede) huis, een auto of een boot(je) te kopen. Geld lenen was geen probleem, voor de rente hoefde men het niet te laten en dekking hoefde er nauwelijks te zijn. De bankomzetteren stegen samen met de extra beloningen voor de voorzitters van de raden van bestuur en hun kompanen. Die beloningen heb ik nooit gesnapt. Deze omhoog gevallen figuren hadden al een goede baan met een riant salaris, deden gewoon hun werk, wel of niet goed, en werden door toezichthouders en de aandeelhouders voor die goede cijfers met extra miljoenen beloond. Wel moesten er in de kelders van de banken mensen op straat gezet worden, omdat de kosten te hoog werden. Dat was voor het toekennen van die premies geen bezwaar.



En aan die hoogmoed met bijbehorende val moest ik ook denken toen er in China weer een nieuw allerhoogste gebouw ter wereld werd geopend. In Nanking was dat. Meer dan 800 meter is het als alle werkzaamheden klaar zijn en de steigers zijn ontmanteld. En er zijn al plannen om een gebouw van 1000 meter en hoger neer te zetten. Als ik tien meter hoog sta krijg ik al bijna last van hoogtevrees, op de galerij van de hoogste etage van de torenflats in Goes Zuid heb ik al stevig de bibbers en als ik 's nachts droom dat ik op een heel hoog plat dak sta, wordt ik al bibberend van angst wakker en durf ik niet naar beneden kijken.

En aan die vallende hoogmoed moet ik ook denken bij de vele berichten over figuurcorrecties, meel van vier granen aangelengd met stierenbloed waarmee je de winter ongeschonden doorkomt, het leven verlengt en de toenemende rimpeligheid tegen gaat, uitstelt of voorkomt. Dit naar keuze van de gebruiker, die de leugens die daarover in de bijsluiters staan voor zoete koek aannemen.

Dat vind ik nu echt vreemd, want zoete koek hoort niet in die rij van tovermiddelen thuis. Begin er niet aan, neem dagelijks gewoon uw ‘driekwart kan per man’ en dank zij die melk overleef je de winter, of wat daarvan nog over is, op een wel zo gezonde manier. En door die melk verstevigen we het kalkgehalte van onze stijf wordende knoken, waardoor we bij het vallen minder de kans lopen deze te breken, de koeienboeren aan het werk houden, de melkprijs op peil en de productie van melkpoeder ten behoeve van die arme sloebers in de nooddruftige wereld aan extra voedingssupplementen kunnen helpen.



Hoogmoed komt voor de val. Laten we daarom nuchter blijven en vooral ons zelf en de medemens in zijn of haar waarde laten. U vindt dit een beetje prekerig? Ik ook, maar ik moest het een keer in de groep gooien, waardoor ik nu mijn ei kwijt ben en de mensheid weer verder kan met zijn of haar gekakel, want ook deze woorden zullen in het grote gat van de tijd vallen en ‘smelten als sneeuw voor de zon’, waarmee ik deze spreekwoordenles besluit.

Reageren? [a.dekok@kbgoes.nl](mailto:a.dekok@kbgoes.nl)

**Augustinus**