

Het is maar hoe je het zegt.....



Een maand geleden vermoede ik u met een spinsel over namen. Je kunt daar tot in het oneindige over blijven schrijven, want dagelijks schuiven de meest vreemde namen aan je ogen voorbij, die best een nadere beschouwing waard zijn. Maar ja, je moet nu eenmaal een ergens een grens trekken, omdat het anders helder is dat je dreigt te verzanden in een eindeloos gepalaver. En het is klaar dat we dat beter aan onze vertegenwoordigers in de diverse parlementen kunnen overlaten.

U hebt het al begrepen? Laten we het eens over woordgebruik grote woordenschat om ons duidelijk uit te drukken. Dat was duidelijk en ontmoette weinig weerstand. Het was allemaal zo klaar als een klontje! Welk klontje weten we niet, want het was misschien wel een suikerklontje of een klontje boter of een of andere substantie, die aan elkaar geklonterd was. Totdat een of andere persoon op zeker moment zo veel aan het leuteren was (of wat het een ander woord?) dat hij of zij duidelijk niet meer uit zijn of haar woorden kon komen en in plaats van het woord 'duidelijk' het woord 'helder' gebruikte. Voor hem of haar was het dus niet duidelijk wat er moest gebeuren, maar gelukkig wel 'helder', waardoor er klaarheid kwam en hij of zij zijn of haar gedachten verder aan de menigte kon uiteenzetten. Het was evident dat het een goede vondst was en geen aparte onduidelijkheid.

Het kon natuurlijk niet zo zijn dat de goegemeente niet zou weten wat de edelachtbare spreker of spreekster bedoelde. Dat moest helder en klaar zijn en aan duidelijkheid niets te wensen overlaten. En ondanks dat we dit nieuwe woordgebruik 'in dit land niet samen hebben afgesproken' is het nu schering en inslag geworden. Laat het dus voor u allen helder zijn dat dit aan duidelijkheid niets te wensen over laat. Het zal dus niet zo zijn dat we deze nieuwe termen zo maar binnen de kortste keren in de vergetelheid zullen laten verdwijnen.

Ik ben ook nogal van het sportieve, vooral met het voetenwerk tegen de bal. Daar hadden we nog niet zo lang geleden de degelijke voorzet, die van een zwarte voetbalschoen vertrok en door de middenvoor in, naast of over het doel werd gekopt of geschoten of tegen de keeper of een achterspeler. Tegenwoordig vertrekken er assists van een blauwe, gele, rode of anderskleurige schoen naar de centrale spits of de linker middenvelder, die dan de gemakkelijkste kansen mist of benut. In het eerste geval vergeet de verslaggever dan vaak dat de doelman of keeper er niet staat om ballen door te laten, maar juist en vooral tegen te houden. Dat is voor iedere normale supporter of voetballiefhebber wel duidelijk, maar het staat bij de verslagman kennelijk niet zo helder voor de geest.

En weet u wat een 'afvallende bal' is? Ik niet, want op een voetbalveld mogen nu eenmaal geen bomen groeien, zodat ze niet van een tak kunnen vallen. Het kan wel eens gebeuren dat een bal plat uit de lucht valt, omdat die er geen puf meer in heeft omdat hij alle lucht kwijt is. Een duidelijk geval van ademnood dus. Het is dan wel een vallende bal maar geen afvallende bal, want ik heb er ook nog niet van gehoord dat een bal aan de lijn doet. Indien hij echter in zijn geheel wel tussen de palen over de doellijn rolt is het een doelpunt. Doet de bal dat tussen een doelpaal en de hoekvlag dan is het een doeltrap of een hoekschop. Rolt hij over een lijn aan de zijkant van het veld, daar waar de lijnrechter loopt, u weet wel die vendelzwaaijer met meestal een klein plastic stokje met vlaggetje dan is het een ingooi. Nee, nee, als de man heel veel zwaait, laat het dan helder zijn dat het geen koninginnedag is, want de koningin komt zelden in een stadion, omdat dat duidelijk niet haar favoriete verblijfplaats is. Dat laat ze meer over aan haar zoon, die nu netjes blijft zetten bij een kampioenschap tot hij na alle plechtigheden los wordt gelaten. Dat is dan een duidelijk geval van inspanning, waarbij deze heer er niet op let of hij wel klimaatneutraal reageert. Of moet het CO₂ – neutraal zijn. Dat staat mij op dit ogenblik niet zo helder voor de geest. Tot de volgende taalles!



Reageren? a.dekok@kbgoes.nl

Augustinus