

Geschiedenis,

Ik sprak met mijn kleindochter over haar school. Of ze het naar haar zin had, of het een grote school was, welke vakken ze leuk en niet leuk vond, en nog allerlei andere onderwerpen, waar opa' s belangstelling in dienen te hebben. Bij de niet leuke vakken hoorde o.a. geschiedenis. Op het Sint WC één van mijn favorieten en ik vind het nog steeds interessant.



Ik vroeg waarom ze het een saai vak vond en ze antwoordde ‘wat heb ik nou aan geschiedenis als ik bijv. stewardess wil worden’? Ik had niet direct een antwoord klaar, hoewel ik toch niet op mijn mondje ben gevallen. Ze had wel een beetje gelijk. Je wordt geen betere of slechtere stewardess als je niet precies weet dat in 1600 de slag bij Nieuwpoort was. Pogingen om haar met nobele motieven tot andere gedachten te brengen, leden schipbreuk. Het was en bleef een saai vak.

En zo moest ik denken aan nieuw verschijnsel, wat de laatste jaren de kop op steekt. Het uitroepen van ‘iets of iemand’ tot de ‘beste, bekendste, succesvolste figuur van alle tijden’ . Bij dat laatste kunnen allerlei variaties worden bedacht als laatste eeuw, Olympische Spelen, e.d..

Iets of iemand van bijv. vier eeuwen terug wordt dan vergeleken met iemand van nog geen honderd jaar geleden. Ik vraag me met mijn nog maar 70 jaren af hoe je iemand kunt uitroepen tot de ‘beste, bekendste, enz. ooit’.. Fortuyn werd uitgeroepen tot de bekendste Nederlander ooit met Willem van Oranje op de tweede plaats. En die laatste heeft heel wat meer voor onze natie gedaan dan Pimmetje. Ze hebben het er dan wel allebei niet levend afgebracht, maar Willem heeft de Spaanse furie langer weerstaan dan Pim politiek actief was. En waar zijn bij die verkiezing Michiel uit Vlissingen, Van Oldenbarneveldt met zijn stokje, Thorbecke en al die andere grootheden gebleven? Opgelost in het niets, het onderspit gedolven tegen bijv. Johan Cruijff. En veel van die grootheden konden beter en zinniger praten dan Johan. En ook nog verstaanbaarder. Dat laatste neem ik aan, want al die genoemde mannen leefden lang voor uw en mijn tijd.



Geschiedenis, een mooi vak en belangrijk om te weten waarom je Nederlander of Zeeuw bent. Dat je iets hebt om trots op te zijn, zonder dat Rita zich ermee bemoeit. Dat je weet waarom we een VOC – mentaliteit zouden moeten hebben, zoals PJ wil en anderen weer niet, omdat het een zwarte bladzijde in onze historie is. Maar wie heeft er geen zwarte bladzijde in zijn of haar leven en moeten we die dan ontkennen?

De “beste ooit”? Die bestaat niet. Misschien wel de “succesvolste ooit”, maar ook daar moeten we voorzichtig mee zijn, want wellicht heeft die ooit iets geslikt waarvan zijn of haar spierballen gingen zwellen, de voeten 10 cm. langer werden of de oren groter, zodat hij of zij meer wind in de zeilen kreeg. De “beste, leukste, succesvolste en wat nog meer...ooit”. Het is een illusie en daarom houd ik het maar bij het heden, zonder dat verleden en toekomst ooit uit mijn gedachten verdwijnen.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus