

## Geheimtaal

*(Voor de eerste bijdrage in 2009 hebben we een gastschrijver. Hermandad is zijn naam, maar natuurlijk niet in het echt en hij is ook geen politieagent. Hij vond onze hersenspinsels wel leuk en probeerde er zelf ook een. Hieronder de vruchten van zijn hersenen en toetsenbord.. En de volgende keer zijn wij er weer)*

Vorige week vroeg ik aan m'n kleinzoon: "Kees, vertel mij eens.....Nu heet hij geen Kees. Wel in deze column, maar niet in het echt. Zeg nu zelf, welke kleinzoon wil met naam en toenaam in een column van z'n opa?"



Het is soms toch gek gesteld met voornamen. Leest u wel eens de geboorteadvertenties? HOERA!! Geboren Ferdinand - Valentijn (we noemen hem Sem). Sem is momenteel de populairste jongensnaam, dus.....logisch toch? Dit verschijnsel is niet nieuw. Ongeveer 70 jaar geleden is m'n nichtje vernoemd naar onze oma. Die heette Hermina, dus m'n nichtje kwam ter wereld als Mientje. Toen ze een beetje vorm begon te krijgen ging dat natuurlijk niet meer! **Miep** moest het worden en zo is het nu nog.. Of ze nog in vorm is, weet ik niet. Het is lang geleden dat we elkaar gezien hebben maar dat ze nog Miep heet, weet ik heel zeker.

Kees is voor het eerst aan het studeren buiten de stad. Zijn keus is gevallen op een studie aan de HZ in Vlissingen. En als je als opa zelf geen hoge school, maar alleen een lager soort school hebt doorlopen, ben je toch nieuwsgierig. Hoe gaat dat eigenlijk op zo'n "Hoge School"? Dus vroeg ik dat aan Kees. Niet dat hij tegenover mij zat toen ik de vraag stelde. Ik stuurde hem een Sms'je. Knap van mij, of niet soms? Het duurde wel een aantal minuten voordat het bericht klaar was, maar daarna was het met één druk op de knop verzonden. Binnen geen tijd had ik een bericht terug: "ffw88 opa, ik kom vanavond, ok"? Wat krijgen we nou! ffw88? Wat wordt daar nou weer mee bedoeld?

Gelukkig hebben we nog (veel) meer kleinkinderen. En die keken een beetje meewarig bij de vraag om uitleg.

Eén ervan gaf me de tip om eens te kijken op [www.smstaal.nl](http://www.smstaal.nl). En zo kwam ik op een heel nieuw soort woordenboek. Een paar voorbeelden: - tot ziens is cu , - goeden morgen is gdmr - welterusten is wtr.

Mag u raden wat ilu betekend. Een woordenboek vol afkortingen, van "Nederlands" naar "SMS" en terug. Ja, ja. Een mens is nooit te oud, om te leren dan, wordt wel eens gezegd. Ik geef het je te doen! Oh ja, ffw8 staat voor **even wachten**. Ik wacht met m'n volgende vraag wel tot Kees tegenover me zit. Dat snapt u wel.



Rest het antwoord van Kees op de vraag: "hoe gaat dat eigenlijk op zo'n Hoge School?" Misschien vertel ik u dat de volgende keer. Dus... nog ffw88!

Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

*Hermandad*