

Einde jaar, een overzicht.....



De weken van de jaaroverzichten zijn aangebroken. Via krant, radio, TV of filmscherm krijgen we allerlei gebeurtenissen van dit jaar nog eens in beknopte vorm over ons uitgestort. Niet in één grote stroom. Dat zou te snel gaan. Nee, de omroepen doen het in kleinere moten, zodat ze voor die dagen tussen de herhalingen van “The Sound of Music”, “André Rieu in De Efteling”, “Lewis” en “Inspector Morse” en nog meer van die oude getrouwe programma’s in ieder geval toch een aantal actuele programma’s hebben.

We zien dan weer alle schokkende gebeurtenissen van het net nog niet afgelopen jaar aan onze ogen voorbijtrekken. Bij de uitzending met het gewone nieuws vaak begeleid door de omfloerste stem van Joop van Zijl, bij de sportuitzending komt dan het zalvende en belerende stemgeluid van Mart Smeets en bij culturele programma’s kan altijd een beroep worden gedaan op Hanneke Groenteman of Ronald Plassterk. Die laatste naar keuze met of zonder hoed.

Jaaroverzichten zijn niet de meest vrolijke programma’s van het jaar, want er wordt in de loop van die 365 dagen wat ellende over ons hoofd uitgestort. Neem nou eens wat er in naam van een of andere God, verzint u zelf een naam, mensen wordt aangedaan via bomgordels, bermbommen, autobommen en wat er allemaal nog meer aan bommen bestaat. Zure bommen richten het minst schade aan en de consumptie daarvan wordt vaak toegeschreven aan de komst van nieuw leven. Hoop doet dus leven. We krijgen de meest bloederige taferelen te zien, zijn diep geschokt bij het nog eens zien van de beelden en kijken bij het volgende programma rustig naar een oude aflevering van Bassie en Adriaan. Het leven gaat immers door.

Wellicht maken we ook voor ons zelf een overzicht. Wat hebben ik of mijn partner of mijn kinderen allemaal meegemaakt? Verliep ons leven gladjes of vertoonde het de nodige hobbels? Ging het OP of AF? Soms worden we er vrolijk van, soms niet. En dan maken we goede voornemens voor het nieuwe jaar. We gaan stoppen met roken of drinken van sterke drank. Alcoholvrije drank blijven we wel consumeren, daar we anders uitdrogen en dat is voor andere mensen weer zo’n akelig zicht. Vanaf 1 januari 00.01 uur is het dan voorbij met het gebruik van deze genotmiddelen! We zullen ons daarin vasten en onthouden, hopen we natuurlijk. De weg naar de hel is immers geplaveid met goede voornemens en we hebben het maar wat moeilijk om het die ons zelf opgelegde penitentie vol te houden. En vaak is de uitkomst “dat de geest wel wou, maar het vlees zo zwak was”. Hebben we in ieder geval al weer een punt ter overdenking bij onze terugblik aan het eind van het pas begonnen jaar, maar dat is dan gelukkig nog 364 dagen ver weg en dan zijn we het wellicht al weer vergeten.



En als we een overzicht maken, moeten we vooral niet vergeten wat ANDEREN allemaal verkeerd hebben gedaan, zoals daar zijn, politieke figuren, de gewone bankmedewerkers, postbodes en tramconducteurs, headhunters en accountmanagers, verslaggevers en desktoppublicers. Allemaal zakkenvullers, oplichters en mensen, die niet naar het volk luisteren. Daar is een flinke lijst van te maken. Een overzicht zo groot en zo lang met zoveel namen dat daarbij het aantal personen op de schilderingen in de roomse Maria Magdalenakerk in het niet valt.

Dan natuurlijk ook niet vergeten een lijst te maken met wat we ZELF allemaal wel goed kunnen en waar we een mening over hebben. En die lijst is natuurlijk nog veel groter dan de eerstgenoemde lijst.



Of zullen we maar gewoon met beide benen op de grond blijven staan en elkaar ALLE GOEDS voor het Nieuwe Jaar toewensen en hopen dat het dan beter zal gaan dan in het voorbije jaar en dat we dat dan stapje voor stapje doen? Ik begin alvast maar met u GOEDE FEESTDAGEN toe te wensen en alle GOEDS VOOR 2010, waarin ik en Hermandad naar we hopen u weer voor het scherm zullen aantreffen.

Reageren? a.dekok@kbgoes.nl

Augustinus