

## Een eigen mening .....

Vandaag de dag heeft ieder blad een 'column', waarin iemand, vaak op luchtige wijze, zijn of haar gedachten los laat over een onderwerp. Er zijn er hele goede bij, maar ook mindere. In de Provinciale Walcherse Courant voor Zeeland, met nu nog het hoofdkantoor in Goes, kan ik genieten van Willem van Dam en Maikel Harte, bij de anderen is dat wisselend.

En zo kreeg ik een ingeving, n.l. om op deze website ook een column te plaatsen. Ik ging over dit kardinale onderwerp onmiddellijk met de netwerkbeheerder in conclaaf, hoewel wij daartoe niet gewijd zijn en dus nooit in een echt conclaaf terecht zullen komen. Ik zette mijn niet zo talrijke motieven uiteen, hij dacht er eens 24 uur over na en gaf me uiteindelijk witte rook, hoewel hij allang niet meer rookt..

Ik ben een aanhanger van mijn moer's taal en gebruik zo min mogelijk vreemde woorden. Ik greep een woordenboek en vond als Nederlandse alternatieven voor column: zuil, pilaar, pijler, kolom of colonne. Geen woorden die als vlag de lading van een geschreven tekst dekken, dus de Dikke van Dale erbij gehaald. Deze vanwege het fijn stof afgestoft en toen opengeslagen en ik las 'regelmatig verschijnende, ondertekende rubriek in een dag – of weekblad, met een eigen karakter. '

Onze Sluise schoolmeester of zijn opvolgers, hebben dit woord in onze taal geaccepteerd. Daar moet u niet flauw over denken, want als geboren Zeeuw met nog een ietsie pietsie Maldegem's bloed, probeer ik zo zuiver mogelijk Nederlands te gebruiken. Dat Maldegemse komt nog van een in België geboren grootvader, die Nederlander werd en in de jaren twintig van de vorige eeuw met een rood-wit-blauw strikje op zijn jas liep. Sommige toenmalige Haagse politici vonden toen dat Zeeuws Vlaanderen maar terug moest naar België. Hij niet, want de Belgen waren niet te vertrouwen.

Een eigen column op het digitale publicatiebord van de Goese KBO. Zit daar nu iemand op te wachten? Wij hebben er geen flauw benul van, maar het leek ons een goed idee, want het bord is nogal serieus en we krijgen al zoveel zwartgalligs over ons heen. Luister naar 'Zegt u het maar' van Omroep Zeeland of lees 'Lezers schrijven' in de PWCZ. . Dan deugt er in ons Zeeuwse landje niets, wonen er alleen maar armlastige ouwetjes, slaat de politie te hard en worden dieren gemarteld. We willen daarom iedere 14 dagen proberen via dit medium een wat luchtiger kijk op een onderwerp te geven. We maken er een proef van enkele maanden van en bekijken daarna of we doorgaan of stoppen. Geen 'pilot', maar een proef, want we gaan niet op de automatische piloot en ook niet vreemd.

De kop is er af. Reageren? Mail naar [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

*Augustinus*