

Duurzaam.....

We merken het iedere dag. Het milieu is weer helemaal in. Nadat ons jaren lang bij nacht en ontij de meest verschrikkelijke rampen werden voorspeld als we niet beter gingen leven, leken we in wat rustiger vaarwater gekomen. De lucht klaarde op, de bossen groeiden als nooit te voren, de regen bleek toch minder zuur te zijn dan werd aangenomen en er werden minder rampen voorspeld.



Maar we rekenden buiten de milieuwaard. Een ex bestuurder van de United States zag een gat in de markt en in de ozonlaag en als goede Amerikaan ook een zak met dollars. Hij kwam met een film, die ons weer de meest verschrikkelijke rampen liet zien als de opwarming van onze aardkloot, het al maar stijgen van het water, e.d. en als we niet onmiddellijk bewuster en duurzamer gaan leven zal het verkeerd met ons aflopen. Dat kwam onze toen pas aangetreden milieuminister Jacquelin Spaarlamp goed uit. Ze was net aan de hand van Woutertje het landsbestuur binnen getrippeld of ze wilde al de gloeilamp verbannen. De spaarlamp was veel beter. (Bijna) iedereen vond dat gek, want de gloeilamp mag wel zo in de grijze



klikko en de spaarlamp niet, want die bevat gevaarlijke stoffen. Veel geleerden lieten er hun licht over schijnen, maar het begon hen niet te dagen en dus werd op Europees niveau beslist dat die goeie ouwe gloeilamp van de broertjes Philips moest verdwijnen. In Oost Europa ging er een zucht van verlichting op,

werd er een extra glaasje wodka genuttigd, want daar draaiden de machines voor de spaarlampen al op volle toeren en ook die voor de lampvoeten van moeke Jacquelin haar lampen. Dat vinden dan bij de Vitrite in Middelburg niet leuk, omdat hun lampvoeten de benen richting Polen namen.

Met Gore zijn film werd de milieutoekomst inktzwart. Zo kregen we ineens last van fijn stof. Dat is slecht voor onze leefomgeving en onze gezondheid, kruipt waar het niet gaan mag en daarom worden bouwprojecten lam of stil gelegd, hek erom en dan eerst een flink aantal jaren onderzoek, analyseren, milieurapportages, verweer- en andere soorten geschriften, beroepen en weer nieuwe hoorzittingen. Dat dit heel wat kost is geen bezwaar tussen al die andere bezwaren en de kost gaat immers voor de baat uit. En wie er mee gebaat is? Wie het weet mag het zeggen, maar omdat weinigen het weten, wordt er niet veel gezegd. En wat je als gewoon mens nu onder fijn stof moet verstaan? Joost mag het weten. En Joost is in Goes dan wel van milieuzaken, maar echt veel weet hij er naar mijn bescheiden mening ook niet van.

Met Freek de Jonge vraag ik me af of er nog leven is na de dood als we ons leven niet beteren. En ja wel, dat is er, mits.....alles wat je doet, bouwt, uit- en inademt maar duurzaam is. Je nieuwe fiets moet duurzaam zijn, je moet duurzaam bouwen, duurzame mosselen en zeekraal eten, duurzame energie gebruiken, duurzame koeien fokken en je op duurzame schoenen over een duurzaam plaveisel voortbewegen. Ook moeten we ook ons afval duurzaam scheiden, het serviesgoed op duurzame wijze afwassen, onze tanden, voor zo ver ze de tand des tijds hebben doorstaan, duurzaam gaan poetsen. En daardoor worstel ik duurzaam met de vraag hoe lang dat allemaal moet duren. Want als we allemaal duurzamer en dus langduriger leven wordt de ouderenzorg nog duurder en worden we gedurig met de vraag geconfronteerd hoe lang dat allemaal moet duren. En al die tijd blijft je duurzaam te maken hebben met fijn stof, want daar is zelfs geen duurzame stofdoek tegen opgewassen. Een vraag die mij voortdurend klemt en me blijvend in een greep houdt en dat duurt al meer dan een jaar.



Natuurlijk kan onze leefomgeving beter en schoner. Maar laten we nuchter blijven. Zo iets lukt niet door de brandstoffen voor de heilige koe duurder te maken, want we rijden er geen kilometer minder om, de prijs van de pakjes en doosjes rookwaar tot in het oneindige te verhogen, de vliegtaks in te stellen, de energie met allerlei opcenten te belasten en zeker niet door ons kleine mensen gedurig voor te houden dat we ongezond leven, waardoor we tot de ondergang gedoemd zijn en het fijn stof ons zal bedelven. Wij mensen zijn nu eenmaal geneigd om te genieten van de (voor anderen) verkeerde dingen en verboden vruchten. Want een beetje vies vinden we immers helemaal niet zo ongezond. En daarmee hebt u fijn wat stof om voortdurend over na te denken.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus