

## “Zegt u het maar” in het nieuwe jaar.

Om te beginnen wil ik u allen van harte een heel fijn en vooral gezond 2013 toewensen. Je fit en gezond voelen is, zeker voor ons ouderen, van groot belang en ik hoop dan ook dat u het komende jaar gespaard mag blijven van al te veel lichamelijke en geestelijke ongemakken.



### “Zegt u het maar”.

Ongetwijfeld **geniet** u vrijwel dagelijks van dit programma. Een schot in de roos van Omroep Zeeland en dus hulde aan de bedenker van dit spektakel. Het zijn toch wel leuke uurtjes op de radio zo tussen 12.00 uur en 13.00 uur 's middags en tussen 17.00 uur en 18.00 uur 's avonds, met in dit laatste uur het genoemde programma. Voor elk wat wils: leuke reportages uit de regio over van alles en nog wat, ook een berg reclame natuurlijk, waarbij de eigen omroep niet vergeten wordt, het weerbericht een keer of drie ( en die zijn soms aardig verschillend), het regionale en het landelijke nieuws en dat omlijst met een hoop geluid wat sommigen muziek noemen. Wat wil een mens nog meer?

Maar eerlijk is eerlijk, we luisteren en vinden het afwisselende uurtjes radio. Het zijn echter wel de enige uurtjes, dat we naar Omroep Zeeland luisteren, meestal tijdens de maaltijd. Je moet wel de afstandsbediening naast je bord leggen want na zo'n leuke reportage wordt als intermezzo een lawine van geluid de huiskamer in geslingerd. Gisteravond schrok ik daar zo van, dat ik veel te enthousiast naar de afstandsbediening greep. Daardoor stootte ik mijn gehaktbal van het bord, die rolde over de vloer de hele kamer door en bleef als een soort protest vlak bij de volumeknop van de radio stil liggen!!

Ziet u het al voor u? Dat hoeft u echter niet te overkomen, want dat kan heel eenvoudig anders. Stel we draaien het even om! Het gesproken woord, de meestal leuke en interessante reportages dus, vinden we tijdens die uurtjes het belangrijkste. Het geluid is bijzaak en wordt daarom zachter uitgezonden dan het gesproken woord. Groot voordeel is dat je met je partner, tussen de happen door, nog even van gedachten kunt wisselen over wat net is uitgezonden. Nu is daar, door de lawine van geluid, geen enkele mogelijkheid toe. En dat is jammer. Dat m'n gehaktbal dan op m'n bord blijft liggen vind ik ook een groot voordeel, maar dat had u vast al begrepen!! Misschien, als u het met me eens bent, kunnen we het als KBO Goes of als KBO Zeeland, eens voorleggen aan Omroep Zeeland?

Zelf durf ik niet zo goed niet te bellen naar “zegt u het maar”, want voordat je het weet ben je een BZ'er. Dat is natuurlijk niet erg als dat vertaald wordt als “Bijzondere Zeeuw” maar ja...het kan ook anders: ‘Bijzondere Zeurpiet’ bijvoorbeeld en wat dan?? Het lijkt me verstandiger om alleen maar te luisteren. Te luisteren naar de ophef die gemaakt wordt over het afscheid van onze commissaris van de koningin bijvoorbeeld: 62.000 euro!!! 17 cent per inwoner..het is toch wat!! En voor dat geld heb je ook nog een nieuwe commissaris en een nieuwjaarsreceptie. Daar was een meneer bijna 5 minuten over aan het orenen waarna hij besloot met: “ik heb er geen woorden voor”. Ja, ja. En dan zwijg ik maar over de rest van de bellers die tot m'n verbazing allemaal precies weten wat een commissaris van de koningin een hele dag doet.



En zo zijn er nog vele voorbeelden te noemen waarbij de meningen onverschrokken worden gedeeld met de op het puntje van z'n stoel zittende luisteraar. Hulde aan het team van omroep Zeeland dat alle gesprekken in goede banen leidt.

Na afloop een zucht van verlichting? Of wellicht een uitbundige schaterlach. Ik hoop het laatste. Overigens zijn we als trouwe luisteraar sinds één november toch weer een boegbeeld van omroep Zeeland kwijt.

Ik las in één van onze weekbladen (waarom zijn er trouwens meerdere van? Er staat in alle edities vrijwel hetzelfde te lezen)! Ik las dus in één van die bladen dat onze weerman best nog door wilde werken voor Omroep Zeeland, maar er is gekozen voor verandering. Omroep Zeeland wil de weerberichten moderner maken, met flitsende beelden enzovoort! Nog meer geflits? Het lijkt me volslagen zinloos. Bedenk Omroep Zeeland dat 20% van de inwoners van onze mooie provincie ouderen zijn en trouwe kijkers en luisteraars. Misschien kunnen we Jos weer eens uitnodigen voor een praatje? Dan is de Magdalenazaal wel te klein, denk ik.

Nog even over de achtergrondgeluiden op de radio: dit najaar luisterde ik in de auto, op weg naar huis, naar de verkeersmededelingen uitgezonden door Omroep Zeeland. Ik kon er niets van verstaan door de

combinatie van bijgeluiden in de auto, buiten de auto, maar vooral door de bijgeleverde achtergrond geluiden. Erg storend volgens mij, maar het antwoord op m'n mailtje naar de omroep gaf duidelijkheid: "Die geluiden maken deel uit van de vormgeving en dus de herkenbaarheid van omroep Zeeland". Het is echter niet de bedoeling dat het achtergrondgeluid gaat overheersen".



Gelukkig maar. Die opmerking geeft mij hoop dat t.z.t. de vormgeving wordt aangepast. Wat mij betreft hoe eerder hoe beter. Alhoewel, bijna alle zenders doen het tegenwoordig dus als je je wilt onderscheiden, kun je er beter mee stoppen. Persoonlijk erger ik me er nog al aan. Al dat onrustige gedoe. Wat denkt u er van? Schroom niet om uw mening te geven.

Dit is dus een geschreven "zegt u het maar!" Nu ik het nog even nalees begin ik ook een beetje te lijken op een BZ'er. ( u mag de afkorting zelf verder invullen).

Tot een volgende keer,

**Hermannad**