

Woordenstroom

Het is al weer even geleden dat hij bijna dagelijks op het tv-scherf was, maar hij is echt met pensioen. In zijn werkzame tijd bracht hij nieuws en nieuwtjes uit Frankrijk, was voorleesvader bij het NOS-journaal en liep tijdens de Tour de France als Fifi zijn rondjes in de avondtappe van Mart Smeets. Zijn versprekingen waren niet van de lucht en vaak hilarisch, maar hij verbleekte of bloosde niet, ging er niet van stotteren en kletste meestal maar gewoon door.



Soms wordt hij wel eens van stal gehaald en daardoor zien we hem ieder jaar terug bij het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De 14e december van het vorige

jaar was hij er weer als dicteedicteerder en hij moest het toen alleen opknappen. Zijn Vlaamse collega Martine Tanghe was ziek en dus stond hij er alleen voor. Het ging hem goed af, want praten kan hij. Het lied van Toon Hermans 'Wat een spreker is die man' is zeker op hem van toepassing. O, ik heb zijn naam nog niet genoemd? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Ik bedoel Philip Freriks, die in de vergaderzaal van de Eerste Kamer der Staten Generaal eindelijk helemaal alleen het hoogste woord mocht voeren en zijn haan victorie kon laten kraaien.

Het verhaal dat hij moest dicteren was een gedachtekronek van Arnold Grünberg en het ging over een onderwerp waarin Sigmund Freud en Gerard Reve figureerden en zonen de vrouwen van hun vaders, in het dagelijkse leven hun moeders, begeerden. Acht zinnen lang kregen we een woordenstroom over ons heen met de meest onwaarschijnlijke woorden, die we in het dagelijkse leven zelden of nooit gebruiken. De term 'jip-en-janneke-taal' is duidelijk, maar wat denkt u van 'domesticeren'? Ik gebruik het niet iedere dag en het betekent o.a. veredelen..

De gemiddelde score van de deelnemers was dertien fouten in hun dictee en was best goed te noemen. En, mooi mee genomen, de Ollanders kwamen er goed van af. Ze werden niet door de Vlamingen naar huis geschreven. Integendeel want de taalkoers kende twee winnaars, n.l. een mevrouw uit Haarlem, die echter op Urk in school en kerk correct Nederlands had leren spreken en schrijven, en Freek Braeckman uit Vlaanderen. Het was een ex collega van Freriks, want hij presenteert regelmatig één der Vlaamse journaals, doet dat met Vlaamse tongval, maar in correct Nederlands en was ooit de 'Slimste mens ter wereld'.



En toen sloeg het noodlot toe voor Freriks en stond hij even niet alleen met lege handen, maar ook met een mond vol tanden. Hoezo lege handen? Ja, er waren twee prijswinnaars en maar ene prijs. Er was bij de organisatie nog nooit iemand op de gedachte gekomen dat een wedstrijd wel eens meer dan één winnaar kan hebben. In wielerkringen noemt men dat ook wel 'ex aequo', (van hetzelfde). Er was dan ook maar één pennenset. Hij stond dus met lege handen, evenals de voorzitter van de jury, een schilderachtige vrouwelijke meester in de rechten met een Gothiclook, zwarte kleding, zilverkleurige sieraden en in vlindervorm beschilderde oogomrandingen en moeilijke naam. Naar goede Nederlandse gewoonte werd heer Freek meegedeeld dat de set naar Brussel nagestuurd zou worden.

En die mond vol tanden dan? Freriks kende zijn naam niet, wat goed te zien was, want hij kan even niet uit zijn woorden komen. Ja, je zult het van je collega's moeten hebben! En de zwarte tovenares naast hem was helemaal met stomheid geslagen. Zij wist even helemaal geen woord uit te brengen ofschoon ze die anders altijd wel bij zich heeft en stak dus haar hand maar in één van haar colbertzakken.

De winnaarsstand tussen Vlamingen en Ollanders is officieel nu 12-11, maar ik zou de Vlamingen zelf vijf bonuspunten willen geven vanwege verregaande onwetendheid van de kaaskoppen. Zo dicht bij elkaar wonen in het zelfde taalgebied en dan nog je collega's niet kennen. In feite past hier maar één straf en dat is insmeren met pek en veren en zo door het Vlaamse land laten kuieren, waarbij dan ook de Oude Kwaremont, de Muur van Geeraardsbergen en de Bosberg beklommen moeten worden met als extra taak tijdens het kuieren doorgaan met het dicteren van onmogelijke teksten met als slotzin: 'Freek Braeckman is de Slimste mens ter wereld.' Kijken of hij dan ook die woordenstroom constant over ons heen kan blijven uitstorten.



Reageren? a.dekok@kbgoes.nl

Augustinus