

Wij zijn tegen.....



Wij mensen hebben vaak de neiging om vanwege een of andere reden ergens tegen te zijn. Die redenen kunnen zijn vanwege het milieu, de aantasting van onze woonomgeving, verkeersoverlast, overlast van hangjongeren of -ouderen, schaduwwerking, inkijk in uw tuin en wat, beste lezer (m/v) u allemaal zelf weet te verzinnen om tegen te zijn. U kunt ook tegen de kerk, de islam, Paus, Dalai Lama, de ouderling of koster zijn. We hebben zelfs een partij in ons parlement, die vroeger opriep om op hen te stemmen en dat deed met het motto “Stem tegen”. Een raar motto natuurlijk, want hoe kun je nu vóór hen stemmen als ze roepen om tegen te stemmen?

Er is in Nederland heel wat om tegen te zijn of tegen te stemmen of niet te willen. Een kleine bloemlezing waar mensen allemaal tegen kunnen zijn: de kokkelvisserij, zoeken naar schaliegas, uitbreiding van vliegvelden, kernenergie, mosselvisserij, hagelkanonnen, een verzorgingshuis in de buurt, het bestuur van de universiteit, de fabricage van wapentuig, windmolens op zee, het aanleggen van een wandelpad achter je huis, het verlichten van de crossbaan naast je huis, het verminderen van het aantal ganzen in de stadssingels, zonnepanelen op daken, het invoeren van milieubelasting op fietslantaarns van kunststof, de straat die vlak voor ons huis zal worden aangelegd, het dempen van de stinkende vijver in het park achter je huis, de aanleg van een speeltuintje voor de kleintjes in de wijk en wat u zelf of iemand anders allemaal nog kunt verzinnen.

De mogelijkheden zijn onuitputtelijk. En als ik al die tegens lees in de krant, hoor op de radio of zie op het beeldscherm, zie ik een heel leger vraagtekens op me afkomen. Vraagtekens over “hoe willen die mensen dan centjes verdienen?” of “is welvaart dan niet belangrijk om welzijn te krijgen?” of “hoe houden we dan de kachel brandend of de schoorsteen rokend?” En als we tegen de politiek zijn hoe moet het dan in ons landje onder de zeespiegel? De boel de boel maar laten en zien waar het schip strandt? Zo iets als van “Jelle zal wel zien” ? Alleen Jelle liet de boel niet de boel. Integendeel, “hij kwam, hij zag en hij overwon.” Hij was een wakkere geest, die niet voor één gat te vangen was en wat Wim Kan ook zo treffend wist te bezingen.



Denk nu niet dat ik overal VOOR ben! In TEGENdeel, ik heb ook heel wat tegens. Ik ben tegen teveel belasting betalen, tegen wildplassen, tegen wiet, drugs, doping en langs achter aanvallen in een voetbalwedstrijd. Ik ben ook niet voor comazuipen of anders zuipen, maar af en toe een neutje ben ik wel voor. Tegen regels en voorschriften ben ik niet, maar wel tegen die, die het leven van een mens zuur maken of verknallen.

Ik ben ook tegen rare woorden en woordspelingen. Tegenwoordig hebben we bijvoorbeeld inloopmorgens, loopsjaals, inloopsprekuren, inloopdouches en inloopsozen. Ik ben er bijvoorbeeld zwaar op tegen dat iemand zo maar mijn douche komt binnenlopen. En ik ben ook tegen ‘speklappen á la minute’. Een speklap moet van een lekker varken zijn en goed doorbakken kunnen worden.. En anti bacteriële sokken komen bij mij niet aan mijn voeten, want ik wil de daar verblijvende bacteriën wel graag kwijt. En, lieve lezer of lezeres, wat moet ik nu met een ‘diagnose weegschaal’? Daar heb ik de huisarts of de specialist voor. Die mensen hebben daar jaren voor gestudeerd en dan zou een weegschaal hun werk overnemen? Alleen al over die gedachte zou je urenlang kunnen filosoferen, maar daar ben ik tegen. Geen oeverloos gezwam, maar gewoon Rohda ofwel ‘recht op het doel af’. ‘Geen woorden maar daden’, maar Actie! Desnoods als de mutualiteiten in België met posten voor de poort en het optrekken van brandstapels van de ontelbare paletten, die dat land rijk schijnt te zijn.

PRO

Ik heb dus zo mijn ‘voors en tegens’, maar dat is mijn hele leven het geval en ik ben daar helemaal niet tegen. Nee, ik ben er best wel voor, want dan hebben we weer iets om over te praten en een standpunt ‘voor’ of ‘tegen’ te bepalen en daar kun je alleen maar voor en niet tegen zijn.

Augustinus