

Wachten



We kennen allemaal de verhalen over wachten. Wachten bij de dokter, op het gemeentehuis, bij de belastingdienst, het bloedprikken en allerlei zaken waar ons van allerlei te wachten staat. En we wachten in heel veel soorten. We wachten gewoon, maar we verwachten ook, we doen aan afwachten en opwachten. En we kennen ook schildwachten en wachtwoorden en nog meer variaties met 'wachten'.

Denk eens aan zwangere vrouwen. Tegenwoordig zijn vrouwen zwanger, maar vroeger, in onze jonge tijd, waren ze 'in blijde verwachting' en keken ze verwachtingsvol uit naar het moment dat hun kindje geboren zou worden en ze verwachtten daar heel veel van. Hier was een regel uit een bekend Sinterklaaslied zeker van toepassing 'vol verwachting klopt mijn hart, wordt het een'. Totdat de kleine wereldburger zijn of haar negen maanden lang verwachte komst aankondigde. De omstandigheden van de geboorte waren wel heel wat pijnlijker dan de jonge moeder verwacht had. Intussen wachtte de vader vol spanning de mededeling van de baker af dat de kleine wereldburger geboren was en hij zijn opwachting kon maken bij de jonge moeder, die de pijn vergeten was en straalde van geluk. Eindelijk was hij of zij er, de lang verwachte uitkomst van hun liefde en natuurlijk voldeed het in alle opzichten aan de verwachtingen hoe het kindje er in hun gedachten uitzag.

Laten we het wachten nu eens bekijken vanuit de betekenis zoals we het woord gewoonlijk kennen, n.l. als wachten. Het kan zijn dat het wachten gevolgen heeft voor ons lichaamsgewicht. Soms moet u namelijk 'wachten tot je een ons weegt' voor degene bij wie je je opwachting daadwerkelijk verschijnt. En als het een eerste ontmoeting is met iemand die je meer hoopt te zien, wordt je misschien hotel - de - botel van het wachten.



Bij de huisarts en in ziekenhuizen heeft het wachten een heel andere dimensie. Daar ga je heen omdat je verwacht dat zij je van een kwaal kunnen afhelfen waarmee je te lang gewacht hebt om hen daar over te raadplegen, omdat je opzag tegen de lange wachttijden of de lange wachtlijst voor je aan de beurt bent. En als de huisarts het niet weet kun je verwachten dat je doorgestuurd wordt naar een specialist en dan weet je dat het spel van lange wachttijden echt is aangebroken. Uren breng je dan in het hospitaal door met wachten en mensen kijken en waarbij je maar moet afwachten wat de boodschap zal zijn.

En theologen kunnen er ook wat van. Daar kun je ook wachten tot je een ons weegt als je in verwachting bent van het hemelse geluk. De cabarettier Fons Jansen schreef er, lang geleden, zelfs een liedje over. **Wacht op de theologen:**

En evenzo sprak de dominee

Wachten, wachten	Wachten, wachten	En heeft u in het leven lang gewacht
Wachten op de synode	Op de kerkbesturen	Dan wacht daarna uw nageslacht
Node, node	Uren, uren	
Node op de synode	Op de kerkbesturen	
Wachten, wachten	Wachten, wachten	Maar wat wel samen maggen
Op de theologen	Op het moderamen	Samen lachen
Logen, logen	Amen, amen	
Theologen logen	Op het moderamen amen	



Laat ik het hierbij houden, want wellicht verwacht u dat ik nog meer over wachten kwijt wil. Dat wil ik ook wel, maar ik verwacht niet dat ik aan uw verwachtingen kan voldoen en dan is het maar afwachten hoe u daarop reageert en daar zit ik niet op te wachten. Laten we maar afwachten wat ons nog te wachten staat en of dat wel of niet aan onze verwachtingen zal voldoen. In hoopvolle verwachting.

Augustinus