

Vreemde zaken

Ik heb het, verstokte lezer en lezeres van deze rubriek, in een vorig spinsel al eens gehad over de namen, waar velen van ons mensdom mee zijn belast vanuit hun geboorte. En ik heb u daarbij een aantal voorbeelden van merkwaardige titulatuur gegeven. Mocht u echter denken dat alleen bij onze mensennamen vreemde en merkwaardige bedenksels voorkomen, dan slaat u de plank flink mis. Ook in de “zakenwereld” kunnen ze er wat van! Om toch maar de aandacht van ons als consument te trekken en ons te bewegen om gebruik te maken van de diensten van hun bedrijf, verzinnen de startende ondernemers de meest vreemde namen voor hun nering.



Laten we eerst de voedingsbranche onder de loep nemen. Velen onder ons willen best wel eens een visje verschalken, maar om daarvoor nu naar een ‘vistaria’ te gaan, gaat me te ver. En wat denkt u van de startende banketbakker, die zijn bedoeninkje omdoopte tot ‘banketterie’? En wat ik me afvraag is, wat ze allemaal aan eterij verkopen of aan de man brengen in ‘Voedingsbalans Heinkenszand’. Krijg je daar een weegschaal bij je aankopen of wordt daar het aantal calorieën samengeteld van wat je koopt? Of zetten ze je eerst op de weegschaal om te kijken wat je verantwoord kunt kopen en daarna naar binnenwerken? Wil je het als liefhebber van lekker smullen van je neus maken dan kun je ook nog terecht bij ‘Bourgondiër ’t Zottekot’. U ziet het, niets is ondernemend Zeeland te zot en als het u allemaal teveel wordt kunt u ook nog naar ‘Fijnlijf afvalpraktijk’.

Genoeg aan onze omvang gewerkt en op naar de haarbranche. Ook daar is men vindingrijk in het verzinnen van namen. Wat denkt u van ‘Agnes Hairexpress’ of ‘De Kapperij’ of ‘Kapsalon Kopzorg’? Het zal mij een kopzorg zijn, maar ik ga mijn kostbare haren in ieder geval niet laten behandelen in ‘Dazzle Hair’ of ‘Haarscherp Kapsalon’. Mij is het bij de eerste allemaal te dazelig en bij de tweede te gevaarlijk.

In de ‘Doe het Zelf’ - sector kunnen ze er ook wat van. ‘De Bezige Hand’, de ‘Klusserie’ en ‘Glazenier’ geven nog wel een beetje aan wat zij u en mij te bieden hebben, maar bij ‘Couque Klussen Zijn Oké’ stel ik me, op z’n Vlaams gezegd, grote vragen. Wellicht dat ik in ‘De Snuffelhoeve’ of ‘De Wir War Antiek’ het antwoord vind, maar dat betwijfel ik. Wellicht dat ik daarvoor eens een kamer ga huren in ‘Golvenzang’, zodat ik er op het ritme van de golven eens een nachtje over kan slapen en als ik twijfels heb of het juridisch allemaal wel klopt, kan ik nog altijd contact opnemen met de ‘Jurofoon’. Dat is toch weer heel iets anders dan het raadplegen van ‘Medium Annemarie’.



Van dat dwalen door creatief ondernemersland wordt je moe en hongerig. En dus wendde ik mijn schreden weer naar een bedrijf in de eetsector. Ik liep naar ‘Eetcafé De Optimist’ in de hoop mijn buikje daar eens lekker vol te kunnen eten, maar ik had ook wel trek om eens te proeven hoe de het van de kost was in ‘De Proeverij’, het ‘Binnen en Buiten eethuis’, ‘De Keukenkroon’ of ‘Eterij Iets Anders’. Hoe anders moet daar het eten wel niet zijn, om lekker te smaken? Ik weet het niet,

maar misschien dat ze in ‘Spareribbery De Tollebol’ of ‘Taverne Overstag’ daar vast wel een antwoord op weten. En ik had natuurlijk ook navraag kunnen doen bij ‘Create Inspiratie en creativiteitsmanagement’ of het instituut ‘Passie voor beleid’.

Op den duur werd mijn tocht door ondernemersland steeds meer een dwaaltocht. Ik liep van ‘hot naar her’ of om het met Toon Hermans te zeggen van ‘Nietsche naar Schopenhauer’ en het was met te moede als ‘mevrouw Holle’. Onrust in mijn binnenste en steeds moedere benen. Toen ik zo een categorie of vijf van bedrijven had afgesukkeld, ben ik maar gestopt. Het werd me ‘Al te zot’, maar dat is de naam van een dweilband, die zijn oorsprong vindt in

het carnaval en dus slaat die naam nog ergens op. Net als de tamboer, die niet mooi, maar wel hard speelt. Voordat dat avond valt ga ik snel niet iets kopen in 'Het te gekke winkeltje', waar ik misschien nog een stuk zeep van de 'Vergulde Hand' kan krijgen of een pak waspoeder van 'Castella' met het bekende kopje. Heb ik in ieder geval al een surprise voor het Sinterklaasfeest eind dit jaar. Tenslotte moet je als weldenkende senior je tijd ver vooruit zijn.



Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus