

## Vorst(in)en



28 januari 2013.....de vorst verliet schielijk ons kleine be-ijsde landje. Gedaan was het met de natuurjstochten en –wedstrijden. Gedaan was het met de waarschuwingen voor slecht en onbetrouwbaar ijs en de rayonhoofden konden weer aan de berenburg, want de tocht der tochten ging de vrieskist weer in. De rust op radio en tv kwam weer terug.

Dat dachten we tenminste, want rond des middags 17.00 uur werden we verblijd met de mededeling dat Hare Majesteit ons, haar onderdanen, wenste toe te spreken. Het land en ver daarbuiten gonsde van de geruchten. Eén van de mogelijkheden was dat ze ons zou uitnodigen voor haar verjaardagsfeest op 31 januari 2013 vanwege haar vijfenzeventigste verjaardag. Je wordt tenminste maar één keer in je leven vijfenzeventig jaar. Ik heb dat enige maanden geleden ook ondervonden en ik kan u zeggen dat het een hele schok was. Dus ik alvast met een kladblok en pen voor de buis om te noteren waar het feest zou worden gehouden, hoe laat we verwacht werden en waar en in welke kleding we moesten verschijnen. Vooral dat laatste baarde me zorgen, want de kleding die ik me de laatste jaren heb aangeschaft was toch vooral gericht op lekker makkelijk en soms iets gekleed. Rokkostuum, smoking en meer van dat soort gala-uniformen kwamen al jaren het huis niet meer in. Je moet nu eenmaal een grens trekken.

Het liep echter allemaal anders. De boodschap was niet wat ik verwachtte dat die zou zijn, maar Hare Majesteit deelde u en mij mee dat zij het tijd vond dat zij nu eindelijk eens van haar AOW ging genieten, nog leuke dingen wilde doen met haar kinderen, kleinkinderen en verdere familie, neefjes en nichtjes en goede vrienden. Ze stak de loftrumpet, ze is altijd al muzikaal geweest, over het land waarin ze woonde en de warme delen daarvan, bedankte iedereen die haar hadden gesteund en toegezwaid en liet grote delen van ‘het volk en de onderdanen’ verbijsterd, ontzet, geroerd en aangedaan achter.

Ze werd gevolgd door premier Mark, die zei dat met het vertrek van onze Vorstin een nieuw tijdperk zou aanbreken, stak ook de loftrumpet over zijn wettelijke bazin, hoewel hij goed met de piano overweg kan, sprak over grote bewondering in het land over haar plichtsbetrachting, stijl van regeren, werkopvatting, enz. en dat dit ook het geval was in de warme delen van ons koninkrijk. Nu vraag ik me af hoe hij dat laatste op dat moment kon weten. Ze hadden daar het nieuws nog maar net vernomen, het was daar ook nog geen avond en ik denk dat velen van onze overzeese medeburgers net aan hun siësta was begonnen. Foutje van Mark dus.



En toen kwam het circus pas goed op gang. De natuurtochten over het bevroren water waren ineens van het scherm verdwenen, de rayonhoofden namen nog enkele berenburgers extra, ze waren nu toch net bijeen en een leger van koningshuisdeskundigen nam bezit van het scherm. En eindelijk waren we ook weer ‘hot news’ in het buitenland zonder blonde Geert uit Venlo. Op België, op de Duitse en Engelse en nog allerlei andere zenders sloeg het nieuws in als een bom. Ook daar heel veel en luide loftrumpetten over Trix van ons.

En waarover spraken al die deskundigen? Natuurlijk over wat Hare Majesteit allemaal voor ons kikkerlandje heeft betekend, hoe ze haar werk deed en waarom op die manier, wat ze allemaal als staatshoofd en hoofd van de familie heeft meegemaakt in die drieëndertig jaar dat ze koningin was en nog veel meer en hoe heel anders dat was dan bij hun eigen staatshoofd. Natuurlijk kwam ook de nieuwe koning ter sprake. Willem Alexander blijft zijn naam en gelukkig geen Willem IV, hij gaat zijn verjaardagsfeest vieren op zijn eigen echte verjaardag, 27 april, en dat wordt dan Koningsdag. Dat leverde al weer heel wat voer op voor discussie, want daar moesten we aan wennen en hoe moest dat dan met de aansluitende meivakantie? Voor mij is dat niet zo moeilijk. Afschaffen die vakantie en gewoon weer aan het werk. Het gaat toch zo slecht met de economie?

Het meest navrante in al die gesprekken was wel de vraag of Willempie wel geschikt zou zijn voor zijn taak, waarbij ook weer zijn vroegere bijnaam ‘Prins Pils’ te voorschijn kwam. Waarom? De voorzienigheid mag het weten. Ik vroeg me wel af hoeveel van al die ‘kenners’ vroeger zelf ook flink aan de pils hebben gezeten, misschien af en toe van de wereld niet meer wisten, meer dan één vriendinnetje hebben gehad, ook een auto aan gort hebben gereden en nu een aardig salaris



opbrengende baan hebben, waarin ze over dit soort dingen een oordeel menen te moeten vellen. Ik wil daarop reageren door een kerkelijk kleed aan te trekken, u mag zelf invullen of het wit, rood, paars of gewoon zwart mag zijn, en de Grote Baas citeren, die zei: ‘Hij die zonder zonde is, werpe de eerste steen’. Het zal weinig stenen regenen en hopelijk wordt er ook gestopt met het gezeur over de vader van onze toekomstige koningin. Laat zijn dochter en hem met rust. Ik wens Koning Willem Alexander en Koningin Máxima heel veel geluk en wijsheid toe en ik zou zeggen:  
Neem er alvast ééntje op.

**Augustinus**