

## Vadertje Staat



Ik weet dat deze term u niet onbekend is. We hebben immers allemaal en iedere dag met de Staat te maken. De Staat, een lichaam dat we met alle inwoners van dit land zelf vormen, waar we zelf een lichaamsdeel van zijn.

Vadertje Staat is een abstract iets, maar we zien hem wel als een levend wezen, die voor ons zorgt in goede en in slechte tijden. De vader die er voor zorgt dat we niets tekort komen en dingen afpakt, waarvan hij meent dat ze niet goed voor ons zijn. Hij probeert ons te stimuleren door ons te belonen als we goede dingen doen, die ons zelf of de gemeenschap ten goede komen en te straffen als we in zijn ogen verkeerde dingen doen.

Vadertje wil graag dat we veel lezen en daarom betalen we op boeken en bladen slechts 6% BTW. En ons 60-plussers wil hij stimuleren om door te werken en daarvoor geeft hij een Werkbonus. Lief hè van Vadertje? En toen we nog jong en vruchtbaar waren wilde hij dat we (veel) kinderen kregen en gaf hij ons Kinderbijslag. Als we zuinig wilden zijn met elektriciteit dan konden we met zijn steun zonnepanelen aanschaffen. Dat was zo'n succes met een grote aanslag op zijn portemonnees, dat hij die beloning ijlings heeft ingetrokken.

Hij is ook erg bezorgd over ons lichamelijk en geestelijk welbevinden. Hij vindt dat we veilig moeten vrijen, gezond moeten eten en veel bewegen, dat we niets op straat mogen gooien, maar ons afval netjes in de daarvoor bestemde bak van grijze, groene of blauwe kleur moeten deponeren. Dat we de glazen flessen op kleur moeten inleveren en tegenwoordig ook het plastic. Hij wil ook dat we elektrische apparaten bij hem inleveren, maar daarvoor beloont hij ons niet. In tegendeel. Als we die aanschaffen moeten we daar een extra verwijderingsbijdrage voor betalen.

En wat we allemaal moeten en voor moeten betalen als we het niet doen! We mogen terecht niet te hard rijden, maar als we het wel doen, moeten we flink in de beurs tasten. Roken en drinken? Prima, maar wel dokken, eerst accijns en daarover ook nog 21% BTW. Langdurig of veel ziek zijn? kun je beter niet doen, want dan moet je eerst € 360,00 voor je medicijnen en sommige behandelingen zelf betalen. Veel auto rijden, elektrisch verlichten en verwarmen, flink de CV- ketel opstoken? DOE HET NIET !!!, want je betaalt daarover flink energie- belasting en daarover weer BTW. Doe je te laat aangifte van je zuur verdiende centen? Ook NIET doen ! Waar Vadertje Staat vaak te laat is met terug betalen of herzien van aanslagen, verwacht hij van zijn kindertjes dat ze wel op tijd betalen.



Vadertje is ook erg bezorgd om onze gezondheid en wil dat we minder suiker en vlees eten. Daarom peinst hij er zwaar over om ons vleestaks of suikertaks aan te smeren. En wedden dat, als het doorgaat, we over die extra taks ook weer BTW moeten betalen. En dank zij de volksvergadering, die in Brussel en in Straatsburg vergadert, waarmee vergaderaars een lekkere cent extra verdienen door de presentielijst te tekenen en daarna op onze kosten snel het vliegmachien naar huis terug nemen, moeten we straks ook belasting betalen op het plastic tasje dat vaak ongevraagd om onze spullen gehuld wordt, zodat we kosteloos reclame maken voor de winkel die ons de inhoud aansmeerde of de fabrikant die het vervaardigde.

Ik ben wel blij met de zorg van ons Vadertje, maar soms word ik wel eens moe van zijn overbezorgdheid en van de lieden die deze regels in het parlement verzinnen. Later ontdekken ze dat de regelzucht en -druk wel groot is. En dan begint er weer een rondje vergaderen, maar dan over het afschaffen van al die regels, waarvoor weer compensatie komt in de vorm van nieuwe regels, want ons Vadertje heeft constant geldgebrek, waardoor wij en niet hij 'de tering naar de nering' moeten zetten. We hebben dus nog heel wat op te voeren aan 'Vadertje Staat'.



*Augustinus*