

Trots op



Hebt u het gezien? Het 60 jarig regeringsjubileum van The Queen? De vlootshow, het concert voor Buckingham Palace of de dankdienst, rijtoer, parade en balkonscene op de laatste dag. Ik ben niet zo koninklijk gezind, maar het was heel indrukwekkend wat we zagen. Zoiets kun je wel aan de Britten overlaten.

En dan de toeschouwers. Wat waren die enorm trots op hun land en hun Queen. Het spatte van het scherm af en ze zegden het ook vol trots. Ondanks alles zijn ze trots op hun tradities, het pond, hun verleden en mensen als Nelson, Winston Churchill, Sir Bobby Charlton, enz. Ga eens naar Westminster Abbey. Daar ligt bijna alles wat Groot Brittannië aan grootheden heeft voortgebracht begraven of heeft er een gedenksteen.

Ik vraag me af waarom Nederlanders zo weinig trots zijn op hun verleden, op onze helden, topsporters, Koninklijke familie of de voorzieningen die we hebben. Zure gezichten trekken kunnen we goed als we voor zorg een deel in de kosten moeten bijdragen of dat vervoer niet gratis is. Dat de politie niet overal tegelijk is en ik kan nog wel even doorgaan. Ons gezicht staat er soms naar. (Bijna) niets deugt, de 'hoge heren' vullen allemaal hun zakken en 'Jan met de pet' is altijd de klos, vooral als hij geen pet heeft en er niet mee kan rondgaan. Vergeleken met velen in Oost Europa, Azië, Afrika of Zuid Amerika leven we in een paradijs. Waarom zijn we zo azijnpisserig als we het over Jan Pieterszoon Coen, de VOC of van Heutz hebben? Omdat ze met harde hand regeerden in een tijd dat dit gewoon was? Waarom doen we zo lauw over de daden van onze Vlissingse Michiel en andere zeehelden? Weten we wie Jaap Eden, Abe Lenstra en Pim Mullier waren? En waarvan Joost van de Vondel en Bredero bekend zijn? Vraag eens aan een willekeurige voorbijganger wie Thorbecke, Lorentz, de gebroeders de Wit, Anton van Duinkerken of Pieter Jelle Troelstra waren. Dan staan ze met hun mond vol tanden, zijn met stomheid geslagen en kunnen alleen maar ongelukkig stamelen..

Of ik trots ben? Nou en of! Trots op Goes, Zeeland en Nederland. **Goes** is een mooie stad met een goed vangnet voor de inwoners die het niet breed hebben. Het heeft een goed bestuur. We zijn gezegend met veel onderwijs, recreatie en zorgvoorzieningen, hebben een mooie binnenstad, een leuke haven en goede restaurants.



Te veel om het allemaal op te noemen. Daar moet je trots op zijn.

En **Zeeland**? Kijk naar de monumentale steden en stadjes, de Westerscheldetunnel en Oosterscheldekering. We hebben kilometers strand en duinen, het Veerse Meer en Nationaal park Oosterschelde, de Zak van Zuid Beveland. Het rijke verleden van de VOC, de zeehelden, Jacob Cats, Jo de Roo, Buys Ballot, de mossel- en oestercultuur en de zeeluis van Terneuzen en we hadden daar ook de grootste koffieshop van West Europa! En we worstelen wel, maar blijven altijd boven!

En ik ben TON, Trots op **Nederland**. Niet zoals IJzeren Rita het bedacht, maar gewoon om zijn rijke geschiedenis, waterwerken als de polders, de Afsluitdijk, de beveiliging tegen het water. De uitvinders die we hebben, Philips en Akzo Nobel, onze zeehavens, Madurodam, het Openluchtmuseum en de bollenvelden en vult u de rest zelf maar in. Ook hier weer de zorg voor de medemens



Trots, we mogen allemaal hartstikke trots zijn op ons landje aan en onder de zee. We mogen daarvoor ook best naast onze schoenen lopen. Daarom: Weg met het zuurpruimgezicht, de handen uit de mouwen en met optimisme de huidige problemen bestrijden. Gewoon TOG, TOZ of TON zijn!
Geen woorden, maar daden? !

Augustinus