

## Toch niet TON



U kunt het geloven of niet, maar ik had deze rubriek willen beginnen met **TON**. Niet TON van ijzeren Rita, maar die van Bert. Ik had 'Trots op Nederland' willen zijn, maar helaas, helaas, ZE traptten het af. Ze traptten het letterlijk af en wel vanaf de aftrap. Menig Spanjool werd op de voet, enkel of borst getrapt. Met Elisa Doolittle mogen we zeggen dat het 'Spaanse graan de orkaan doorstaan heeft'. En ze werden terecht kampioen. Het is maar goed dat er geen kinderen van mij mee speelden, want ze hadden beslist billenkoek van me gehad. Over voorbeeldfunctie gesproken. Zo hebben we ze niet opgevoed!

En de twee leiders van dat gezelschap kregen namens onze vaderlandse moeder ook nog een lintje. Nu heb ik altijd geleerd dat je zoiets krijgt als je verdienstelijk bent of bent geweest voor volk en vaderland. Wat hun verdiensten zijn voor ons is mij nog steeds niet duidelijk. U en ik en alle ouderen van Nederland hebben bij hun optreden geen baat gehad. Onze belangen hebben ze niet verdedigd en de zorgen om wat we straks als ouderen nog wel of niet kunnen, hebben ze ook niet verlicht. Wat hun onderdanen deden, of het merendeel daarvan, was bepaald niet ridderlijk.

En wat moet pastoor Paul achteraf niet gedacht hebben? Dacht hij in zijn bedehuis op een positieve manier in te haken op de oranjegekte, moest hij er een punt achter zetten van zijn baas Punt. Hij had het in de dienst te bont gemaakt door een andere kleur te kiezen dan de toegestane, een doel in het gebouw te plaatsen en de bal te laten rollen. Dat kon dus niet en daarmee Punt uit! Moest hij maar eens twee maanden in een klooster zijn 'zonden' gaan overdenken. Bedenk maar eens goed welke punten je niet hebt nageleefd, welke punten je niet hebt gescoord en dan gaan we wel eens kijken wat we met je gaan doen. Gelukkig kreeg z'n baas voortschrijdend inzicht en mocht hij weer terugkeren. Hij had er natuurlijk zelf ook een punt achter kunnen zetten. Eén ding is in ieder geval zeker: hij had genoeg punten om te overdenken.



En dan zijn er nog figuren die graag willen dat Nederland en België in 2018 die kampioenschappen gaan organiseren. Dat kost nogal een lieve duit. Nu bent ik daar op zich niet tegen, maar ik stel wel een aantal voorwaarden. **1.** De kosten mogen niet ten koste gaan van de zorg voor ouderen, langdurig zieken of wie dan ook zorg nodig heeft. Ik zeg het als volgt: eigen mensen eerst. **2.** KNVB, FIFA, Sponsors moeten gewoon net als wij onderdanen van dan koning Willem gewoon BTW betalen. Gelijke monniken, gelijke kappen. **3.** Het opperhoofd van die wereldbeweging wordt gewoon voorzitter genoemd en geen president en moet via de gewone verkeersstromen zich van het ene stadion naar het andere bewegen. Geen vrij baan dus voor hem. Dan gaat hij maar wat vroeger op stap of hij gaat met openbaar vervoer. **4.** En iedereen die in de buurt van een stadion zijn of haar handel heeft,



moet die daar ook mogen uitoefenen. Verkoopt iemand bier van het jurkjesfabrikaat dan moet dat kunnen. Ook eigen gemaakte hotdog's moeten mogen, want die van Mac van oom Donald zijn vaak niet om te eten. **5.** En iedereen die tijdens dat toernooi in hetzelfde hotel als als de FIFA-baas wil slapen, moet dat kunnen en niet alleen hij en zijn trawanten. **6.** En alle ouderen van 65 jaar en meer moeten minstens 40 procent korting krijgen op de entreekaarten. En wellicht dat leden van de KBO op vertoon van hun ledenpas dan nog 5% extra kunnen krijgen.

En verder zand er over. Niet meer praten over deze schoppartij. Ik heb het afgetrapt, ben het al vergeten en zal er niet meer op terugkomen. Gelukkig maar dat ouderen wel eens wat vergeetachtig zijn.

Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

Augustinus