

## Tijd



“Het is tijd om weer eens na te denken over een nieuw hersenspindel”. Met die gedachte werd ik op een ochtend wakker. ”Och wat?”dacht ik er meteen achteraan “tijd genoeg” en zo schoten me achter elkaar een aantal spreekwoorden en gezegden over het onderwerp “tijd” te binnen. En dat ‘s morgens vroeg!!

Ik bleef nog even liggen om er over een onderwerp na te denken . ”Van kleutertijd tot opatijd” zou dat wat zijn?.

Vanaf m’n vierde jaar heb ik nog wat herinneringen aan de kleuterschool en dan met name aan de juffrouw. Juffrouw v.d. Brink heette ze en ze had rood haar. Maar ja, daar zit u vast niet op te wachten en m’n oorlogsherinneringen tijdens de lagere schooltijd heb ik u al eens verteld. Met een sprong onder de douche belandde ik weer terug in het heden om daarna een ontbijtje klaar te maken.

Voordat ik verder ga moet ik eerst een mogelijk misverstand uit de wereld helpen. In één van de vorige spindels heb ik het gehad over MZI’s (mosselzaadinvanginstallaties). Maar dat ziet u **niet** drijven bij restaurant “De Grevelingen” .Die boeien en tonnen die daar drijven zijn voor de “mosselhangcultuur”!!

Zo,dat is ook weer rechtgezet!!

Als u dit leest is de Zeeuwse Rijwiel-en Fietsvierdaagse al weer achter de rug. Wat vliegt de tijd!

Gemiddeld zo’n 1225 fietsers per dag hebben hun tijd besteed aan dit geweldige evenement. Hulde aan al die vrijwilligers de hun vrije tijd benut hebben om de deelnemers iedere dag weer mooie,leuke en afwisselende routes voor te schotelen.

Onze groep passeerde op een smalle weg op Noord Beveland een dame met pech. De serviceauto was net gearriveerd en het euvel werd snel en vakkundig verholpen. Dat inspireerde mij tot de volgende limerick:

Een oudere dame uit Laren.  
Ze fietst de vierdaagse al jaren.  
Dit jaar “uit het niets”,  
iets mis met haar fiets.  
Van schrik kreeg ze meer grijze haren.

Maar fijn voor de dame uit Laren.  
De “service” kon het klusje zo klaren.  
Ze kon weer vooruit.  
Sprak duidelijk en luid:  
“die hulp is niet te evenaren”.

Die dankbare dame uit Laren.  
Ze kwam bijna niet tot bedaren.  
Zo blij dat ze was  
Zei tegen man Bas:  
“hier fiets ik nog heel vele jaren”.



Even heb ik gedacht om deze limerick op de site van de fietsvierdaagse te zetten.Maar wij hebben afgesproken om zelf te gaan rijmen. Toch? Wat ?? U bent het helemaal vergeten? Komaan. Wij senioren hebben tijd genoeg. Tenminste dat wordt nogal eens gezegd. Nou, ja. Iemand van 40 jaar heeft volgens mij, normaal gesproken, toch meer tijd dan iemand van 70. Maar dat gaat misschien net ietsje te ver.

Tot slot nog een paar spreekwoorden die mij,bij het wakker worden, te binnen schoten:

- Tijd genoeg komt vaak te laat.
- De tijd gaat voorbij,zeggen wij. Maar helaas, de tijd blijft en wij gaan voorbij.
- Tijd heeft vleugels en geen teugels.

Tot een volgende hersenspindel, want ..... er is een tijd van komen en een tijd van gaan.

Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)