

Selfie

Een raar woord: 'Selfie.' Eigenlijk is het helemaal niks niet. Het is geen Nederlands, geen Engels, geen Duits of ook maar een Zeeuws woord. Als het al in erkende of niet erkende talen niets is, wat is het dan wel? Helemaal niets dus. En toch beheerst het bijna ons dagelijkse taalgebruik, zeker voor een woord dat ook nog vrij nieuw is. Laten we zeggen dat het op 12 maart van dit jaar is geboren bij de gemeenteraadsverkiezingen.



Een fractievoorzitter van een landelijke politieke partij, Alexander geheten, ging in zijn woongemeente zijn stem uitbrengen voor het plaatselijke bestuur. Hij vond blijkbaar dat dit een geweldige gebeurtenis was en fotografeerde zich zelf in het stemhokje met stembiljet, want hij wilde vastleggen dat hij zijn burgerplicht vervulde. Iets wat je overigens van hem mocht verwachten. Dat hij dat voor zijn eigen plakboek wilde vastleggen is nog tot daar aan toe, maar waarom moest hij dat nu persé naar alle kranten en persdiensten sturen? Hebben u en ik er belang bij dat wij weten dat hij op 12 maart j.l. zijn stem heeft uitgebracht op de plaatselijke lijst van de partij, waarvan hij landelijke bevelhebber is? Ik neem tenminste aan dat hij op zijn eigen partij heeft gestemd! Misschien was hij ook nog wel plaatselijk lijstduwer. Ik had er in ieder geval geen belang bij.

Alexander, zonder Willem, had een schot in de roos. Ieder blad van enige omvang publiceerde zijn zelf gemaakte foto, waardoor we een stortvloed van foto's te verwerken kregen van lieden, die zich zelf in het stemhokje hadden gefotografeerd. Sommigen stonden soms in de meest vreemde bochten om het stembiljet te laten zien. Verkiezingsland was meteen in rep en roer.

Maar het schot in de roos had nog geen naam. Het woord 'zelfportret' zou teveel eer zijn geweest voor deze telefoonafbeelding. 'Zelfportret' roept immers de associatie op met een kunstschilder die zichzelf heeft geschilderd of met een vakfotograaf, die zichzelf op de gevoelige plaat heeft vastgelegd. Van kunstschilderen was hier geen sprake en van vakfotografieren ook niet. Vele meer of minder originele geesten braken zich het hoofd over een passende naam en daaruit kwam 'Selfie' naar voren. Een beetje Engels, 'self', een beetje Nederlands 'ie', maar eigenlijk niets. Zoals de foto een niemendalletje was, is het woord dat ook. Het stelt niets voor. Maar nu is 'selfie' voorlopig niet meer weg te denken, want bijna iedereen voelt zich nu genoodzaakt zich bij allerlei gelegenheden zelf op de gevoelige plaat vast te leggen. En, o gruwelijk gevolg, dat ook nog te moeten verspreiden via Facebook, iPad, e-mail of wel ander modern communicatiemiddel dan ook. Zijn er andere woorden te vinden voor 'selfie'? Ja wel, wat denkt u bijvoorbeeld van : 'doe -het- zelf - foto ? of 'kietel- je- zelf -portret'? "Zelfbevestigings -opname" zou ook nog kunnen, maar ligt niet zo lekker in de mond en kan ook nog vreemde associaties oproepen.

Trouwens dat 'kietel-je-zelf-portret' van Alexander heeft voor heel wat politieke deining gezorgd. Zelfs de Nationale Kiesraad en minister van resterende zaken Ronald Plasterk kwamen er aan te pas. Natuurlijk waren er Kamervragen. Mag dat nu wel, zo'n foto van kiezer met stembiljet in het stemhok? Schendt dat het stemgeheim of hoe je het ook wil noemen, niet? De minister dacht daar eens een tijdje over na, hij heeft immers toch niet zo veel te doen, dronk een glas, deed toen de beroemde plas en zei dat hij alles liet zoals het was. En dat had hij nu niet moeten zeggen en schrijven. Zo'n 'doe -het- zelf -foto' kan immers de



wortels van onze democratie aantasten en daarom moet dit verboden worden. Dat is nu het laatste advies van de Nationale Kiesraad aan de minister van het 'plas en het glas - antwoord'. Want stel je voor dat Jan en Alleman bij iedere verkiezing zich zelf met stembiljet gaat fotograferen? En dat je zou kunnen zien op wie ze gestemd hebben. Maar daar heb ik wel een antwoord op: Gauw terug naar het elektronisch stemmen en weg met het rode potlood.