

Regels?je wordt er gek van!



Nog maar zo'n 30 jaar geleden, in de zo genoemde 'goede oude tijd', leefden we er in ons dierbare landje min of meer frank en vrij op los. Natuurlijk waren er wetten en regel(tje)s, die moesten worden nageleefd en waren er ook ontduikers van die regels. En ieder wist waar hij of zij zich aan te houden had. Onze ouders hadden ons dat bijgebracht omdat het maatschappelijk leven ordelijk moest verlopen. Er waren toen nog managers en salesmen, die alles naplozen hoeveel iets wel kostte. We waren bijvoorbeeld klant van een bank en zij verleenden ons gratis allerlei diensten. We gaven hen onze centen in bewaring, kregen daarvoor ook nog rente en daar bovenop gratis enveloppen, minstens iedere maand een rekeningoverzicht en ons muntgeld werd gratis geteld. De betaalpas was nog niet uitgevonden. .

Maar opeens werd de koopmansgeest in het mensdom wakker. Waarom moesten de klanten eigenlijk gratis enveloppen krijgen? En waarom moest het omwisselen van (hun eigen) geld gratis? En die regelmatige rekeningoverzichten kostten ook maar papier. Dat kon dus niet en dus werden daar regels voor vastgesteld. Betalen, zouden we!

Dat geregeld van die banken bracht anderen op een idee. In Nederland stond er nog te weinig op papier. Stel dat er ergens eens iets fout gaat. Dan stond daarover niets op papier wat te doen. Dat kon natuurlijk niet. Het moest tot veertig cijfers of meer achter de komma beschreven worden wat iemand wel of niet moet doen in een bepaalde situatie en of hij daarvoor van tevoren wel of niet toestemming moet vragen aan een hoger geplaatste collega. Dus werden de protocollen uitgevonden, waarin precies werd opgenomen wat iedere medewerker (m/v) van een overheidsdienst, zorgverlener of welke instantie dan ook moet doen om geacht te worden dat zij of hij haar of zijn taak goed vervuld. Daardoor kregen de regelneven en dorknopers eindelijk hun kans. Jarenlang hadden zij hun licht onder de korenschoof moeten houden, maar nu kregen ze un kans! Het gevolg is dat er een stortvloed van regels over ons neerdaalde, waardoor we in het bos van regelland de bomen niet meer kunnen zien. Kijk eens in de gezondheidszorg! Denk niet dat u tegenwoordig zo maar ziek kunt worden! Dan hebt u het wel grondig mis. Als u een bepaalde behandeling nodig hebt, die de zorgverzekeraar geld kost, zult u eerst om toestemming moeten vragen en maar hopen dat zo iets niet al te lang duurt.



En zo sloop de regelziekte steeds verder onze samenleving binnen. We zijn bang geworden om ergens verantwoordelijkheid voor te nemen als die niet precies in een protocol omschreven is. We moeten er immers niet aan denken om iets buiten de pot te Ook de overheid doet lustig mee en ik heb dat ook gedaan. In 2009 werd door de gemeenteraad een nieuwe Plaatselijke Verordening vastgesteld en wat daarin allemaal geregeld is?! Veel nuttige zaken, maar ook zaken waarvan je het bestaan niet wist. Denkt u vooral niet dat u zo maar overal met een detector mag lopen! Voor bepaalde terreinen hebt u daarvoor een vergunning nodig, maar als u ingevolge artikel 40 van de Monumentenwet 1988 een opgravingvergunning is verstrekt mag het weer wel. En tegenwoordig mag u in uw eigen tuin wel bomen kappen, maar weer niet als die in de speciale bomenlijst van de gemeente staan. En denk erom dat u binnen de bebouwde kom op of aan de weg niet uw natuurlijke behoefte mag doen buiten een daarvoor bestemde inrichting of plaats. Wat u buiten de bebouwde kom wel of niet mag, staat niet beschreven.



Regels.....gek worden we ervan. En toch kunnen we niet zonder, want zodra we denken dat we ergens overlast van hebben of zullen kunnen hebben, willen we dat er eerst regels voor komen wanneer het wel of niet mag en zo ja, waarom wel of niet. Want geregeld moet het zijn, óf in een verordening óf in een protocol. En dus zullen we de heren Dorknoper of Regelneef nog lange tijd van werk blijven voorzien, zodat we ons in een goed geregelde maatschappij thuis en zeker zullen voelen. Totdat een regel ons in de weg zit. En dat zullen we regelmatig meemaken. Sterkte ermee.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus