

## Oranjegeweld



In de komende weken kunnen we onze vaderlandse gevoelens weer volop laten gelden. Radio, televisie, de kranten en tijdschriften zullen weer boordevol oranje artikelen staan met voor- en nabeschouwingen, verslagen, achtergronden, diepte(?) interviews, wetenswaardigheden, pijntjes en weetjes over onze oranjehelden, die in Oekraïne en Polen de eer van ons geliefde vaderland zullen verdedigen op een waardige en sportieve manier. Dat laatste hopen we tenminste.

Wee hebben er in de laatste meiweken al een flinke voorproef van gehad. Naast de cadeau's voor onze allerliefste moeders stonden de reclamefolders, advertenties en tv-filmpjes al vol met oranje aanbiedingen als mokken, shirts, toeters en roepers, slingers, fotoplaatjes, bierpullen, biermutsen en -jurkjes en nog meer van dat goed bedoelde afval uit de producerende fabrieken, dat hiermee een enigszins nuttige bestemming heeft gekregen totdat ook dit allemaal in de grijze kliko zal verdwijnen.

En ongetwijfeld zullen we ook weer kunnen gennieten van het al oude oranje-elflied 'Wij houden van Oranje' uit volle borst en glas gekweeld door André Hazes daarna gevolgd door 'Hup Holland Hup' van de onsterfelijke Jan de Clèr, die dit lied dichtte direct in de rust en na de wedstrijden van het Nederlands elftal toen we alleen nog maar konden genieten van de radioverslagen van Han Hollander, Dick van Rijn, ingenieur Ad van Emmenes en natuurlijk ook nog Theo Koomen. De bedenksels en rijmelarijen van Jan de Clèr waren nog hoogstandjes van poëzie vergeleken met wat ons heden ten dage aan oranje voetballiederen wordt voorgeschoteld.

Ik verheug me nu al op de voor- en nabeschouwingen die we op de diverse zenders te verstouwen zullen krijgen. De journalistieke hoogstandjes van Toine van Peperstraaten, Jack van Gelder, Jan Mulder, Wilfred Genee, René van de Gijp en nog meer van dat schoon volk zullen mij als valse muziek in de oren klinken. De spitsvondigheden van deze heren en hun trawanten zullen me het water door de mond laten lopen. Ik zal rillen van blijdschap als ik Frank Snoeks zal horen zeggen: 'En nu zegt van Puffelen tegen de scheidsrechter dat hij toch echt de bal speelde en niet de man' Snoeks heeft dus telepathische gaven, omdat hij weet wat van Puffelen zal zeggen als hij door de scheidsrechter vanwege zijn gedrag op zijn nummer wordt gezet en daarvoor eventueel beloond zal worden met de gele of rode kaart.



Ik zal met volle teugen genieten van de commentaren achteraf als Jan van Halst met zijn eeuwige laptop vol spelmomenten aan zijn gespreksgenoten gaat uitleggen hoe diezelfde van Puffelen speelde en hoe hij had moeten spelen om zijn ploeggenoten niet in gevaar te brengen. En nog meer verheug ik me op de verslaggever die van enkele tientallen meters afstand beoordeelt of een scheidsrechter wel de juiste beslissing heeft genomen en bij de herhaling en close-up daarvan tot het inzicht komt dat de scheids toch gelijk gehad. Maar ja, die man staat er meestal bovenop of heel dichtbij en hij heeft ook nog twee hardlopers langs de grenslijnen tot zijn beschikking en nog twee doelwachten, die naast de goal staan te kijken of de bal wel of niet helemaal de achterlijn is gepasseerd en of Grijpgraag toevallig wel of niet aan het shirtje van Rolmaardoor heeft getrokken of hem beentje heeft gelicht in de verboden zone.

En wie zal er niet smullen van de vreugdetuferelen van de spelers als ze een doelpunt hebben gemaakt of een voorzet hebben gegeven, waaruit een doelpunt is voortgekomen. De sierlijke bewegingen, het zwaaien met de handjes achter de oren, het buikschuiven, shirtje uittrekken en schoenenpoetsertje spelen zullen ons zeker ontroeren.

En dan hebben we het nog niet gehad over al die spelers, die aan bodypainting doen door hun lichaam vol te laten schilderen met tatoe's, die ons moeten bewegen tot kreten van bewondering, omdat die prachtige hedendaagse kunst, die we toch maar eens even voorgeschoteld krijgen. Alleen al daarom zou je een cursus 'wat een kunst' organiseren.

Het EK-voetballen..... niet meer weg te denken in ons sportieve bestaan en of dat nu willen of niet, het zal ons weken lang oranje voor de ogen zijn. Dan kunnen we ook weer het lied uit onze jeugd jaren uit de zangtrommel halen 't is oranje, 't blijft oranje, 't is oranje boven' En chauvinistisch als ik ben hoop ik natuurlijk dat ONZE jongens zullen winnen en een ronde verder komen in de 'poule des doods'. Ik hoop op mooie wedstrijden, waarbij het puntje van mijn stoel mijn vaste zitplaats zal zijn en ik zal de pest er in hebben als we de boot in gaan. Maar alles wat er rond die wedstrijden wordt geproduceerd zal niet aan mij besteed zijn. Ik



heb n.l. nog een knop op de afstandsbediening waarmee ik het geluid kan uitzetten en die zal best heel veel gebruikt worden. Het gaat mij om het spel en de knikers, niet om de wat Robben, van Marwijk, Hans Kraay jr. of welke kakelaar dan ook te zeggen hebben.

Ik hoop op mooie wedstrijden, dat de Oranjejongens verder komen dan de poule en dat we veel sportiviteit zullen zien. En niet vergeten: gebruik de geluidsstopknop als u geteisterd wordt door allerlei wangebruik der Nederlandse taal. Ik wens u een mooi toernooi.

Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

**Augustinus**