

## Oranje .....



Ik trap een open deur in als ik schrijf dat in juni en een stukje juli we het WK voetbal hadden. Het was duidelijk te merken. Af en toe werd het ons oranje of rood -wit- blauw voor de ogen. Er was zelfs oranje bier, oranje gebak, oranje ondergoed en nog veel meer oranje. En als het geen oranje kon zijn, leek het er wel op. Het was wel goed voor de economie.

Als ik deze regels aan het papier toevertrouw heeft Nederland net gewonnen van Slowakije en is afgod Robben weer eens op een voetstuk geplaatst. Verwacht van mij geen nabeschouwing over het hoe en waarom van deze wedstrijdenreeks. Wat voor een observator veel leuker is, zijn de zaken die er rondom heen spelen.

Neem de hamstring van Arjen Robben. Toen hij in een oefenpotje zo nodig een danspasje moest maken, kreeg hij er last van. Paniek overal. Het vaderland in diepe mineur en de hamstring van Robben was vaak belangrijker dan de verkiezing voor een nieuwe 2<sup>e</sup> Kamer. We werden bijna van minuut tot minuut op de hoogte gebracht van de ziektegeschiedenis van deze duikelvoetballer, waarvan je nooit weet of hij nu echt valt of doet alsof. Ondertussen kent zo wat heel Nederland het patiëntendossier van Arjen Robben. Gelukkig voor Patria leverde zijn deelname zelfs nog enkele doelpunten op.

Onder de topvoetballers zijn heel wat gelovigen. Er lopen er onder hen heel wat rond. Of dat alleen was ter ere van de betreffende wedstrijd is of voor iedere dag, moeten we maar raden, maar er werd wat af gekruist, bij het betreden van het veld, het maken van een doelpunt, het maken van een overtreding of het krijgen van een blessure, Ik denk dat de Heer het in lange tijd niet zo druk gehad met aanroepingen. Je kunt wel zeggen dat 'ieder stadion zijn eigen kruisje' had en ze waren er in diverse vormen, zoals roomse en Servische en de enkele moslim, die meespeelde en Allah dankte, deed dat weer op zijn manier. En ik maar denken dat de Mensenzoon zich nooit met de met de onderdanen van zijn aardse onderdanen bemoeit. Dus ook niet met hun sportieve genoegens. Dat heb ik ooit eens in een boek over Don Camillo gelezen, toen die aan de Grote Baas vroeg of hij zijn parochieelftal wilde helpen in hun strijd tegen de communisten.



De vuvuzela kennen we zo onderhand wel. Gek werd je ervan. Het iets Afrikaans te zijn, maar hij kan hier in vorige eeuwen als misthoorn zijn gebruikt, want het geluid ging je door merg en been. Wellicht dat Jan van Riebeeck er ooit één in Kaapstad heeft achtergelaten. Ondanks waarschuwingen van gehoordeskundigen gingen ook de Afrikaanse broeders onder de supportersschare door met hun getoeter. Dat was dus allemaal tegen dovemansoren gezegd.



Met hun getoeter overstemden zij het getoeter van veel voetballers tegen de scheidsrechter als er tegen hen gefloten werd, omdat zij een tegenstander bijna een Zuid Afrikaanse goudmijn inschopten. En dan maar aangeven dat ze de bal speelden. Vergeten was dan het zo juist gemaakte kruisje of de aanroep om vergiffenis bij het missen van een kans.

Wat ook opviel was de geldzucht van de FIFA - bobo's. Alles wat los en vast kon zitten in Zuid Afrika was door hen aan de grote sponsors verkocht. Zelfs de meisjes, die zo arm waren dat ze een eigen leuk kleedje meebrachten en lieten zien, moesten zich weer uitkleden, omdat zij reclame maakten voor een vaderlands biermerkje. Hadden ze eindelijk een koopje, werd het toch nog duurkoop. En toen het hele zaakje weer in kannen en kruiken was en de meisjes in een passend ander japonnetje weer naar huis mochten, zullen de FIFA - bobo's ongetwijfeld gezegd hebben: 'Zo, en nu eerst een Bavaria'.

Medelijden met Bavaria heb ik niet. Wel met de arme Zuid Afrikaanse sloeber, die hoopte via de extra verkoop van een blikje Pepsi, een Burger King of Unox worstje aan de komende aan gaande supporter, zijn of haar schamele inkomen wat op te krikken, maar dat ook niet mocht, Alleen de waren van de officiële sponsors mochten verkocht worden. Of je wilde of niet, maar als je wilde eten en drinken moest je je behelpen met Big Mac of Coca Cola. Het is bekend dat de FIFA door en door corrupt is, maar dat ze een arme sloeber nog geen extra dubbeltje gunnen, is wel heel navrant.

Het waren enkele indrukken. Hoe het met ONZE? jongens zal aflopen weten we NU nog niet, maar als u dit leest wel. Hoop doet echter leven en laten we maar hopen dat er voor die arme sloebbers in de townships nog een leven komt na en dank zij dit voetbalkampioenschap. Dan is voetbal pas de echte kampioen.



Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

**Augustinus**