

Netwerken



Het zal niet waar zijn beste lezer en lezeres of lezerin dat ik niet begin met u en al uwe dierbaren het allerbeste van het Jaar Onzes Heren 2015 toe te wensen. Plechtige woorden, maar zij leven ten diepste in mijn binnenste innerlijk en ik gevoel dan ook grote behoefte deze met u te delen en u er dus deelgenoot van te maken.

Ik zal het deze keer niet hebben over oliebollen en appelbeignets, want dat deed ik in mijn vorige Nieuwjaarsspinsels al vaak genoeg. En goede voornemens? Ik ben er niet aan begonnen. De weg naar de hemel is al niet geplaveid met goede voornemens, want om die te uit te voeren moet je de andere kant op en dat wordt me dan te warm. Om het met Astrid Nijgh te blijven zeggen: 'ik blijf doen wat ik doe en vraag me niet waarom, want ik vraag u immers ook niet wat u gaat doen'. Ik heb maar één voornemen en of dat zal slagen weet ik niet, want 'eventuele resultaten behaald in het verleden, zijn geen garantie voor de toekomst'. Ik doe het daarom ook maar 'op hoop van zegen'. Ik heb geen aanleg voor allerlei vormen van handwerken, zoals daar zijn breien, haken en borduren, ik zou dan toch maar steken laten vallen, maar toch ga ik proberen te netwerken. Het wordt ons door allerlei maatschappelijke middenvelden aanbevolen: 'Ga netwerken, want het is belangrijk voor je maatschappelijke participatie!' 'Vraag is echter tot wie ik me zal gaan richten. Ik heb al een behoorlijk netwerk, ik ken al 'Jan en alleman' en ook 'de duvel en zijn ouwe moer' zijn mij niet onbekend, maar toch wil ik mijn netwerk verder vergroten. Je weet maar nooit. En daarom ben ik eens in allerlei literatuur gaan kijken, wie ik zou kunnen benaderen en daarbij stuitte ik op de volgende personen: Syam - Mervyn - Ira - Dylana - Twan - Dingeman - Joël - Noël - Ralph - Ilja - Lidwien - Tjibbe - Geeske - Läisio - Haig - Bauke - Roderick - Kiraya - Marlisa - Mayall - Sienna - Amy-Jolie - Yvy - Isja - Wierd - Arendo - Jelte - Gerlof - Bodille - Abigaël - Bia en Lolke. Ik ken ze niet, heb van geen van hen ooit gehoord, maar omdat ik niet eenkennig wil zijn,



leek het me belangrijk om hen te leren kennen. Mensen, die door hun ouders met dergelijke exotische namen zijn opgezadeld, moeten wel van waarde kunnen zijn voor mijn network. Toch heel wat anders als Ronald, Frank, Johan, Pieter, Pierre, Peter, Pedro, Petrus, Pierrot, Pier of wat dan ook. Niet dat het verkeerde namen zijn, maar we horen ze zo dikwijls en dus zouden ze minder belangrijk kunnen zijn voor de uitbreiding van mijn network. En als het met hen niet lukt dan kan ik misschien nog terecht bij Malty - Zina - Vienna - Latoya - Maroeska - Perjan - Jeen - Kelvin - Mui - Minji - Joca - Ate - Piebe - Revano - Jamiro - Dzevahira - Hayke - Naära - Ale - Ymke of Ybeltje. Alweer mensen, die volgens mijn niet zo belangrijke inschatting, door hun naamgevers zijn opgescheept met de namen die ze hebben en die ze niet kunnen veranderen, want ooit zei Pilatus tegen de farizeeërs 'Wat geschreven staat, staat geschreven' en daar zullen we het dan volgens de Rijdende Rechter mee moeten doen. Maar je weet maar nooit hoe een 'koe een haas vangt' en ik dus weer een 'netwerker of meer van dit soort lieden aan de haak kan slaan'. En als deze categorie mij niet kan helpen dan kan ik altijd nog aan Tjitske - Sjoera - Otwin - Astris - Dion - Ockje - Jirko - Sathi - Grada - Syreeta - Dante - Samie -Zara -Poppy - Coco -Panca - Domien en Isaraï vragen of zij met mij maatschappelijk willen participeren.



Genoeg voor dit moment. Ik zie al weer een bonte stoet mensen aankomen uit het 'Land van Zuid Beveland en andere gebieden uit Nederland als daar zijn 'De Randstad' en 'het Land van Maas en Waal'. Veel plezier en goede wensen deze eerste veertien dagen van het nieuwe jaar en wellicht 'raapt u nu al enkele steken op' van uw pogingen uw network uit te breiden.

Augustinus