

## Namen, ze blijven intrigeren

Wat ik met namen heb, weet ik niet, maar ze blijven boeien. Niet dat uw naam mij bijzonder boeit, maar hoe het kwam dat één van uw voorvaderen ooit nu net voor uw naam heeft gekozen. Of dat later een of ander ambtelijke figuur aan het loket bij de aangifte van de geboorte van een nieuwe kleine vaderlander(in) de juiste achternaam niet goed heeft gehoord, waardoor de kleine patriot plots geen Rijstenbil heette, maar Biltenrijst. En de wet was zo, dat de naam niet even gecorrigeerd kon worden via de computer. Ook nu nog niet, want wet is wet en het arme wicht blijft zijn of haar hele leven de verkeerde naam houden en kan alleen een andere krijgen via een ingewikkelde procedure, waaraan uiteindelijk de Tweede Kamer zijn goedkeuring geeft. Dan krijg je na vele jaren formulieren invullen en het storten van een flinke geldsom eindelijk je oorspronkelijke naam en kun je aan de kennissenkring gaan uitleggen waarom je geen Biltenrijst meer heet maar Rijstenbil.



Je kunt je bij iedere naam afvragen waarom die verre voorvader ooit voor jouw naam heeft gekozen. Als hij van zijn vak timmerman was, was die naam snel gekozen. En als je timmerende vader van voren Simon heette, koos je als achternaam Timmermans, waarmee je duidelijk maakte dat je de zoon van Simon de timmerman was. En je nageslacht blijft de zoon van Simon, al krijgt die de naam van Albert of Willemien.

Hoe zijn de heren Bisdom en Biskop ooit aan hun naam gekomen? Waren zij zonen van (voormalige) bisschoppen of kwamen zij in een bisschoppelijk paleis of bureel ter wereld? En was de voorvader van Lenie Sukkel misschien een echte sukkel en daarom die naam voor altijd toebedeeld kreeg? De Lenie Sukkel die ik ken, heeft dan nog geluk gehad met de achternaam van haar man, want die heet van de Hemel. Zij belandde dus van de hel in de hemel. En hoe zit het met Ton Leerschool en Freek Schoolmeester? Ooit voorvaderen in het

onderwijswezen gehad? En de familie Pekelharing, komen zij wellicht van origine uit Biervliet? En ik heb ooit van de families Lek, Snoerwang en Hangoor gelezen. Was de eerste Lek ooit loodgieter en gespecialiseerd in lekkages of was op het moment dat hij zijn naam koos de goot lek of misschien iemand die zei “schiet mij meer lek” toen hem gevraagd werd hoe hij van achter wilde heten? En de eerste officiële Hangoor? Liet die zijn oren altijd naar andermans mening hangen? Of waren die zo groot dat ze altijd naar beneden hingen en hij Hangoor als bijnaam kreeg en die toen maar voor het echt koos? Iedereen kende hem immers zo. En in Vlaanderen moet er een man zijn geweest, die nogal op de penning was, want hij koos als achternaam Mettepenningen. Was hij bij de naamkeuze penningmeester van het kerkfabriek, de Vlaamse Bond van Grote Gezinnen of had hij op het moment van kiezen veel geld op zak? En hoe zit het met de familie Inderherberge? Was de naamgever herbergier, vaste bezoeker van een herberg of hield de betreffende ambtenaar, die de naamskeuze noteerde, voor die gelegenheid zitting in de herberg, waar toen wel voldoende plaats was, omdat het geen Kerstmis was?

Namen blijven boeien. Ze zeggen wellicht iets over onze voorvaderen. En dan hebben we het hier alleen over de gewone burger. Want als we de koninklijke namen eens zouden doornemen komt er misschien wel uit dat een lid van het huis Bourbon verslaafd was aan whisky van de bourbonsoort en die van het huis Parma wellicht handelde in Parmaham.

Ik stop er mee. Ik word hoteldebotel van al die namen en laat ze voor wat ze zijn. Ik neem afscheid van u, maar niet voordat ik u de groeten heb gedaan van de families Nengerman, Jeras, Bustraan, van der Plasse, Dongelmans, Hopstaken, Suijkerbuijk, Tweebeeke, Collewijn, Wiebes en Oebele. Van die laatste kan het zijn dat die de naamgever is van gelijknamige serie Oebele, die ooit op de TV was.

Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

Augustinus