

## Namen



Ik ben geïnteresseerd in namen, want die bestaan er talloze op onze aardbol. Alleen al in ons kleine landje aan de Noordzee komen miljoenen namen voor. Er zijn 'gewone' Nederlandse namen bij, maar ook Frans of Duits klinkende en ook uit Zuid Europese en Afrikaanse landen, van Zuid Amerika en Azië. Namen, ze rijgen zich aaneen.

De geschiedenis achter die namen is nog veel interessanter. Hoe komen mensen aan hun naam? Wat heeft hun voorvader bezielde om juist die naam aan te nemen toen Napoleon onze voorvaders verplichtte een vaste achternaam te nemen. Velen zullen hun beroep als achternaam gekozen hebben en zo kwamen Bakker, Slager, Smid, Timmerman, Slotenmaker en Molenaar, en noem verder ieder willekeurig beroep uit die tijd maar op, in de boeken van de overheid terecht. En veel namen zullen door schrijffouten van diverse burgerlijke stand ambtenaren in de loop der jaren verbasterd zijn, zoals Slager in Slagers of Slachter, Smid in Smit of Smids en ooit heeft ene Slotenmaker zijn of haar letter n verloren doordat een ietwat slordige schrijver 3<sup>e</sup> klasse ter griffie van een gemeente, die 's morgens nog niet helemaal fris was toen hij een boreling in de gemeentelijke registers moest inschrijven, het wicht als Slotemaker ingeschreven. Dat soort namen kunnen we nog wel min of meer thuisbrengen, maar wat te denken van Vuuregge, Plasterk, van Peperstraten, van den Berkel? Waarom heeft hun voorvader juist deze naam gekozen? Of 'de Dood' en 'van 't Leven'? En laten we 'Rijstenbil' en 'Bilteijst' niet vergeten. Handelde hun voorvader in rijst, maar wat doet die bil er dan bij? En had een schrijver 3<sup>e</sup> klas van de gemeentelijke griffie op Schouwen en Duiveland zo'n hekel aan de familie |Rijstenbil dat hij een mannelijke nakomeling als Rijstenbil inschreef? Voorvader 'Naaktgeboren' heeft puur natuur gehandeld, want net als wij is hij in 100% natuurlijke staat ter wereld gekomen. En bij de familie 'de Rijke' zal de naamgever wellicht niet onbemiddeld zijn geweest of hij was dat juist wel en wilde hij met zijn nieuwe naam een illusie scheppen van rijkdom.



Veel namen zijn naar het land van herkomst van de naamgevende voorvader te herleiden. Blacquièrre, Lafort, du Fossé zullen ongetwijfeld Franse voorvaders hebben gehad, die bijvoorbeeld als Hugenoot naar de Nederlanden zijn gevlucht om onthoofding vanwege hun afvalligheid van de enige roomse kerk te ontlopen. En mijnheer Teixeira de Mattos zal ooit Portugese genen hebben gehad voordat hij deze naam tot zijn Nederlandse naam maakte.

Namen als Tahapary, Telussa, Hadouir, Ben Ali, Portes-Alberto, Zuiverloon, Kahvecci geven ons wel een hint om te weten waar hun roots liggen.

Het telefoonboek geeft een mooi overzicht van de meest intrigerende namen. Wat bezielde de voorvader van Rotmensen en Kristalijn, Kruiten en Kraak, Kribbe en Kdo Kdo, Koronia en Hollander, Heesackers en Maat, Gipman en Guiljam, Gmelich Meijling en Amarante om juist deze naam te kiezen? Of speelde die al eerdere genoemd schrijver 3<sup>e</sup> klas ter griffie daarin op de vroege ochtend een rol? En wie was er eerst Hollander of den Hollander?

En weet u wat nu juist zo mooi is dat Abdullah, Abrahamse, Ademi, Adiola en Pannekoek, van Avesaath en Bagdasaryan, Belladonna en van Biene, Celik en Delforge, Duvivier en de Frel, Hesp en Steketee in ons telefoonboek voorkomen? Dat we ondanks onze verschillende en soms heel vreemde afkomst en namen toch allemaal onder de soms blauwe en soms bewolkte hemel van Nederland mogen wonen in vrede en vrijheid en soms wat onvrede en onvrijheid. Dat we met elkaar omgaan of minder omgaan zonder dat een knoet van een of andere boze geest ons dreigt te vermorzelen.



Namen, verdiep u er in, ga het telefoonboek eens lezen, maar neem dan wel een loep mee, want ondanks de grote winsten kunnen er maar kleine letters af bij KPN. En al zijn het dan geen Zeeuwen, zuunig bin ze wel.