

## Mijmeren



December is natuurlijk nog meer dan de feestmaand. Het is ook een maand waarin je, zeker in de laatste dagen daarvan, nog eens terugkijkt op het bijna voorbijge jaar. Het jaar glijdt aan je voorbij en je beschouwt nog eens wat er in je eigen leven, maar ook in dat van anderen en in de maatschappij is gebeurd. Om het in boekhoudkundige termen te zeggen: we maken de balans op. Eigenlijk maken we meer balansen op. Eén van ons persoonlijke leven, één van ons reilen en zeilen in de maatschappij waarin we leven en één algemene balans over de toestand in ons eigen land en die van de hele aardkloot.

In onze eigen balans hebben we te maken met leven en dood, gezondheid en tegenslag, met goede of slechte familieverhoudingen. Het is voor ieder van ons anders en in het ene jaar hebben we vooral te maken met zonneschijn en in het andere jaar overweegt de tegenspoed. Ik hoop dat u vooral van het eerste hebt mogen genieten en als het andere overwegend was, hoop ik dat u de kracht hebt gehad om u er doorheen te slaan en laten we dan denken dat na regen toch weer zonneschijn komt.

Bij onze Goese KBO mag ik zeggen dat de zon overheersend was. We mochten toch weer flink wat nieuwe leden inschrijven, het verlies van leden door overlijden was (nog) niet zo heel groot en we kunnen alleen maar hopen dat het aantal bedankjes om andere redenen beperkt blijft. Want u weet het: een sterke KBO is heel hard nodig. En we mogen terugzien op een heel geslaagde en feestelijke middag toen we ons 50-jarig bestaan vierden. Peter Dieleman hield de stemming er goed in.

Voor mezelf mag ik zeggen dat ik in mijn persoonlijke levenswereld veel zon heb gezien en dat ik de regenbuien goed ben doorgekomen. Mijmeren heb ik wel gedaan, want we komen immers allemaal op een leeftijd dat je gedachten verder teruggaan dan dit ene jaar terugkijken en het vooruitblikken wordt wat korter, want zoveel toekomst hebben we met z'n allen nu ook weer niet.

Mijmeren over wat er in ons land en daarbuiten is gebeurd, maakt je niet onverdeeld vrolijk. Gelukkig dat er Olympische Spelen waren, waarop we veel successen boekten, waar we als land trots op mogen zijn, maar met het voetballen ging het wat minder. Politiek gezien speelden we een bescheiden rol en vooral dan in het spoor van Angela Merkel met wie Mark Rutte het goed schijnt te kunnen vinden. Jan Kees de Jager probeerde als rasechte Zeeuw ons devies van: 'en gin cent tevêê, oor' zo goed mogelijk toe te passen, maar in Zuid Europa dachten ze daar heel anders over. Daar hebben ze flinke balken, waar heel wat muntjes over heen gesmeten werden. En we kregen een nieuwe regering. De blonde (b)engel uit Venlo verdroeg wel een regering, maar een elektrotechnicus was hij ook niet, want hij trok de stekker eruit en we mochten weer gaan stemmen. Maar of we als ouderen, chronisch zieken of gehandicapten met het resultaat nu zo blij moeten zijn? Ik ben er nog niet kapot van. Dus zeg ik maar weer: werft u ook een KBO-lid aan? Want een grote en sterke KBO is héééééééééééél hard nodig.



En de toestand in de wereld? Mr. G.B.J. Hilterman zou er in onze jonge jaren heel wat woorden aan hebben gewijd. Op zijn eigen breedsprakige manier zou hij op zondagmiddag na de nieuwsberichten heel omstandig de situatie uit de doeken hebben gedaan met alle mitsen en maren daarmee verbonden en als die nu zus en die ander nu zo zou doen en dan kwam hij tot een oordeel, waaruit velen altijd wel iets van hun gading konden vinden.



Mijmeren ..... het is soms een aangename bezigheid, maar laten we ervoor zorgen dat het geen tobben wordt. Hou de lijfspreuk van de Zonnebloem in ere: 'Hou de Zonzij'. En om het met pater de Greeve te zeggen: 'Verbeter de wereld, begin met je zelf'. Daar zijn we nog steeds niet te oud. Daarom u beste lezers: een heel goede en zalige Kerstmis en een voorspoedig 2013.

**Augustinus**