

Links of rechts



Soms verkeer ik in opperste verwarring als op de TV over links en rechts, progressief of conservatief wordt gepraat. Het is u niet onbekend dat ik de CDA - beginselen aanhang en dan ben ik volgens de TV - lieden rechts evenals zij die VVD - neigingen hebben. Zij die de leer van PvdA, SP of GroenLinks aanhangen worden in de linkerhoek gezet. De volgelingen van SGP en CU worden christelijk rechts genoemd. Je hebt dus gewoon rechts en

christelijk rechts ofschoon ik ook christen ben. En iedereen die aan de rechterkant is ingedeeld wordt als conservatief = behoudend aangemerkt de lieden die aan de linkerkant = vooruitstrevend zijn geplaatst worden geacht progressief te zijn.

Ik twijfel er aan of dat allemaal wel klopt. Als aanhanger van het CDA of VVD gedachtegoed kun je toch net zo vooruitstrevend zijn als degenen die nu zeggen dat ze progressief zijn? Er zijn nog steeds zich linkerds die vinden dat het kapitalisme de schuld is van alle misère in de wereld en dat daarom de banken en alle alles wat met geld te maken heeft aan de staat moet vallen. Dat vind ik dan weer conservatief, want het is een gedachte die zichzelf al lang heeft ingehaald. Dus in dat opzicht ben ik progressief.

En je wordt geacht rechts en dus conservatief te zijn als je niet staat te juichen over abortus en euthanasie. Ik zeg niet dat ik daar in alle gevallen daar tegen ben, maar er moeten wel heel zwaar wegende redenen zijn om dat toe te passen. Progressieven en conservatieven zeggen dat het leven van zowel mens als dier beschermd moet worden, maar hoe kun je dan zonder beperkingen voor abortus en euthanasie zijn. Want daarmee beschik je toch ook over leven en dood? En wat heeft dat te maken met progressief of conservatief? Mag je eigen geweten of gedachtegoed geen rol meer spelen?

Terug naar het gewone links en rechts, want dat is al moeilijk genoeg. Waarom wordt ik zonder inspraak van mezelf door anderen in de rechterhoek gezet? Ik vind dat flink conservatief en dat hoef ik niet te pikken. Daarin ben ik dan weer progressief, want ik beslis graag voor mezelf. Oh ja en wat is er rechts aan als je als VVD - of CDA - volgeling voor een goed sociaal bestel bent voor mensen, die het niet breed hebben? Dan denk je volgens hun redenering toch links?



Interessant is het hoe men ooit tot de kwalificatie Links en Rechts is gekomen. Heeft het er misschien mee te maken dat het overgrote deel der mensheid rechtshandig is en dat linkshandigen alleen maar hun rechterhand mochten gebruiken bij het schrijven en bijvoorbeeld het maken van een kruisje? En je engelbewaarder liep rechts van je en de duivel links en daarom mocht je alleen met je rechterhand een kruisje maken.

Denkt u nu niet dat dit allemaal verzonnen is, want in de jaren vijftig van de vorige eeuw mochten de gelovigen van de Nederlandse bisschoppen geen lid zijn van een zich links noemende partij op straffe dat men geen sacramenten toegediend kreeg. Dat was dus conservatisme in optima forma en dus rechts. De communisten en socialisten konden er in de door hen geregeerde landen ook wat van. Werd je er op betrap in God te geloven en dat ook nog te uiten was een enkeltje Siberië niet ondenkbaar. Je was daar dus ook niet vrij in je doen en laten, maar het werden wel progressieve landen genoemd ook al waren ze zo conservatief als de pest.



Links of rechts? Het is niet zo belangrijk. Wel belangrijk is dat we elkaar als gewone mensen beschouwen met onze goede en minder fraaie kanten en dat van elkaar accepteren. Links of rechts? Ik marcheer net als in dienst maar gewoon door en buig, om het met Dries van Agt te zeggen, niet naar

links en niet naar rechts. Ik hoop dat u het allemaal nog snapt en links en rechts nog steeds uit elkaar kunt houden, want soms ben ik de draad ook wel eens kwijt.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus