

Het weer



Het weer, een dankbaar onderwerp voor veel zinnige praat en nog meer onzinnige kletspraat. En het weer is altijd 'op komst'. Of er is goed weer op komst of er is slecht weer op komst. Het weer is in ieder geval altijd onderweg.

En het weer gaat ook nogal eens over de tong. Zelf zegt het weer nooit iets, maar gaat wel zijn of haar gang. Wij als mensheid praten er graag en veel over. Dat is niet zo moeilijk, want we hebben nogal wat soorten weer. We hebben Winterweer, Voorjaarsweer, Zomerweer en Herfstweer, maar ook Lenteweer, Stormweer, Regenweer, Najaarsweer, Warm weer en Koud weer. Het weer kan ook fris zijn of zwoel, wat kil of wat lauw, slecht of goed. Met het weer is er altijd wel wat en het kan alle kanten op. Niet alleen de slechte, maar ook de goede kant.

Dikwijls is het weer 'van slag' zeggen we ook wel. Dan is de temperatuur in december ver boven het gemiddelde van vele jaren ervoor en dan is 'van slag'. Alleen vraag ik mij af of dat werkelijk wel zo is. Zeggen we niet dat 'het weer doet wat het wil'? Het weer en de natuur zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden, het of zij of hij gaat gewoon de eigen gang. Trekt zich niets aan van de computer- modellen van Erwin Krol of Frank Deboosere, laat zich ook niet beïnvloeden door allerlei meer of minder wijsgerige spreuken als 'Maart roert zijn staart' of 'April doet wat het wil'. Nee, het weer gaat gewoon de eigen gang, zo maar gewoon stilletjes aan. En dat vinden wij, mensheid, eigenlijk niet kunnen. Wij zijn zo gewend dat alles zich naar onze wensen voegt, of we denken dat dit het geval is, dat we het niet accepteren dat het weer gewoon doet wat het wil. Gelukkig maar, want zo hadden de actualiteitenrubrieken in februari volop stof om weer allerlei blikken weerdeskundigen open te trekken en die in hun uitzendingen ten tonele te voeren. Wel of geen koude golf, wel of geen Elfstedentocht en wedstrijden op natuurijs in ons kikkerlandje. De gemalen gingen uit, de noordelijke ijsbrekers gingen zo lang in de kast, de sluizen en doorlaten gingen op slot en de Berenburg kwam op tafel. Ja, de Berenburg, want al die elfstedenrijders zouden het wel koud hebben op hun pelgrimstocht en zouden naar een opwarmertje snakken als ze eenmaal aan die 'marteltocht der marteltochten' bezig waren. En de supporters onderweg natuurlijk ook. Die moesten ook opwarmen en als ze dat een maal waren moesten ze vooral blijven, dus hadden die dubbel zo veel Berenburg nodig. En als voorproef werden de rayonhoofden enkele keren opgetrommeld en die konden om alvast voor te proeven van de Berenburg en Friese kruidkoek. Natuurlijk geen bolus, want die kennen wij alleen in onze contreien en dan alleen 'bie de koffie' zoals de onvolprezen Engel dat zo mooi kan zingen.

**IT GIET
OAN!**

Het weer, kilometers tekst is er al aan besteed en we weten er eigenlijk zo weinig van. We kunnen er ook steeds slechter tegen. Zodra er in de laatste maanden van een jaar een beetje koude wind staat, trekken we op de fiets de shawls al tot ver over de neus en komen de eerste mutsen al tot over de oren in het vizier en dan moet de winter nog beginnen. En de mannelijke mensheid, die in het bezit is van een jack met capuchon trekt dat laatste kledingstuk ook al over de oren, want die zouden er eens kunnen afwaaien bij die wind of de bol, die als modefrats helemaal kaal is geschoren, zou anders wel eens kunnen veranderen in een ijsbal en dat geeft zo'n koud gevoel. Denk ik.

En deze maand is er weer een belangrijke mijlpaal in de weersgeschiedenis. Op 21 maart begint de lente, het voorjaar en praten we over de lammetjes in de wei, de paaslelies en de bloesem aan de fruitbomen. De fruitmensen zijn bang voor nachtvorst en bevriezen dan als het ware de bloesemknoppen en als er hagel dreigt willen ze graag hun kanon gebruiken en dan hebben we weer iets om langdurig over te praten en te schrijven. Alles te herhalen wat er al over gezegd en geschreven is maar dan niet bij Pauw en Witteman, bij Knevel of van de



Brink, want die randstedelingen weten immers nauwelijks wat bloesems zijn. Nee, dan moeten we het doen met Koen, Ariane of Helga van Omroep Zeeland, die dan in enkele minuten een of andere opgetrommelde Zeeuwse kenner bestoken met allerlei vragen, die nergens toedoen, zodat we daar in de huiskamer lekker over door kunnen babbelen onder het genot van een fles Zeeuwse appelsap, glas wijn van eigen bodem en een zelfgebakken babbelaar.

Het weer, een heerlijk onderwerp waarover je nooit uitgepraat raakt, omdat het zich nergens wat van aantrekt. Hij of zij of het gaat gewoon zijn, haar of de eigen gewone gang in koude en in warme tijden. Ik wens u een prettig voorjaar.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus