

## Herdenken



De dagen van gedenken en herdenken komen er weer aan. De dag dat we de verjaardag van de koningin gedenken met muziek, (mode)shows, koekhapen, zaklopen, door de band springen, enz. De dag ook dat enkele gemeenten à raison van enkele honderdduizenden euro's de Koninklijke feestneuzen daarvoor op bezoek krijgen. Straten en pleinen worden dan opgekalefaterd, papierbakken worden weggehaald vanwege explosiegevaar, extra bloembakken en vlaggen worden erop gehangen en nog meer van al dat feestelijks. Enkele dagen later herdenken wij dan alle mensen die gevallen zijn voor de bevrijding van ons land en Indië van de overheersers in de Tweede Wereldoorlog. En terloops doen we dat ook met de landgenoten die in latere jaren hun leven gaven om andere mensen te beschermen. Een dag later wordt dan weer de bevrijding van ons land gevierd. En dan weer een dag later denken we aan de man, die ons land wilde veranderen, het op wilde schudden en verfrissen, maar dat met zijn leven moest bekopen. Zijn dood zette het hele land op zijn kop, er werd geprotesteerd tegen racisme, tegen achterkamertjespolitiek, tegen uitsluiting en voor vrijere democratie.

En dan is het gek dat we de dag dat de Tweede Wereldoorlog voor Nederland begon, 10 mei 1940, niet herdenken. Die dag gaat gewoon voorbij, terwijl het toch de dag is dat we als land zouden gaan weerstaan aan de druk van het nazidom. Helaas lukte dat niet altijd even goed. Veel bedrijven en diensten bleven volop in actie ten behoeve van de overheid. De spoorwegen reden met dezelfde precisie als voorheen hun treinen van A naar B en helaas ook van A en B naar de oneindigheid in verre streken, vanwaar het merendeel van de passagiers nooit meer terugkwam.

Zij gingen door de poort van 'Arbeit macht frei' hun ondergang tegemoet. Veel fabrieken bleven volop produceren en bedienden de nieuwe opdrachtgevers met accurate levering van hun producten. Mensen gingen in het verzet, werkten niet mee met de nieuwe machthebbers en saboteerden zoveel mogelijk hun bevelen. Anderen bleven de dorknopers die ze al waren, bleven keurig op hun stoel zitten om de gegevens bijeen te harken, die de nieuwe bazen wilden hebben om land en volk te kunnen onderdrukken en om bepaalde delen van de bevolking extra aan te kunnen pakken en vernietigen.



Het is terecht dat we doden herdenken die voor onze vrijheid vielen. Het is ook een plicht, want zij hielden de vlam van de vrijheid brandend. Het is terecht dat we de vrijheid die ons weer ten deel viel vieren, want het betekende het begin van de wederopbouw en de groei en bloei van ons land tot op de huidige dag. Het is ook terecht dat we dag van de moord op Fortuyn niet vergeten. Ook hij streed op zijn manier voor een beter en vrijer Nederland.

Herdenken, we doen het niet alleen om bovengenoemde redenen. We herdenken ook de slachtoffers van de Watersnood in 1953, van de treinramp in Harmelen, de treinkapingen in Drenthe, de vuurwerkcramp in Enschede. En halverwege de vorige maand herdachten we de 22 kinderen en 6 volwassenen van het ongeluk met de Belgische bus in Zwitserland, waarbij ook Nederlandse slachtoffertjes vielen. Groot was de herdenking in Lommel, groot was de uitvaart in Leuven. Het zijn allemaal gebeurtenissen die indruk maken op een heel land en het is goed dat we die herdenken en niet vergeten.



Laten we echter ook denken aan de verkeersslachtoffers, die er regelmatig vallen of de mensen die overlijden aan de Q- koorts, tsunami's of overstromingen in voor ons onbekende landen in Azië. Ook zij hebben recht op herdenken. Ook de slachtoffertjes van seksueel geweld, die of vermoord werden of hun hele leven de verschrikkelijke ervaringen van dit geweld met zich moeten meedragen. De kindsoldaten in Afrika, de zwerfkinderen in Zuid Amerika, de kindsclaven in Azië. Laten we ook hen niet vergeten als we straks hen die voor onze vrijheid sneuvelden en de daarna heroverde vrijheid kregen, herdenken. Zij zijn niet vrij, zij leven nog in onderdrukking en angst. Laten we zorgen dat het ook voor hen eens BEVRIJDINGSDAG wordt.

Reageren? [a.dekok@kbgoes.nl](mailto:a.dekok@kbgoes.nl)

**Augustinus**