

HANGOUDEREN



Het moest er natuurlijk van komen, beste lezers en lezeressen. Wij, ouderen, hebben ook onze rechten en daarom willen we gelijkwaardig behandeld worden aan de jongeren en lieden in de middelbare leeftijd. Vreemd eigenlijk dat men daar nog geen Engelse naam voor heeft gevonden. Wat denkt u van “Midlifers”?

Waar maakt Augustinus nu zo druk om? vraagt u zich waarschijnlijk af. Heel eenvoudig ! In de schrijvende, pratende en uitbeeldende pers wordt bij nacht en ontij aandacht besteed aan probleemjongeren, hangjongeren, moeilijk handelbare jeugd, probleemjeugd en nog meer probleemgevallen. Net alsof er geen ouderen zijn, die problemen geven in deze richting. Als men het over probleemouderen heeft, bedoelt men meestal “ouwetjes” die (te veel) zorg nodig hebben, over weinig financiën beschikken, zich moeilijk kunnen voortbewegen en daarom dringend extra en buitengewoon vervoer (denken) nodig (te) hebben.

Maar beste lezer of lezeres, er is nog een categorie binnen onze groep, die problemen geeft en dat zijn de “hangouderen”. Tenminste dat maakte ik op uit een journaalbeeld op de Vlaamse televisie. Daar werd een probleem in een gemeente aan de Vlaamse kust uitvoerig uit de doeken gedaan. Daar vervelen ouderen zich zo erg, dat zij zich op het lokale marktplein te buiten gaan aan drank. En de gevolgen? Onderlinge vechtpartijen en het achterna roepen en fluiten van leeftijdgenoten van het andere geslacht of een jongere uitvoering daarvan. De omgeving vervuult, omdat de overlastgevers er niet voor schromen om de blikjes van het genuttigde bier of andere alcoholische versnaperingen na het ledigen daarvan ter plaatse uit hun handen te laten vallen in plaats van ze tien meter verderop in een daarvoor bestemde afvalbak te deponeren. De reikwijdte van hun scootmobiel, krukken of rollator is daarvoor te klein.



De burgemeester heeft inmiddels zijn maatregelen genomen en voor die plaats een alcoholverbod uitgevaardigd. Daardoor vertonen de drinkebroers zich niet meer op het marktplein, maar waar ze nu wel hun tenten opslaan is niet bekend. In ieder geval niet in de duinen, zoals de verslaggeefster zelf constateerde.

Dankzij mijn sudderende liefde voor het geboorteland van één van mijn grootvaders kijk ik iedere avond naar hun ”Laat avondjournaal”. Een heel ander journaal dan we bij de NOS gewoon zijn. Daar beperken ze zich tot enkele onderwerpen, die ze dan “uitdiepen” en van de rest van het nieuws in den lande blijven we verstoken. Ook in de schrijvende pers kon ik niets terugvinden over dit brandende probleem in den vreemde. Ik vind dat discriminatie naar leeftijd en dat is onacceptabel. Waarom worden dergelijke problemen, die ook bij ouderen spelen, (met de mantel der liefde?) bedekt? Vanwege onze leeftijd? Of omdat men er geen



raad mee weet hoe het overmatig alcoholgebruik bij veel ouderen te bestrijden? Want er zijn meer ouderen verslaafd aan de fles dan we weten. Waarom? Wat denkt u? Geen kinderen die hun ouders nog komen opzoeken, partner verloren, pesterijen van de buurtgenoten of huisgenoten, minderwaardigheidscomplex? Het zijn maar enkele mogelijkheden.

Wat gaat het zorglegioen daar nu aan doen? En de politiciers in de Kamer, provincies en gemeenten? Ik ben benieuwd, u ook?

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus