

## Goes – G.O.E.S.



Laat ik het eerste spinsel van 2012 beginnen met u, beste lezer(es) alle goede wensen toe te voegen die een eenvoudig mens maar bedanken kan. Gezondheid, geluk, liefde, een goed inkomen, vrede, brave (klein)kinderen, fijne gebeurtenissen in en buiten de familie, goede burens en alles wat u er zelf bij kunt verzinnen. Het is u allen van harte gegund.

Na de drukte van het Oudjaar met oliebollen bakken, koenkelpotmuziek, vuurwerk en klapzouen bij het wisselen van de jaartallen is het nu even tijd om stil te zijn en na te denken. Niet te lang overigens, want als u deze spinsel al op 1 januari leest, krijgt u de Nieuwjaarsvisite van kinderen en kleinkinderen, broers en zussen, burens en goede vrienden te verwerken en moet u het overschot aan oliebollen en appelbeignets van de vorige dag nog verorberen, misschien een licht kat(t)erig gevoel wegwerken, nog een keer schrikken van achtergebleven vuurwerk en iedereen en alleman alle goeds voor dit jaar toewensen weer vergezeld van de nodige klapzouen of natte zouen. En laten we de telefonades uit de buitenposten niet vergeten, waar zij die u niet persoonlijk Nieuwjaar kunnen komen wensen, dit via de telefoon, sms....., twitter, iPad, en alle andere communicatiemiddelen doen. Druk, druk, druk ..... dus.

Maar wat heeft dat nu met de kop van deze spinsel te maken? vraagt u zich wellicht af. Heel simpel Goes is onze woon- of werkplaats, inkoopstad of amusementsstad en dus moeten we hopen dat ook Goes en de bijbehorende kernen in 2012 veel voorspoed en groei te verwerken krijgt, een gezonde financiële huishouding blijft houden, een aangename woonstad blijft met een grote mate van veiligheid en geborgenheid voor u en mij en onze medeburgers.

En waarom dan Goes nog eens met hoofdletters en punten? Hierboven staat toch al het een en ander over onze stad? Dat boek is gesloten en nu wil ik u echt ook G.O.E.S. toewensen. Allerlei zwart- en andere kijkers voorspellen ons de zwartste toekomst op economisch en financieel gebied, die ze bedenken kunnen. Volgens sommigen krijgen we een loodzware crisis te verwerken, sommigen laten het lood thuis en hebben het alleen over zwaar. Weer anderen laten ook dat laatste woord weg en voor sommigen blijft de zon onverminderd schijnen. Nu kunnen we niet ontkennen dat we een moeilijke tijd beleven, dat we wat van onze verworvenheden zullen moeten inleveren, de broekriem moeten aanhalen, de mouwen opstropen en uit diezelfde mouwen ook nog de handen moeten steken, ons beste beentje voorzetten en af en toe wellicht op een (zoet?) houtje zullen moeten bijten.



En dan kunnen we G.O.E.S. goed gebruiken, want het is de afkorting van de volledige naam van een plaatselijke voetbalclub. Een oude club ook al, meer dan 100 jaren oud, die momenteel flink met de geldbuidel rammelt en hoopt in haar klas haantje de voorste te worden. En die oude club, de overal gewoon bekend staat als v.v. Goes heeft in de grijze oudheid haar naam een zinvolle betekenis gegeven. Na haar kwamen er nog meer voetbalclubs dan Goes, zoals Goesche Boys, Zeeuwsche Boys, de r.k.v.v. Robur. Dat betekende dus crisis in het ledental en om de leden op te peppen de club vooral trouw te blijven en samen sterk te zijn, eendracht maakt immer macht, kreeg dat voetbalgezelschap als officiële naam: **Gezamenlijk Opwaarts Eendrachtig Sterk** en in de volksmond gewoon nog Goes geheten.



Dit onthuld hebbend, kan de voetbalclub weer in de vergetelheid en wil ik voortborduren op de huidige tijd. Daarin kunnen we samenwerking en eendracht goed gebruiken om Luctor et Emergo op een krachtige manier te verwezenlijken. Wanneer we Gezamenlijk Worstelen zullen we zeker Opwaarts gaan en Boven komen en Sterk worden door eendracht. Het lijkt mij een passend voornemen voor het nieuwe jaar dat een beroep doet op onze gemeenschapszin en dat na veertien dagen niet vergeten hoeft te zijn. En daarom, ondanks alle zwartgalligheid: **Prosit Neujahr!**

Reageren? [a.dekok@kbgoes.nl](mailto:a.dekok@kbgoes.nl)

**Augustinus**