

Goede voornemens

De beste wensen!



Goede morgen, middag, avond of nacht beste lezer of en lezeres. Bij het begin van het nieuwe jaar natuurlijk mijn beste wensen voor het jaar 2014 met heel veel gezondheid, liefde, warmte, vreugde, blijdschap, zonneschijn en nog andere goede dingen die ik u kan toewensen. En als er een onsje of veel meer tegenslag is dan heel veel sterkte en ook liefde, warmte, troost, moraal en allerlei andere bemoedigende zaken die te bedenken zijn. En laten we hopen dat het voor alle mensen op aarde, van goede en minder goede wil of misschien ook kwade wil een goed jaar wordt.

Natuurlijk vertrouwde heb ik deze woorden niet op de late avond van 31 december 2013 of de vroege morgen van 1 januari 2014 aan het scherm toe. Niet dat ik me op die laatste avond van 2013 te buiten ben gegaan aan lekkernijen van vaste of vloeibare aard, enorme bedragen won of verspeelde met klaverjassen, rikken, pesten, jokeren of bridgen. Ik heb nog niet voor ene euro de lucht in geknald of mijn burens en aanwonende huisdieren schrik aangejaagd, maar ik heb mijn pc – tje ook een rustige nacht gegund.

Op welk tijdstip ik deze regelen wel heb bedacht? Dat is nu echt mijn grote geheim. Wellicht dat de Amerikaanse ASN wel weet wanneer ik deze woorden heb geproduceerd, maar ik kan het me nauwelijks voorstellen. Ik heb namelijk mijn scherm goed afgedekt met mijn visparaplu en daarover heen ik nog een mini partytent geplaatst. Daarvoor heb ik aan de burgemeester een ontheffing gevraagd en gekregen. Ik had gehoopt dat hij hem persoonlijk zou brengen, maar helaas had hij het te druk met het in porties verdelen van de Buijs Negerzoenen en het ontvangen van Sint Nicolaas en Zwarte Piet.

Uit nu met het jaar 2013 en vooruit in 2014 en de verdere toekomst, als we die als ouderen nog hebben. Wat ik al jaren niet meer heb gedaan, heb ik op 1 januari 2014 om 00.00.02 uur wel gedaan. Ik heb één goed voornemen gemaakt. Eentje maar? zult u zeggen. Ja, eentje maar, want ik heb zo het vermoeden dat ik daaraan een hele kluit zal hebben, want ik heb me voorgenomen om te gaan VERGROENEN. Ja, vergis u niet. Ook al ben ik gevorderd in leeftijd, ik heb altijd van een groen blaadje gehouden en daarom denk ik dat vergroenen wel wat voor mij is. Misschien gaat er nog een hele nieuwe wereld voor mij open en waarom zou ik dat overlaten aan onze nakomelingschap? Wij ouderen hebben ook rechten!



Ik vraag me wel af, waarin en waarmee ik zal gaan vergroenen, want in het voorbije jaar hebben ze ons onder een groene smurrie van mogelijkheden tot vergroening bedolven. Het hield maar niet op. Misschien kan ik groener gaan wateren, stoken en verlichten. Dan heb ik in ieder geval het idee dat ik nog iets van mijn belastingcentjes terugkrijg dank zij de zwaar gesubsidieerde zonne-, wind- en waterwarmte. Op het gebied van voeding stop ik met het eten van bloemkool en witte kool en ga over op broccoli en groene kool. De rode bessen, bruine, witte en zwarte bonen gaan ook in de ban en in plaats daarvan zal ik proberen of de groene bessen en sperziebonen mijn smaakpapillen kunnen strelen. Groene kleding is moeilijker. Ik ben niet meer dienstplichtig, dus het militaire tenue is niet voor mij weggelegd. Ik heb ook nooit jagersneigingen gehad, hoewel ik me in de Rustende Jager in de Drunense Duinen perfect op mijn gemak voelde. Maar misschien kan ik zo af en toe eens een groen overhemd, groene sokken of groen ondergoed aantrekken. Dan heb ik in ieder geval de illusie dat ik voortdurend aan mijn goede voornemen werk. Of ik gebruik ga maken van groene autobrandstof kan ik nog niet zeggen. Ik vind het namelijk vreemd dat zoveel mensen in de wereld groen en geel zien van de honger en dat dan in onze melkkoe rondtoeren met benzine van geel koolzaad.

Nu ik dit alles nog eens doorlees begint het me groen voor de ogen te worden. Wat heb ik mij voorgenomen? Ik wil gaan vergroenen, maar waar moet ik mee beginnen, welke prioriteiten moet ik daarbij stellen en wie zal dat betalen, zoete lieve Gerritje? Kijk het water van de Goese vesten vergroenen is niet zo moeilijk, want dat is al jaren groen, maar waar haal ik vergroend water vandaan en hoeveel gaat de belasting op leidingwater kosten? Ja, u leest het gaat. Mark en Diederik hebben in samenwerking met Alexander, Arie en Cees weer een nieuwe belasting uitgevonden.

En dan de groene energie. Krijgen we voor iedere soort een aparte kabel? Of bevatten de huidige kabels draadjes waarin alleen maar groene energie en weer andere draadjes waarin alleen rode of blauwe of witte energie zijn weg zoekt en hoe worden die dan op onze slimme meters aangesloten?



Het duizelt me. Wat ben ik begonnen met het maken van één goed voornemen? Waarom niet gedaan als andere jaarwisselingen? Gewoon doorgaan op de ingeslagen weg en af en toe de koers eens bijstellen. Maar gelukkig hebben we in ons taalgebied nog een mooi spreekwoord, namelijk dat de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens. Die weg wil ik niet bewandelen, dus laat ik toch maar proberen zo groen mogelijk te leven en daarvoor toch 'geen cent te veel' uit te geven. Want ik ben hier geboren en getogen en dus 'zuinig'.

Augustinus