

De ware gelovige



Weet u het nog uit uw jeugd? Die lijkt zo lang weg, maar vaak staat ze ons nog helder voor de geest. Bijna iedere Nederlander had toen wel een geloof. De ene mens was rooms, de ander hervormd, jood, griffo, boedist, moslim, jehovagetuige of welk soort gelovige dan ook. Mensen zonder geloof, ook wel 'heidenen' genoemd waren er niet zo veel. Tenminste niet openlijk, want bij hoe velen van die hele stoet gelovigen werkte de Geest op volle toeren en geloofden echt in wat ze als geloofswaarheden kregen voorgeschoteld?

Het is dan ook niet voor niets dat ieder geloof regels heeft, die speciaal voor dat geloof als de enige waarheid gelden. Onder het mom van het ware geloof zijn ons in de loop der eeuwen flink wat regels opgelegd om te voorkomen dat we van de rechte weg zouden geraken en in zonde zouden vervallen. Welke regel voor wie geldt, ligt aan er aan welk geloof je aanhangt. De regels voor de 'roomsen' zijn heel anders dan die voor de 'protestanten' en joden en moslims hebben weer andere regels. Iedere godsdienstige richting heeft regels, die redelijk en met je verstand te bevatten zijn en die het lidmaat houvast geven om zijn of haar geloof te beleven, maar er zijn ook regels die te ver doorschieten en niets met geloven te maken hebben.

Vroeger moest je als katholiek nuchter zijn als je te communie wilde gaan. Hoe laat je dat ook deed, je mocht geen hap eten en zelfs geen slok water drinken. Deed je dat toch en je ging ter communie dan deed je een dagelijkse zonde. Dat betekende weer een vlekje op je zieltje en die ging er alleen af als je die opbiechtte bij mijnheer pastoor of kapelaan. En voor de dagelijkse zonde en de doodzonde bestonden verschillende regels. De dagelijkse waren je zo vergeven, met de doodzonden was dat moeilijk. Want was een doodzonde? Dat was iets zwaars tegen de kerkelijke wet in en dat moest gebeurd zijn bij je volle verstand en uit geheel vrije wil. En dus twijfelden velen er aan dat zij niet bij hun volle verstand waren en niet uit vrije wil hadden gehandeld.

Een jood is geen goede jood als hij varkensvlees eet, want dat is vlees van een onrein dier en dat eet je niet. Waarom het arme varken onrein is, is niet bekend. En laatst las ik in de Provinciale Middelburgse Courant voor Zeeland dat een jood met het ware geloof geen iPhone mag hebben. De rabbijnen zijn bang dat je via dat apparaat of je mobieltje of TV de boze buitenwereld in je ziel haalt en dus: weg er mee en dat letterlijk. Eén rabbijn gelastte zijn volgelingen zelfs om de brand er in te steken en een andere sloeg er één met een hamer aan diggelen. Zo worden daar de gelovigen tegen de boze buitenwereld beschermd.



En de uitschieters bij de moslims kennen we ook. Bij de ene richting moet een vrouw een hoofddoek dragen, bij een andere moeten ze hun hele gezicht bedekken, mogen ze niet alleen op straat en mogen meisjes niet naar school. En worden die regels niet opgevolgd en komen de leiders dat te weten dan is de betrokken dame of meisje nog niet jarig. Stenigen is dan een veel toegepaste straf.

De katholieke kerk kan er ook wat van. Een gemengd huwelijk zonder kerkelijke goedkeuring wordt niet erkend en de betrokkenen moet zelfs de gaven geweigerd worden. Dat geldt ook voor mensen van het zelfde geslacht, die hun geardeheid in de praktijk brengen, want ze zijn zondig. En wat denk je wat je in Duitsland overkomt als je geen kerkbelasting betaalt? Dan kun je geen lid van de kerk zijn, je hebt geen recht op de sacramenten, kunt niet voor de kerk trouwen, e.d.. Ook al ben ik geen deskundige in het heilige boek der boeken, ik dacht er ooit in gelezen te hebben, dat de Grote baas of zijn zoon alle geldwolven op een goede dag de tempel uit sloeg, omdat ze er een geldwisselkantoor van gemaakt hadden. En heeft de zoon niet ooit gezegd dat er in het huis van zijn vader veel woningen zijn?

Maar er gloort hoop, want in het jaargetijde wat we nu beleven, is de staf in Rome aan onze 'herkerstening' begonnen. We moeten weer de juiste leer leren kennen, de leiding weer op hun woord geloven, misschien weer wel nuchter blijven, iedere maand onze kruimelzonden gaan opbiechten. De vrouwen moeten terug naar het aanrecht en dus van de offertafel weg, gemengd trouwen mag alleen weer met toestemming en de zegen van het plaatselijke of regionale opperhoofd. Of dat ook allemaal zal gebeuren? Ieder weldenkend mens twijfelt daar aan. Wat een mens één maal heeft veroverd, geeft hij niet zo maar weer af. Zeker nu niet, nu we wel weten, wat we vroeger niet mochten weten of niet te weten kwamen, omdat het ons nooit gezegd werd.

Dat geldt natuurlijk niet alleen voor onze soort gelovigen. Ook bij de SGP..ers zal het nodige gaan veranderen in de komende jaren. Ooit zullen er wel vrouwen op hun kieslijsten staan, zullen er in hun huizen open en bloot televisies staan en zullen ze op zondag naar het strand of het pretpark trekken.



Ooit zal de ware gelovige opstaan, het juk van overbodige regels en voorschriften van zich afwerpen en zich bevrijden van de ketenen, die anderen voor hen hebben gesmeed. Hoe lang dat nog gaat duren? Dat is niet bekend, maar als we goed in de gaten houden dat Keulen en Aken niet op één dag zijn gebouwd en we vaak tot Sint Juttemis op iets moeten wachten, kunnen we er van uitgaan gaan dat we nog een lange weg te bewandelen hebben. En met deze niet zo vrome gedachten wandel ik de Advent in.

Augustinus.