

## Europa



Europa, een 'heet' onderwerp tegenwoordig. Je kunt je geen politiek onderwerp bedenken of Europa duikt op. Het lijkt wel een octopus.

De Hedwigepolder? Van Europa moet hij kopje onder. De bijvangst bij het vissen meenemen – Europa weet het beter dan de vissers! Voor iedereen een goed pensioen? Europa steekt er zijn neus ook maar in. Fuseren van bedrijven? De bedrijven

wikken, maar Europa beschikt! Welk onderwerp ook aangesneden wordt, altijd duikt Europa weer op. Het is Europa voor en Europa na. Ze bemoeien zich zelfs met de Parmaham, de Griekse geitenkaas of de Beemsterkaas. Europa steekt er zijn neus in. Gloeilampen van 60 watt? Niks ervan, want Europa wil dit licht niet.

Wie had dat zo'n 60 – 70 jaar geleden vlak na de oorlog kunnen denken.? Wereldoorlog II was voorbij. Wij waren jong en wilden geen oorlog en schieten en doden meer. Nooit meer oorlog! was de leus en die overal werd uitgedragen. We droomden als jonge mannen en vrouwen van een Europa zonder grenzen, waar we elkaars burens zouden worden, er geen exportbelemmeringen en oorlog zou zijn. We zagen ons al achter de Europese vlag marcheren in grote verbroedering met de volkeren van het vrije Westen.

Want de illusie van één groot Europa werd verstoord door het Sovjetimperium. De dictatuur in Rusland en de Oostbloklanden was nog erger dan in Hitler Duitsland. Verstikkend voor de mensen die daar woonden er. Nu konden ze helemaal hun mond helemaal niet meer opendoen, want onder leiding van de grote boef Joseph Stalin werden zij monddood gemaakt, soms letterlijk. Ze verdwenen in kampen in Siberië en vaak werd er nooit mee iets van hen vernomen. Hele volkeren werden verplaatst naar andere delen van het Sovjetrijk. In de vazallanden konden de mensen net zo min vrij leven. Religies werden onderdrukt, zo mogelijk uitgeroeid, ouders en kinderen, broers en zussen werden verraders van elkaar. Vrienden konden elkaar niet meer vertrouwen.

In West Europa zagen we en ontstond het Europese ideaal, Nooit meer oorlog, samen één land en één natie. Samen aan bier en wijn, kaas en stokbrood. Er werd met zes landen begonnen, waar mannen van formaat aan het roer stonden. Die gemeenschap kreeg namen als Europese Gemeenschap voor Kolen en Staal, Verenigd Europa en Europese Gemeenschap.



Nu vormen we een Europese Unie, maar van Unie is weinig te merken. De eenheid is grotendeels weg en ieder land denkt eerst: "Ieder voor zich en de anderen voor ons." We worden verstikt door regels, opgelegd via een horde aan Europese ambtenaren, die overal hun neus in steken. De topconferenties zijn niet van de lucht, er wordt heel wat af ge-bla-bla...d, gebakken lucht alom, we hebben zelfs een Europese (schijn)president, die alleen mag zeggen wat zijn bazen denken.

Europa..... waar is ons ideaalbeeld uit onze jongerentijd gebleven? Verstikt door de vergaderaars, die kwamen, praatten, een glas dronken en een plas deden en vervolgens weer naar hun eigen nationale jachtvelden terugkeerden. En er komen steeds meer nationale jachtvelden, want we breiden maar uit. We krijgen nieuwe broedervolkeren erbij, die niet of nauwelijks hun broek op kunnen houden en waar dat bij velen nog niet eens lukt. Ze hebben dan onze financiële bretels nodig om die broek op te houden.

Natuurlijk overdrijf ik, Europa heeft ook veel goede dingen gebracht. Allerlei Europese Kampioenschappen op sportgebied, Culturele hoofdsteden en uitwisselingen, muziek-evenementen en studie-uitwisselingen. We kunnen ons tegoed doen aan gerechten uit andere landen die we vroeger niet eens kenden en we kunnen naar al die landen reizen zonder (grote) problemen.



Maar toch, het Europa uit mijn jeugd is er nooit gekomen. Het blijft een lappendeken van eigenbelangen en ik-zucht. Van veel schreeuwen en weinig wol spinnen. Jammer, maar soms droom ik nog wel eens van het Europa van mijn jeugd. Als ik weer eens met oorlogen en vluchtelingen elders op de wereld wordt geconfronteerd. Dan weet ik dat we het aan Europa te danken hebben dat we in ons deel al zo lang zonder al te veel strijd en gewonden en doden te maken hebben. Laten we het zo maar houden en hopen dat Europa ons oorlogsvrij houdt.

*Augustinus*