

Eitje tikken



Sommige mensen zullen het misschien niet zo leuk vinden dat ik nu het ei ter sprake breng, maar ik ontkom er niet aan. Het ei, in welke vorm, smaak of materiaalsoort dan ook, is zo ingeburgerd in ons dagelijkse leven, dat ik er niet aan ontkom dit onderwerp hier te behandelen. Ik *moet* over dit onderwerp gewoon mijn ei kwijt en dus leg ik het hier aan u ter lezing, ongeacht of u het met deze lezing eens zult zijn.

Eieren..... wie is er niet groot mee gebracht? Als kind moesten we al een eitje eten en het gaf niet van welke kip, want we kenden eigenlijk maar één soort kip en dat was de legkip. Ze zaten toen nog niet in batterijen, maar mochten nog vrij rondscharrelen in de wei of de renne, op het hof of in een afgeschutte plaats in de tuin en kregen daar iedere dag hun tarwekorrels toe gestrooid of de rest van het middagmaal of wat losse slablaadjes. En een bakje water kon er ook nog wel af. Gewoon een ei dus en dan een groot of klei. Dat lag er maar aan wat voor kip het gelegd had, een grote kip of een krielkip.

De tijd bleef echter niet stilstaan en de behoefte aan eieren werd groter en dus waren er boeren, die wel brood in het ei zagen en de stallen werden groter, de kippen mochten niet meer naar buiten om een graantje mee te pikken. Nee, ze werden in(te) kleine hokjes geperst en er waren er die ook nog een brilletje op kregen. Voor zover ze nog niet kippig waren, werden ze dat dan wel. De legbatterij was geboren en zou tientallen jaren veel stof doen opwaaien, zowel letterlijk (denk aan al die losse kippenveertjes) als figuurlijk (hun behuizing en voeding). En die eieren zouden niet gezond zijn om te eten, maar daar heb ik nooit iets van gemerkt, maar ik heb wel persoonlijk kunnen constateren dat het lot deze beestjes niet gunstig gezind was.

Ook hier weer bleef de tijd niet stilstaan en mensen kwamen tegen het lot van die beestjes in opstand, gingen in protest de straat op en dan waren er weer heethoofden, die de opstallen van deze beesten vernietigden en de eigenaren daarvan voor miljoenen euro's schade toebrechten. De voortdurende protesten hadden wel succes, want als we nu een doos eieren willen kopen, kunnen we kiezen uit o.a. de volgende soorten eieren: het Zorg - ei, Het Scharrelei, het Vrije Uitloopei, Een Rondeel ei of een Beter Leven - ei. Verder kunt u nog kiezen uit het Bio Oké - ei, het Legbatterij - ei, een Meergranen - ei, Buiten eieren en Omloop - eieren en niet te vergeten Maïsvrije uitloopeieren. U zult vragen en het Paasei dan en het Verrassingsei? Die zijn allebei vooral voor kinderen bestemd, waarbij het Paasei zonder meer te verorberen is en meestal geen lang leven beschoren is en het Verrassingsei is niet eetbaar en je weet nooit wat er in zit. Dat is altijd weer een verrassing. Het Windei en Kalkei zullen we alleen vernoemen en niet verder behandelen, want je kunt daar nu eenmaal helemaal niets mee.



Op de dozen waarin de eieren verpakt zijn is meestal allerlei informatie te lezen over het ei, maar niet door welke soort kip ze gelegd zijn. En ik vind dat toch wel een ernstige tekortkoming. Komt de legster nu uit Nederland en waar vandaan? Uit Barneveld(er) of Schijndel(aar) of is het een Fries hoen of een Brabants boerenhoen? Of komt het beestje uit België en is het een Antwerpse baardkriel, een Brugse vechter, een Gele van Haspengouw, Izegemse koekoek, Ukkelse baardkriel of Zottegemse hoen? En dat zijn nog niet alle Belgische kippen! Of zijn de eieren gelegd door een Andalusiër, Duitse kruiper, Jersey giant, Oud Engels vechthoen, Spaanse witwang, een Yakido of Yokohama kriel?

En dan heb je nog legdieren die luisteren naar de soortnaam Watermaalse baardkriel, Hoer van de Zwalmvallei, Bergse Kraaier, Naakthalshoen, Nederlandse uilebaard of Sumatrahoen? Tot mijn grote verwondering ontbreekt in de eindeloze opsomming van kippensoorten één kip en dat is de Plofkip. Waar ik ook zocht ik kon nergens vinden. Ik heb ook nog naar de Explosieven Opruimingsdienst gebeld of die misschien met de plofkip bekend waren, maar ook daar ving ik bot. Ik vind dat toch wel belangrijk welk ei van welke kip komt, want wie oh wie weet wat de inhoud van de legsels van al die kippen allemaal aan (on)gezonds bevat? Ik vind dat daar die mevrouw van de Dierenvrienden uit de Tweede Kamer toch maar eens onderzoek naar moet doen of er minstens vragen over moet stellen. Een voorbeeld van een vraag zou kunnen zijn : Is het de minister of de staatssecretaris bekend dat de kleur van de dooier van het Eikenburger kriel niet helemaal voldoet aan de standaard die door verffabrikant Kleurmaarraak aan deze kleur wordt gesteld? Of een andere vraag: Is het de minister of



staatssecretaris bekend dat het eiwit van de Luikse vechter en de Mechelse kalkoenkop slechts één witmaker heeft in plaats van twee? Zo ja, wat denkt zij daaraan te doen?

U ziet het. Over het ei valt heel wat te verhalen en dan zal ik het nog niet hebben over de talloze websites met hele verhandelingen over ‘de kip en het ei’, de voeding van deze gevederde vrienden, hun behuizing en vooral wie welke ei van welke kip verkoopt. Daar moet ik nog onderzoek naar doen, maar dat kan een heel lange tijd duren. Dus tot zo lang: geniet van uw spiegelei, gekookt eitje, omelet, roerei, uitsmijtereit en de scrambled eggs. En ik? Ik ben eindelijk mijn ei kwijt!

Augustinus