

Dierenpolitie



Na het wat stichtelijke jaarbegin, nu een bij de tijds onderwerp. Want per 1 december van het vorige jaar kregen we in ons dierbare diervriendelijke landje een instituut waar we jarenlang met smart op gewacht hebben, n.l. de dierenpolitie.

Toen ik het woord voor het eerst hoorde of las, dacht ik dat het om dieren ging, die als politieagenten afgebeeld zouden worden en ons moesten waarschuwen om de grote en kleine dieren en diertjes toch vooral geen kwaad te doen. Dat we met onze p..... van ze af moesten blijven, anders zouden ons de meest verschrikkelijke dingen overkomen. Een soort Tom Poesagenten dus als commissaris Bullebas. Ik dacht dat eerst het weer eens een verzinsel was van Marianne T van de P v.d. D. U weet wel, die mevrouw van de vissenkommen.

Het bleek echter dat ik me totaal had vergist. Het bleek in het verkiezingsprogramma te staan van een politieke partij, die vrijheid blijheid zegt te prediken, maar ons en vooral bepaalde soorten mensen onder ons ondertussen in het gareel wil houden via allerlei onuitvoerbare wetten en stevige straffen en die bepaalde soorten medemensen het liefst het land uit zouden willen zetten als ze stout of heel erg stout zijn geweest. Een vreemd standpunt, want hoe kun je nu iemand met een vreemd klinkende naam maar wel de Nederlandse nationaliteit hebbend, zo maar het land uitzetten als ze op min of meer ernstige manier buiten de pot hebben gep.....t. Gelukkig maar dat dit zo maar niet kan, ook al zouden wij dat in sommige gevallen wellicht ook wel eens willen. Niets menselijks is ons immers vreemd.

Terug echter naar de dierenwereld. Deze zich de vrijheid lievende noemende partij vindt dat er ook wat tegen het dierenleed gedaan moet worden. Iets waar we het allemaal wel mee eens zullen zijn. Mens- en dieronterend is het toch vaak te lezen, te horen of te zien hoe bijvoorbeeld koeien, schapen of paarden in een stal of het weiland verwaarloosd worden, amper iets te vreten krijgen, niet verzorgd worden, waardoor ze soms op een dieronwaardige wijze het leven laten. Dat kan geen enkel mens accepteren. Of hoe kleinvee of grote huisdieren in een weiland soms worden mishandeld en vermoord. En omdat die partij vindt dat we daar nu eens echt iets tegen gedaan moet namen zij in hun programma de oprichting van een dierenpolitie op, ook wel animal cops of caviapolitie genoemd. En ze werden hartelijk uitgelachen door Jan en vooral alleman. Hoe kwamen ze op het idee, een dierenpolitie? Net of oom agent niet iets beters te doen had. Boeven moeten ze vangen en geen dieren- beulen. Maar dierenbeulen noemen we toch ook boeven en we vinden toch ook dat die gestraft moeten worden?



Maar toen die partij de regering in sommige zaken ging steunen of gedogen, moest ze daarvoor beloond worden en kwam de dierenpolitie in het regeerprogramma. Met 'pek en veren' werden de dames en heren uit het kabinet besmeurd. Voor gek uitgemaakt en de cavia's waren niet aan te slepen. Maar Goliath Ivo kon het allemaal niets schelen. Hij baste en bromde eens wat en de opleiding tot dierenbeschermer kwam er, en nu hebben de eerste lieden hun papiertje van dieren beschermer gehaald en jagen inmiddels op menselijk wild dat zich aan wel of niet dierlijk wild wil vergrijpen.

Ik ben benieuwd hoe ze dat gaan doen. Gaan ze nu met lichtbakken het veld in om stropers te vangen of vangen ze die ook met stroppen of lokken ze die illegale jagers letterlijk in de val? Gaan ze de stallen van iedereen die vee houdt controleren of alleen die van het keuterboertje, die wat koetjes of paardjes heeft in een achteraf-stal en vaak te oud of niet helemaal niet meer bekwaam is om voor al die beestjes te zorgen. En trekken ze in de nachtelijke uren door de weilanden om te kijken of er wellicht snoodaards rond lopen, die dieren willen mishandelen?



Ik vraag me wel af of ze ook in het geweer komen als er meldingen komen over eventuele mishandeling van cavia's, goudvissen, ringslangen, modderkruipers, meikevers (u weet uit uw jeugd wel met dat beroemde draadje aan hun pootje in een jampot), naaktslakken, mestkevers, hanen en kippen. Of wordt het zo dat naar dat soort mishandeling geen haan zal kraaien.

Dierenpolitie, een vreemd verschijnsel, maar laten we ze een kans geven. Ze zijn er nu eenmaal en dus zullen we ze toch moeten gedogen. En gedogen we eindelijk eens iets wat waard is om gedoogd te worden. Alleen ik vraag u wel

om niet voor iedere naaktslag, paardenvlieg, termiet of andersoortig kleine of wat grotere dieren, die iets aan gedaan worden naar 144 te bellen, want dan krijgen we weer een politieonderdeel wat overbelast dreigt te raken.

Reageren? a.dekok@kbogoes.nl

Augustinus