

## DESKUNDIGEN



Ik wist niet dat Nederland zoveel deskundigen heeft op allerlei terreinen van de maatschappij, cultuur, oorlog, natuur, sport en wat we maar kunnen verzinnen. In vroegere jaren werd ook aandacht besteed aan opvallende gebeurtenissen en rampen in eigen land of in landen duizend kilometers van ons vandaan. Er werd dan verslag gedaan van wat er daadwerkelijk gebeurde en welke problemen er waren. Totdat de omroepen uitvonden om die gebeurtenissen uitvoerig te gaan behandelen. Het kan natuurlijk nooit kwaad wanneer kijker en luisteraar bij dergelijke gebeurtenissen ook wat nadere informatie krijgen, maar tegenwoordig stroomt het vat met deskundigen flink over. En iedere omroep, iedere rubriek heeft zijn eigen leger klaar staan. Die mensen worden voor vijf minuten praten uit alle hoeken en gaten van het land naar Hilversum gesleept en worden daar ongetwijfeld ook voor beloond. Soms worden we van hun informatie wel wijzer, maar vaak ook niet, omdat de geleerden zijn het vaak met elkaar oneens zijn.

Probleem in Kazachstan? Geen probleem, er wordt altijd wel iemand gevonden, die ooit in Rusland heeft gewoond en gewerkt en daarom geacht wordt iets van Kazachstan ten weten. Uitzending over het Midden Oosten of de verkiezingen in de Verenigde Staten? Al helemaal geen probleem, de deskundigen zijn niet aan te slepen, want iedere omroeporganisatie heeft een eigen voorraad Midden Oostendeskundigen of Amerikakenners. En zo gaat dat ook met Zuid Amerika, Afrika, Azië of welk land of volk waar ter wereld dan ook. Problemen bij Ajax, waarvan men meent dat die een nationaal belang zijn. De verlossers stromen toe om hun zegje te zeggen wat zij vinden dat er gebeurd is, wat daar verkeerd aan is, dat die en die trainer, technisch directeur of elftalbegeleider er niets van kan, hoe de stand nu is en wat er zou moeten gebeuren om de zaak weer op orde krijgen. Bij natuurrampen in een heel ver land wordt de mening van deskundigen hier gevraagd wat men in dat land moet doen om er weer bovenop te komen. En helemaal erg wordt het als er als gevolg daarvan zich ook nog een energieramp voordoet. Omdat niemand weet wat er zich in werkelijkheid afspeelt, het is immers te gevaarlijk om dicht bij de plek van het onheil te komen, worden er meningen verkondigd, waarvan twijfelachtig is of ze kloppen en waardoor vaak heel wat planken worden misgeslagen.



Er wordt wel eens denigrerend gedaan over de meningen van mensen, die in een horecabehuizing aan de grote ronde tafel hun mening geven. Men noemt dat dan borreltafelpraat en niet waard om naar geluisterd te worden. Dikwijls terecht, want u weet het: 'als de drank is in de man, is het verstand in de kan'. Maar geldt dat vaak niet ook voor hetgeen al die kenners voor het oog en oor van de camera's en microfoons zeggen? En wat dan in een ander programma van een andere omroep weer wordt tegengesproken, ontzenuwd, bekritiseerd en / of ontkend? En wat krijgen we allemaal via de schrijvende pers niet allemaal voorgeschoteld? Vaak met hoor en wederhoor, maar vaak ook niet. En altijd is er dan ook nog wel een hoofdredactioneel commentaar, waarin de mensheid en de vaak door of namens hen gekozen of benoemde instanties, door de hoofdpredikanten van de redactie, er op wordt gewezen wat zij hebben te doen of na te laten om te bevorderen dat het heil van de lezers volgens hun zienswijze wordt bevorderd. Dan kom je echt tot de ontdekking dat Nederland niet alleen een land van koplieden is, maar ook van dominees.

Deskundigen? ! Goed dat ze er zijn, maar mag het soms een onsje minder a. u. b. En als het voor een of twee dagen is, is het nog wel te verduren, maar iedere dag weer opnieuw dezelfde

gezichten met een soms plotseling wel erg veranderde mening, is wel eens teveel van het goede. Dan blijkt dat ze vaak wel heel wat planken misslaan of hebben misgeslagen. En als op een zeker moment het gespreksonderwerp tot en met is uitgekauwd, verdwijnt het van de buis of uit de studio om plaats te maken voor een nieuw onderwerp, waarvoor dan weer nieuwe kenners worden opgetrommeld. En die begeven zich dan weer vrolijk voorwaarts richting de Gooise studio's, om op de matras daar nog wat bij te verdienen en in het vizier te komen, waardoor ze hun 'marktwaarde' nog wat kunnen vergroten.



Reageren? [a.dekok@kbogoes.nl](mailto:a.dekok@kbogoes.nl)

**Augustinus**