

De geranium



Voelt u het voorjaar al een beetje aankomen? 21 maart is niet meer zo ver weg en dat kan ons soms kriebels geven van jong, fris en geurig groen. Dat noemen ze ook wel Lentekriebels. En op het tijdstip dat u dit gespinsel leest, stormt, sneeuwt of vriest het misschien wel, maar kriebelen zal het ook, want het voorjaar komt er aan.

Het kleurige groen dient zich al aan. Begin januari zagen we de narcissen en krokussen al boven de grond komen. Heel voorzichtig, maar toch. En ik weet niet hoe het dan met u is, maar ik krijg dan al een lenterig gevoel.

Gelukkig, de donkere winterdagen gaan verdwijnen en we krijgen weer kleur en fleur in de tuinen, parken en langs de wegen van onze steden en dorpen of om het in goed Nederlands te zeggen "Spring is in the air!" .

Er zal weer een hele bloemenpracht te zien zijn met tulpen, narcissen, krokussen, begonia's, afrikanen en ook de geranium zal zijn aandeel leveren. Of is het "haar" aandeel? Hoe ik juist aan die ene bloem kom? Het is misschien wel één van de bekendste bloemen van Nederland. Ze bloeien in de in potten in onze huiskamers, in tuinen en parken en dat in ontelbare varianten. Dat ontdekte ik op het wereld wijde web. Je kunt ze grofweg verdelen in pot-, tuin- of hanggeraniums. Van de eerste twee soorten zijn er miljoenen in ons landje en de hanggeranium siert vooral heel veel gevels van boerderijen, hotels, vakwerkhuizen en andere soorten onderkomens in Zuid Duitsland, Oostenrijk, Zwitserland en het Italiaanse Zuid Tirol. Miljoenen hangen er daar en ze geven de steden en dorpen een fleurig aanzicht.

De geranium is dus echt een bloem van de gehele burgerij. Er zijn niet veel burgerlieden met tuin of balkon die geen geraniums hebben en dus hun leven niet achter de geraniums slijten. En net als de geranium zelf kennen we ook allemaal de uitdrukking "achter de geraniums zitten". Maar jam wat bedoelen ze daar nu eigenlijk mee en waar komt die uitdrukking van daan? Ik dook daarom in mijn boekenkast om in één van de vele boeken een antwoord te vinden, maar helaas geen verklaring. Ik snelde weer maar naar het wereld wijde web en ja wel, ik had het te pakken. Ik kwam uit bij het "Genootschap Onze Taal" en leerde dat "Achter de geraniums zitten" betekent dat we een *inactief leven leiden, werkloos thuis zitten (vanwege ziekte of ouderdom) en vaak met de bijgedachte "en zich nutteloos voelen"*.

Hoe die uitdrukking is ontstaan en waar hij vandaan komt, stond er niet bij. Een verklaring kan zijn dat de geranium geassocieerd wordt met alles wat burgerlijk is, maar een duidelijke verklaring is niet te vinden. De vroegste vindplaats van "achter de geraniums zitten" is een artikel in de Leeuwarder courant van 1937. "Maar er zijn talloze geloovige christenen in ons vaderland, die de Koninklijke familie het onschuldige genoegen van die watertochtjes op Zondag van harte gunnen, en er geen enkelen strijd in zien met godsdienstige voorschriften. Men moet ons maar eens duidelijk maken waarom men een beter christen is als men Zondagmiddag achter zijn geraniums in de huiskamer blijft zitten dan wanneer men zich overgeeft aan het genot van een vaartocht (met eigen jacht!)." Nou ja, waar de Koninklijke familie en het geloof allemaal niet goed voor zijn. Zelfs de geranium moet eraan geloven. Maar weet u nu wat het vreemde is? Dat je in de kerken amper versieringen vindt met geraniums. Je kunt je daar niet in ieder



geval niet achter die bloemen verstoppen. Vroeger, toen we nog in 'de vreeze des Heeren werden opgevoed' leerden we dat Onze Lieve Heertje je overal zag en in menig rooms gebouw hing dan ook een bord met de opbeurende tekst en een drie hoekig oog "God ziet ons!". Ja en dan hebben geraniums daar weinig nut. Maar maar in tuinen en op en aan balkons zullen ze ook dit jaar weer welig groeien en bloeien. Ook in Goes, want de Singelstraat en Zusterstraat zullen er weer mee versierd worden als onderbreking van al die sombere grijze stenen. Geniet dus van geranium, kruip er desnoods achter, zodat u er fleurig bij zit en gekleurd op staat en bekijk zijn kleurenpracht. Ook al duurt het nog even voor we hem te zien krijgen.