

Een nieuwe lente, een vrolijk geluid



Ja beste lezers van beiderlei geslacht. Eigenlijk moet ik schrijven: Een nieuwe lente, een nieuw geluid!, want dat horen we ieder jaar. Maar is er na 20 eeuwen en nog wat jaren bij een nieuwe lente nog een nieuw geluid te verzinnen? Wellicht wel, maar of dat dan een aangenaam of vrolijk geluid zal zijn? Ik heb daar zo mijn twijfels over. Volgens mij niet zo veel meer, ook al heb ik er slechts 81 van meegemaakt en de eerste 15 niet eens zo erg bewust.

Voor mij is het begin van de lente altijd wel een vrolijke gebeurtenis. Om nog eens een afgezaagde uitdrukking te gebruiken: 'je voelt het voorjaar in je lijf. Het kriebelt om eens uit je dak te gaan en de zon te begroeten. Ik word daar best vrolijk van en dat wil ik in deze Spinsel laten blijken.

Waar ik in ieder geval altijd vrolijk van wordt zijn de 'plaatjes' bij mijn spinselarijen. Stel u eens voor dat die teksten niet van één of meer opleukers zouden zijn voorzien! Dat zou dus geen vrolijke boel zijn. Maar dank zij mijn vriend Johan en zijn ook al creatieve geest krijgen mijn praatjes via de leuke plaatjes 'smoel'.

U begrijpt dus al dat ik mij heb voorgenomen om u nu met allerlei vrolijke spinselarijen deelgenoot van mijn gedachten te maken. Ik wil dat doen met behulp van allerlei merkwaardige teksten die ik regelmatig tegenkom in allerlei geschreven media - uitingen of hoor op radio, tv, de kroeg of de kerk. Zo een beetje in de trant van het programma 'Kannie waar zijn'. Daar is een rubriek met allerlei teksten, die verschijnen in dag-, week- of maandbladen, advertenties, overheidsmededelingen, enzovoort en zo meer. Teksten die de lachlust van de mensheid bevorderen en dat past dus prima bij een nieuwe lente: een vrolijk geluid. Ook in de gazetten die ik regelmatig doorworstel kom dergelijke vrolijk makende teksten tegen.

Het schijnt dat je met de komst van een nieuwe lente altijd een flinke wandeling moet maken. Hoe ver staat er nooit bij, maar let op dat u niet 'te ver' gaat, want dat zou wel eens kun betekenen dat u het laatste stuk op uw tandvlees' moet lopen. Want dat lijkt me een ingewikkeld iets te zijn. Ik heb nog nooit ergens gelezen dat dit ooit iemand gelukt is.

En als de lente weer komt, krijgen we ook weer vleugels. Lichte, fijne vleugels zoals vlinders die hebben. Nu heb ik tijdens de schaarse lessen biologie op het Sint WC geleerd dat de vlinder een kort leven beschoren is. Maar niet volgens de PZC. Die kopte enkele maanden geleden het volgende: 'Vlinder na 50 jaar terug in Zeeland'. Ik heb me suf geprakkezeerd waar die vlinder al die jaren heeft rondgevlogen? En hoe hij de weg naar Zeeland heeft teruggevonden?

Misschien besluit u in een vrolijke stemming wel om eens met de (klein)kinderen op safari naar de Beekse Bergen te gaan. Maar u bent gewaarschuwd. Stap in de buurt van leeuwen niet uit uw auto. PVV – politicus Dion Graus heeft daar vorig jaar in een vrolijke bui het volgende over gezegd: 'Uitstappen in de Beekse Bergen, 'oenen met het verstand van een poffertje en een referentiekader van een bierviltje.' Hoe komt de man erop? Ik heb in de loop der jaren wel enige kennis over redelijke wezens geleerd, maar niet dat een poffertje verstand heeft. Als dat het geval is, moet het wel een weke brij zijn. En een bierviltje een referentiekader? Daar moet dan wel heel wat drank over heen zijn gegaan. En bij de Hema schijnt het ook niet helemaal goed te zetten, want wat las ik vorige jaar in de in de tijd van de Goedheilig man en zijn Pieterknecht: 'Hema roept letters terug'. Met zulke koppen loopt de goede Sint wel de kans dat hem 'de zwarte piet toegeschoven te krijgen'! Dan blijft het nog steeds een duister geval.



De gemeente Goes heeft een probleem. Ik las n.l. de volgende krantenkop: 'Goes buigt zich over de verkeerslichten'. Er schijnt met die lichten iets te zijn wat om 'nader onderzoek' vraagt. Wat dat zou zijn, stond er ook niet bij, maar het moest bijna wel iets ernstigs was, want er zou zelfs een rapport over gemaakt worden. Hoe het met de verkeerslichten is afgelopen, is nog steeds niet bekend, maar daar ze nog regelmatig van groen via geel op rood springen, denk ik dat 'het sop de kool niet waard' is. Misschien dat de 'Vlissingen die zijn geld wit waste' dat sop nog kan gebruiken.

En dan het geloof. Ik las onlangs het volgende: 'Bewoners vechten tegen kerk in Yerseke'. En ik maar denken dat 'de kerken' een bron van liefde en vrede zijn. Niet dus en dat kan wel kloppen, want er zijn



door de eeuwen heen al heel wat oorlogen geweest om wat mensen wel of niet geloofden. En het blijft spannend in Yerseke want de ‘Kogel is nog niet door de kerk gegaan’.

In het water voel je nattigheid en zeker bij de brexit, want zie wat ik las: ‘Afgedroogde May mag toch aanblijven’. Voor haar ongetwijfeld een vrolijke bezigheid. Zekervtjens de vergadering van het ‘House of Parlement’. Ook muizen zijn niet altijd ‘droog achter de oren’, want was las ik? Aardmuis en woelmuis in elkaars vaarwater’ Nooit geweten dat muizen ook een vaarwater hebben. Toen ik dit las, ‘trok onmiddellijk de stoute schoenen aan’, trok ik te velde, ‘dabberde daar uren rond’ om die vaarwaters voor muizen te zoeken. Ik had zo veel kilometers afgelegd dat ik ’s avonds ‘op mijn wenkbrauwen’ thuis kwam. En dit is nog veel vermoeiender dan op ‘je tandvlees lopen’.

We leven in een steeds technischer wordende wereld. Daar worden de advertenties steeds meer op aangepast. Lees en huiver wat de Koninklijke Zeelandia uit Zierikzee, die van de bakkerijmachines, daar van bakte: ‘Mechanisch monteur met passie voor techniek’.

En als de lente begint, voel je het jonge leven in de lucht en de computer, maar dat laatste soms ook weer niet. Hebt u het ook gelezen? ‘Computerstoring legt ziekenhuizen deels plat, bevalling gaat door Baby Luus merkt niets van chaos’. Zie daar beste lezers en lezeressen. Van zulke berichten word ik nu echt vrolijk. Ik wens u vele vrolijke maanden en denk aan wat de Zonnebloem nog steeds zegt: **‘Houdt De Zonzij’!**



Augustinus