

Betuttelen



De overheid zegt en schrijft dat ze bekommerd is om ons welzijn, waarin onze gezondheid een belangrijke plaats inneemt. Groot en klein, jong en oud, man en vrouw, we schijnen volgens 'vadertje staat' allemaal ongezond te leven. En dat wil hij veranderen. We moeten af van ons welvoldaan uziende figuur en omturnen tot personages, die er uitzien alsof ze te weinig eten krijgen en een hongerachtige blik in de ogen hebben.

Of onze 'grote broer' dat zelf wil of daartoe wordt gedwongen allerhande soorten activistische lieden die een hekel hebben aan boeren, koeien, varkens en andersoortig vee of aan suikerbieten en rietsuiker is niet bekend. Het is ook een vraag! Maar een feit is wel van linkse tot rechtse partijen erop broeden hoe ons persoonlijke leven nog meer door 'grote broer' gereguleerd kan worden. Die actievelingen hebben het 'licht' al gezien. Belasting op suiker of suikerproducten, vlees, frisdranken en andere energie leverende producten. Ja en dat bovenop de btw-verhoging die we nu aan het verwerken zijn. Dat wil zeggen dat we over die ongezond beschouwde eetwaren eerst een flinke extra taks moeten betalen en dan over die totale prijs ook nog eens BTW 9^{de} suikertaks genoemd). En we moeten meer aan de eieren en de noten. Dat houdt dus in dat we niet alleen figuurlijk, maar ook letterlijk harde noten te kraken krijgen. Vis is ook goed voor ons, maar dat is ook al een dure bezigheid door allerlei milieumaatregelen en die zou dan, om het met reder Bos, de baas van Kniertje's zonen, te zeggen : 'duur betaald worden'. Ik vind het maar betuttelig en om het met de Vlaamse Zuiderburen te zeggen : erg 'stresserend'.

Roken is slecht en erg ongezond. Een waarheid als een koe. Maar het is wel een koe die de vadertje staat via accijnzen en daarover ook weer BTW heel veel geld oplevert. En dus wordt het roken niet gewoon verboden, maar door hogere accijnzen wel steeds duurder gemaakt. Lijkt mij een vorm van gelegaliseerde diefstal en een vorm van een uit de hand gelopen betutteling.

Maar het kan nog erger. Neem de gemeente Goes. Je mag nu in het stadskantoor en andere gemeentelijke gebouwen helemaal niet meer roken. Zelfs de speciale rookruimte is nu verboden terrein. Zelfs buiten bij het stadskantoor mag je niet meer overal effe 'lekker' aan een strootje paffen. Drie zijden van het gebouw zijn helemaal verboden rookterrein en aan de vierde zijde mag het ook nog maar beperkt. Hoe ze dat willen handhaven? Joost mag het weten, maar de Joost die ik daar kende geniet al lang van zijn pensioen.

Onze vaderlandse jeugd eet volgens 'deskundige' bemoeials te veel snacks. Het broodje frikadel, de frikadel speciaal, de 'krekete van Wim Solleveld', de bereklauw en andere vette happen willen ze in de ban hebben. De jongelui moet weer aan de gezonde kost, een loffelijk streven, en daarom moet het volgens hen aan snackwagens verboden worden om in een gebied van 1 kilometer rondom een schoolgebouw hun waren aan te prijzen en te verkopen. Maar hoe zit dat dan met de vette hapwinkels, bakkerijen en de supermarkten binnen een straal van één kilometer rondom een school? Mogen die onder schooltijd dan geen saucijzenbroodjes of gevulde koeken meer verkopen?



Van gezond eten kun je afvallen maar we produceren teveel afval.

We moeten daarvan af en ook daarin wil de gemeente Goes haar dierbare ingezetenen er toe brengen om nog maar 100 kg. restafval per jaar af te leveren of aan te bieden. We moeten scheiden bij het leven. Niet op echtelijk terrein, maar bij het afval. We moeten het papier, glas, plastic, schillen en etensresten apart inleveren. Het glas wel gesorteerd op kleur. Het plastic mag niet allemaal bij elkaar worden ingeleverd. De kleding die we niet meer willen dragen, moeten we deponeren in Leger des Heils - containers, die moeilijk te bedienen zijn. En de rest van het afval? Daarvan mogen we per jaar 100 kilogrammen in containers van 240 liter naar de straatkant zien te rollen.

Parkeren? Dat gaan we veel simpeler doen dan nu. Weg met de automaat en parkeermeter en de parkeerkaart. Leve de telefoon en de computer. Dat meer dan een miljoen mensen nog steeds geen computer hebben schijnt niet van belang te zijn. Dat veel mensen met een computer nauwelijks vaardig zijn op de computer of mobieltje is ook niet van belang. Je zult via die middelen betalen : 'Punt uit'! Maar hoe? De ouderenbonden hebben daarover al brieven en gesprekken uitgewisseld met de 'gemeente'. Die studeert al enkele jaren op dat fenomeen, maar 'het licht' is nog steeds ontbrand. En

of dat in de komende twaalf maanden wel zal gelukken? Ook hier mag Joost het weten. Om van Sint Juttemis maar niet te spreken.

We moeten elektrisch gaan rijden. Schluss met benzine, diesel en gas. Ik heb me laten vertellen dat er dan weer een nieuw milieuprobleem ontstaat, want wat hoe moet het dan met de batterijen van die auto's als die 'oud en der dagen zat' zijn? Er rijden miljoenen auto's op het grondgebied van het Koninkrijk der Nederlanden, maar waar halen we al de stroom vandaan die we voor dat autorijden



nodig hebben en waar laten we dan die miljoenen batterijen? En wat en hoe als we ook niet meer op gas mogen koken en verwarmen? Energie halen uit eindeloze rijen windmolens op het land, ter zee of in de lucht? Uit de eindeloze zonnepaneelvelden, die onze prachtige landerijen zullen bedekken?

Ik krijg er een zwaar hoofd van. En het kost me dan ook veel energie om dat hoofd en de schouders waar het op rust, rechtop te houden. Maar waar haal ik daarvoor dan daar weer de energie vandaan? Toch niet uit een ongezond energiedrankje?

Augustinus