

Dierenliefde / -leed



Laat ik deze gedachtespinsel met een stichtelijk woord beginnen. In mijn jeugdjaren heb ik geleerd dat je goed moet zorgen voor alles wat op deze aardbol leeft. Dat betekent dat je niet alleen er voor moet zorgen dat de mensheid een goed leven heeft, maar dat ook de andere schepselen Gods zoals bomen, bloemen, planten en alles wat in de dierenwereld thuishoort goed kunnen gedijen en hun nuttige werk voor ons aller welzijn kunnen doen.

En ik neem aan, beste lezers en leesters, dat u het daarmee eens bent en u zich daar ook naar gedraagt. Dat u eerbied hebt voor alles wat groeit en bloeit en zorgt voor een duurzame zuivere lucht in onze omgeving. Dat u zich niet te buiten gaat aan het pesten en mishandelen van de vogels, de lopende en kruipende diersoorten op het land en de levende wezens die onze zeeën bevolken.

Helaas moeten we regelmatig constateren dat er mensen zijn die in het tonen van dierenliefde zó ver gaan dat we ons mogen afvragen of we dan nog van dierenliefde kunnen spreken. Ik kom graag zo af en toe in een gezellig bruin café voor een lekkere pint en een luchtig praatje met leuke en gezellige mensen over liefst luchtige onderwerpen, maar als het moet ook wel zwaardere kost. Daarvoor moet ik dus niet in een kattencafé zijn, want van het gemiauw wat je daar te horen krijgt, wordt je echt niet wijzer. En of het bier daar te echt te drinken is, betwijfel ik al helemaal. Je moet er toch niet aan denken dat je in het Gentse kattencafé tegen de toog aan hangt onder het genot van een Pozewoefke blond. Of krijg je dat net als een poes in een bakje op de grond? We hebben allemaal geleerd dat een kat geen mens is, maar er zijn mensen die dat wel denken. Die bezoeken in Amsterdam jaarlijks een kattententoonstelling. Daar komen dan zo'n 30.000 bezoekers op af. En kwamen ze dan alleen maar voor het poezenelleke dan is dat nog normaal te vinden. Maar nee, ze komen ook voor de show's van kattentoiletpapier, kattenkleding en katteneetgerei. En ze komen uit alle delen van de wereld. Of Tom Poes, de Gelaarsde Kat en de Wolf en de Zeven Geitjes daar ook naar toegaan, ben ik nog niet in het kattenmagazine tegen gekomen. Alleen vraag ik me af hoe een kat met het kattentoiletpapier omgaat en hoe hij of zij leert om met mes en vork te eten.

Een paar jaar geleden wou Koe Hermien niet naar het slachthuis en verzette zich daar met koehoorns en tand tegen. Ze was niet voor één gat te vangen en de boer zei dan maar dat ze naar een koeienrusthuis mocht. Dat viel echter niet onder de pensioenregeling voor veetelers en dus werd er een 'crowd fundings' actie gehouden die maar liefst 50.000 euro opbracht. Ik gun koe Hermien een aangename pensioentijd, maar het verpleggeld had toch beter voor een menselijk doel bestemd kunnen worden. En hoe moet het als Hermien echt oud en der dagen zat is? Krijgt ze dan een koeienrollator of gaat ze dan naar een koeienverpleeghuis? Dat noem ik dan dierenleed.



Een hond of hondje moet je op een nette manier honds behandelen. Dus niet als je even bij de AH naar binnen moet en het beestje aan de lijn legt, zeggen: "mama komt zo terug." Het beestje weet al lang niet meer wie zijn mama is en dat u zijn of haar baasje bent.

Een Wapiti is een telg uit de familie der hertachtigen. Het is na de eland de grootste hertensoort. En wat doen we met de wapiti? We maken er wapitikruidensiroop van, want dat heeft een verzachtende invloed op onze luchtwegen, omdat het de keel tot rust brengt. Kijk, dat noem ik nu dierenleed. Zo iets doe je niet. Een hele wapiti opofferen aan misschien 10 fles wapitikruidensiroop. Net zo min als paarden mishandelen, herten uithongeren, ganzen opfokken voor de ganzenleverpastei door hun snaters via een trechter in hun snater vol te gieten met maiskorrels, waardoor hun lever onevenredig gaat opzetten. Dat is dierenleed.

Moet je dan alle diersoorten sparen van de ondergang? Van de ondergang wel, maar als er teveel van één soort krijgt, zoals van de bruine of de zwarte rat, dan mag je hun aantal best flink verminderen. Want teveel van dat wriemelende kleinvee kan schadelijk zijn voor de gezondheid van het mensdom. En bij een mierenplaag mag je best een mierenlokdoos voor het mierenhol zetten, want teveel mieren in huis of tuin komt de mensheid ook niet ten goede.



Maar een in de natuur fraai gebouwd mierennest moet je wel sparen, want daar zijn de mieren van een groot nut.

Pipo de clown groette vroeger voor het slapen gaan altijd de” vogels, vissen en bloemen. En Meneer den Uil zei altijd: “” oogjes dicht en snaveltjes toe. Slaap lekker.” Laten we dat bij alle Schepselen Gods op deze aardbol doen. We zullen er zelf alleen maar beter van worden, want denk dan aan deze spreuk: “Wat ge niet wilt dat u geschiedt, doe dan ook een ander niet”.

“Slaap lekker”.

Augustinus.