

Mopperen



In ons kikkerlandje zijn er heel wat instituten, instanties, diensten en organisaties die zich met ons welbevinden bezighouden. We dreigen tussen de bomen door het bos niet meer te zien en je zou bijna ontroerd worden door alle zorg die aan het oudere Nederlandse mensdom besteed wordt. Allerlei mensen leveren daarin hun aandeel. Zorginstellingen, welzijnsclubs, sociale diensten, verpleegkundigen, kerkelijke instellingen en er zijn er nog veel meer. Ik schreef het hiervoor al : we zien tussen de bomen door het bos niet meer.

Al deze instanties moeten toch een rechtvaardiging van hun bestaan geven en daarom houden ze regelmatig onderzoeken onder de diverse doelgroepen om op die manier hoe het oudere mensdom van kikkerland zich voelt en welk cijfer zij hun bestaan geven. In rond de 90% van de onderzoeken geeft die kikkerlander zijn of haar bestaan een dikke tot een behoorlijke voldoende. Een dikke zeven tot acht kan er meestal wel van af.

Omdat een dikke meerderheid van ons soort mensen zijn of haar leven in meerderheid een dikke voldoende geeft wordt door het merendeel van die bemoeialinstanties aangenomen dat er door die 55 Plusgroep niet zo veel te wensen valt en er kan worden verder gegaan op de voortkabbelende weg van het leven. Natuurlijk zijn er altijd “verbeterpunten” en die worden dan weer in kaart gebracht en als er geld is ook uitgevoerd. Daarvoor worden dan weer speciale adviesraden en – commissies opgericht, die de minister of de staatssecretaris steunen in het ontwikkelen van beleid tot heil van de Nederlandse mensheid. De politieke partijen houden dan ineens die ontwikkeling “scherp” in de gaten, want ze denken dan dat er van alles misgaat en willen zeker niet achterblijven in het debat ter verbetering, want misschien levert dat bij de volgende verkiezing wel extra stemmen op. Zorgverleners en –verzekeraars gaan de protocollen nog eens bestuderen en aanscherpen, enzovoort, etcetera en nog eens enzovoort. En veel media springen er, niet gehinderd door al te veel kennis over het onderwerp, er bovenop met artikelen “misstanden” en zijn op die manier weer een of meer week onder de pannen met hun berichtgeving.

We zijn dus redelijk tevreden met ons bestaan, zo blijkt. Totdat..... er in de zorg voor ons iets scheef gaat of niet spoort met onze verwachtingen, eisen, wensen, waarna het gemopper massaal uitbreekt.

Als het in de winter flink sneeuwt of regent, er bomen op de weg waaien en de bus niet overal kan komen of te laat komt dan is Leiden in last. Niet dat de Leidenaren daaraan veel kunnen veranderen, maar ze zijn dan wel in last. Waarom is er niet eerder gewaarschuwd dat de bus niet of later komt? Waarom wordt er niet beter gestrooid en hoe komt het dat die bomen omgewaaid zijn? En ja, dan slaat de politiek vaak ook op hol. De staatssecretaris moet dan in de Tweede Kamer weer op het bekende matje verschijnen en verklaren dat hij of zij het geduvel bij het spoor en het openbaar vervoer flink zat zijn en er maatregelen worden genomen. En dat wordt dan uiteindelijk geslikt als zoete koek en loopt de sisser weer voor de zoveelste keer af.

Allemaal willen we dat onze woonstede de mooiste, aantrekkelijkste en fijnste plek op aarde is om er te verblijven. Maar oh wee, oh wee ...als daartoe bouwplannen worden geopperd, geschetst, een beetje uitgewerkt en gepresenteerd. Ook dan komen de inwoners van Leiden weer in last. Dan wordt er meteen groot alarm gegeven, want de woningen zullen in waarde gaan dalen en krijgen dan last van schaduwwerking. Van wie is dan nog niet bekend, maar het staat wel goed in de protestbrieven. Natuurlijk wordt de privacy en het woongenot aangetast en zal het milieu een flinke opduvel te verwerken krijgen. Onherstelbare schade zal er ontstaan aan onze leefomgeving. En de mensen die daar in de politiek over moeten beslissen? Floepers zijn het, zakkenvullers! Ze hebben er helemaal geen verstand van, kletsen maar wat en laten zich bedienen met lekkere etentjes en mooi cadeau's.

Iemand die met droge ogen durft te beweren dat de criminaliteit minder wordt, krijgt meteen de wind van voren. Rechters, politie, officieren van justitie en allerlei andere rechtsdienaren? Ze deugen voor geen “ôren of pôtên”, zijn zo corrupt als de pest en presteren helemaal niets. En ook hier weer het stopwoord : zakkenvullers.



En in de zorg? Die lange wachtlijsten bij allerlei instellingen? Allemaal flauwe kul. Gewoon een schepje er bovenop, minder formulieren, waar men gelijk in heeft, beetje bedden erbij en hobbelen maar.

Laten we eerlijk zijn. Het merendeel der (oudere) mensheid heeft het toch goed in ons landje. De sociale voorzieningen behoren bij de beste op onze aardkloot, de zorg van de wieg tot het graf is nog lang verdwenen.

Allerlei menselijks is niemand vreemd. Er natuurlijk van lles mis. Soms met tragische afloop. En dan, daar gaan we weer, komt de inwoners van Leiden weer in last en zorgt weer voor het nodige spektakel, lawaai, protestmarsen, petities en allerlei andere kouwe drukte. Jinek, Pauw, Eén Vandaag en alle die andere praatprogramma's bestaan ervan. Lekker jennen, opblazen en deskundigen tevoorschijn toveren, die hun licht over de "problemen" laten schijnen. Heerlijk, weer een uur gevuld.

En wij, kikkerlanders? Wij spinnen van genoeg vanwege het mooie leven dat we hebben. Soms hier of daar een pijntje of ongemakje, maar dat komen we wel te boven. Er wordt goed voor ons gezorgd! En ja, al die misstanden op de buis of in de krant, is eigenlijk een "ver van ons bed show". Dat gebeurt



daar en niet hier. We zijn dan op commando wel flink verontwaardigd, maar nemen na de uitzending nog een frisje, pint of een wat sterkere andere neut aangevuld met een bak chips, zoute pinda's of kaaskoekjes. Na het nagenieten zoeken we daarna tevreden ons beddeke op om te genieten van een heerlijke nachtrust, om met Sonja Barend te zeggen " 's morgens gezond weer op staan". En de mensen die hun leven geen dikke voldoende geven. Och, daar hebben we immers een sociaal vangnet voor, waarin ook weer velen hun brood verdienen. Welterusten, Nederland!

Augustinus.