

Waar gaan we heen.....?



en veel lezers weten nog wel wat Wim Kan dan zong: Jelle zal wel zien. Maar Jelle Zijlstra zal het niet meer zien, want hij beschouwt onze perikelen misschien wel van ergens uit de ruimte. Halbe, zijn achternaamgenoot, kan het misschien wel zien, hoewel de jokkebrok wel door de zijdeur is af gegaan. .

Na dit raadselachtige geschrijf vraagt u zich misschien af waar ik heen wil. Wel, om het met Peter Koelewijn te zeggen: kom van het (aard)gas af. Onze Groningse medelanders hebben onze tientallen jaren van aardgas voorzien, maar beginnen daarvan nu

steeds meer de nare gevolgen van te ondervinden. De laatste jaren trilden ze vaak op hun benen als de grond onder hun voeten weer eens in beweging kwam. Waardoor dat kwam? Wel de oorzaak was, volgens allerlei geleerde en minder geleerde lieden, de bijna ongelimiteerde gaswinning vanonder hun bodem. Nu heb ik echter nooit ergens gelezen dat dit inderdaad zo is en, leek als ik ben, durf ik daar in de stilte van mijn typekamer wel eens aan te twijfelen. Ik heb altijd geleerd dat aardbevingen veroorzaakt worden door het over elkaar schuiven van twee breukvlakken in onze aardbodem. Maar dat die ergens onder de Nederlandse bodem ook zouden hebben, heb ik nooit eerder vernomen.

Het is dus ontzettend goed te begrijpen dat de Groningers de bibbers kregen toen de grond begon te beven en ze zagen hoe hun huizen en allerlei opstallen er daarna aan toe waren. En dat ze boos werden toen bleek dat iedere mogelijke (mede)verantwoordelijke snel de afschuifvork uit zijn of haar keukenla haalde om de verantwoordelijkheid op anderen af te schuiven en daarmee ook de financiële gevolgen.

Er was een minister die niet snel toegaf aan de klachten van de Groninger kleibewoners en zo gezegd de boot nogal afhield. Hij stond in het andere Kamp, zo te zeggen. Maar de Groningse polderbewoners werden steeds bozer over al dat gepolder en toen het huidige landsbestuur was aangetreden trokken ze dan ook meteen flink van leer, gaven hem flink van katoen en wilden ze het onderste uit de kan hebben.

En warempel, het is ze gelukt. Wij moeten met z'n allen van het aardgas af. In 2030 moet het gebeurd zijn met de gaswinning bij Loppersum, Zeerijp, Winschoten en overal elders in Groningen. En vanaf rond 2020 mogen we geen nieuwe CV-ketels meer aanbrengen. De wijken overal in Nederland moeten gasloos worden en we moeten over op 'alternatieve' energie. Het gas eruit en elektriciteit uit wind en zon er in. Waar blijft eigenlijk de schone kernenergie? Hoe dat gerealiseerd moet worden? Daar heeft men (g)een flauw idee van. Knotsen van windmolenparken op zee, oneindige velden met zonnepanelen op het land, warmtepompen van duizenden euro's om de warmte uit de grond te halen en nog wat andere vage mogelijkheden. Het landschap zal er niet fraaier door worden. Bij onze Oosterburen is dat al op veel plaatsen te zien.



Veel blijft heel vaag. Want wie zal dat betalen? Misschien dat het Zoete Lieve Gerritje uit Den Bosch het weet, maar kwibus Wiebes uit Amsterdam kon het niet zeggen. Ook zijn grote leider Rutte bleef daarover wel erg vaag. En wat moet er als de winmolens en zonnepanelen niet genoeg aanvoer van wind en zonlicht krijgen, want je hebt daar nogal wat van nodig. Toch weer aan het gas dan? En waar halen dat vandaan? Uit het land van de oom van Halbe, Vladimir of andere landen uit die landstreek? En gaat daar de grond dan niet beven als er van die enorme hoeveelheden gas naar boven wordt gepompt? En hoe krijgen we dat allemaal in ons landje? En is dat dan allemaal schoon gas of moet het in een speciale fabriek nog eens worden bewerkt, zodat we weer nieuwe gasfabrieken moeten bouwen? Of zien ze dan in

Polen en andere voormalige Oostbloklanden de kans schoon om daar met hun enorme voorraden aan steenkool gasfabrieken te bouwen en dat gas aan ons te leveren? Als ik me de voormalige gasfabriek aan de Westhavendijk hier in Goes nog voor de geest haal, moet ik daar niet aan denken! Het was daar een heeeeeeee.....I erg ongezonde toestand.

Volgens mijn bescheiden mening zal er nog flink gepolderd moet worden en er zal nog heel wat water door de Westerschelde moeten stromen voor duidelijk is wat we eigenlijk heen



willen. En nu ik dit hier zo neer pen, komt er ineens weer een bekend spreekwoord in mijn geest: "Bezint, eer ge begint". Zouden kwibus Wiebes en zijn kompanen in het landsbestuur dat ook gedaan hebben? Ik vrees van niet, maar hoop wel dat de Groningse medelanders snel duidelijkheid krijgen hoe en wanneer ze gecompenseerd worden voor de schade die ze hebben geleden en hoe snel dat zal zijn. Maar al wat zwart kijkend komt dan een ander spreekwoord opdoemen: "Ambtelijke molens malen langzaam".

Augustinus.